

Informatieblad van  
Parochie St. Werenfridus  
Wervershoof

# NU EN STRAKS



**VREDESWEEK**

10<sup>e</sup> jaargang nummer 1, september 1987.

# redactie

A. Veldman, S. Koopmanstraat 27,  
tel. 02288 - 1412.

H. Neefjes - Goossens, Dorpsstraat 202,  
tel. 02288 - 1579.

R. Kuin - Ooyevaar, S. Koopman-  
straat 107, tel. 02288 - 2893.

Pastorie, Dorpsstraat 71,  
Pastores: A. Janssen en J. Suidgeest.  
Tel. 02288 - 1268.

Tekening voorblad: P. Kuin.

Typiste: A. Breg - Manshanden.

Offset: C. Bot.

## VREDE.

Ja zo luidt ons thema deze keer. Het is wel een klein woord, maar wat heeft het een grote betekenis. Want wanneer zullen we dat echt beleven? Wereldwijd zal het wel een droom blijven, maar laten we in ons eigen landje dan maar proberen andere mensen te waarderen en ook leren waarderen dat het hier vrede is. Het lijkt ons goed om met die gedachte, het nieuwe seizoen te starten, met al zijn activiteiten en akties in de verschillende soorten groepen, die inmiddels al met frisse moed zijn begonnen. Allemaal veel succes.

De redactie.

\*\*\*\*\*

# inhoud

LITURGISCHE AGENDA blz. 3  
Winterrooster. blz. 4

NIEUWS EN AKTIVITEITEN  
Raad van kerken blz. 4  
Bedevaart Heilo. blz. 5  
Kindernevendienst. blz. 5  
Jee Pee nieuws. blz. 5  
Werkgroep Gezinsviering. blz. 6

THEMA VAN DE MAAND  
Vredesweek. blz. 6  
Liefde en geduld. blz. 7

JUBILEA  
40 Jaar Dameskoor. blz. 8

GEDOOPT EN GETROUWD blz.10

INLEVERDATUM KOPIE VOOR DE

VOLGENDE UITGAVE :

**23 oktober**



### LITURGISCHE AGENDA.

- In het weekend zijn de vieringen:  
zaterdag om 19.00 uur  
zondag 20 september om 10.00 uur.  
Vanaf zondag 27 september om 10.30  
uur. Op deze zondag begint het  
Winterrooster.  
Op zondagmorgen is er tevens een  
Kindernevendienst.  
In het Winterrooster is op zondag-  
morgen de tijd van de doop:  
12.00 uur.

- In de week zijn de vieringen in de  
dagkerk:  
dinsdag en donderdag om 9.00 uur,  
woensdag om 19.30 uur.

#### 19 - 20 september: Vredeszondag.

- zaterdag 9.00 uur: Bejaardenhuis  
Wo.Com.Viering  
zaterdag 19.00 uur: Euch.Viering  
Kinder/Jeugdkoor  
Pastor J. Suidgeest  
zondag 10.00 uur: Wo.Com.Viering  
Herenkoor  
Groep Andijk

#### 26 - 27 september:

- zaterdag 9.00 uur: Bejaardenhuis  
zaterdag 19.00 uur: Euch.Viering  
met liederen  
Pastor A. Janssen  
zondag 10.30 uur: Euch.Viering  
Herenkoor  
Pastor A. Janssen

#### 3 - 4 oktober:

- zaterdag 9.00 uur: Bejaardenhuis  
Herenkoor  
zaterdag 19.00 uur: Wo.Comm.Viering  
A.O.W. Jongeren-  
koor  
Groep Andijk  
zondag 10.30 uur: Euch.Viering  
Dameskoor  
Pastor J. Suidgeest

#### 10 - 11 oktober:

- zaterdag 9.00 uur: Bejaardenhuis  
zaterdag 19.00 uur: Wo.Comm.Viering  
Herenkoor  
Groep Wervershoof  
zondag 10.30 uur: Euch.Viering  
met liederen  
Pastor A. Janssen

#### 17 - 18 oktober: Wereldmissiedag.

- zaterdag 9.00 uur: Bejaardenhuis  
zaterdag 19.00 uur: Wo.Comm.Viering  
met liederen  
Pastor M. Bruijns  
zondag 10.30 uur: Euch.Viering  
Gemengd koor  
Pastor A. Janssen

#### 24 - 25 oktober:

- zaterdag 9.00 uur: Bejaardenhuis  
Wo.Comm.Viering  
zaterdag 19.00 uur: Euch.Viering  
met liederen  
Pastor A. Janssen  
zondag 10.30 uur: Wo.Comm.Viering  
Dameskoor  
Groep Andijk

#### 31 okt. - 1 nov.: Allerheiligen.

- zaterdag 9.00 uur: Bejaardenhuis  
zaterdag 19.00 uur: Euch.viering  
Jongerenkoren  
Pastor A. Janssen  
zondag 10.30 uur: Euch.Viering  
Gemengd koor  
Pastor A. Janssen

#### Maandag 2 november: Allerzielen.

- 19.30 uur: Gezongen Eucharistievie-  
ring.

**WINTERROOSTER.**

Het huidige zomerrooster voor wat betreft de weekendvieringen in de kerk loopt tot en met het weekend van 19/20 september.

Vanaf 26/27 september gaat het winterrooster in.

Dat betekent dat op zondagmorgen 27 september de aanvangstijd een half uur later zal zijn, en dus 10.30 uur wordt. De zaterdagavond blijft 19.00 uur.

Als informatie geven we de tijden van de andere parochies van de regio.

Onderdijk - zaterdag 19.00 uur  
zondag 9.30 uur

Andijk - zaterdag 19.00 uur  
zondag 11.00 uur

Zwaagdijk-0 - zaterdag 19.00 uur  
zondag 10.00 uur

Medemblik - zaterdag 19.00 uur  
zondag 10.00 uur

De verhouding tussen Eucharistievieringen en Woord-Communievieringen is in deze 5 parochies praktisch gelijk. Die verhouding komt neer op 34 om 19. Bij elkaar opgeteld gaat het in dit winterrooster (ruim 6 maanden) voor elke parochie om 53 vieringen.

Voor de Woord-Communievieringen worden steeds aparte boekjes gemaakt, die in de regio worden gebruikt. Dit werk wordt verdeeld over de 5 parochies. Met veel dank en waardering voor de medeparochianen, die in deze vieringen bij toerbeurt voorgaan.

**nieuws****en activiteiten****NIEUWS VAN HET PAROCHIEBESTUUR.**

Bij het inleveren van de kopie voor dit nummer (4 september) moest de september-vergadering van het Parochiebestuur nog plaatsvinden. In de volgende uitgave van Nu en Straks nemen we de draad weer op, met korte verslaglegging van de belangrijkste punten uit de vergaderingen van het Parochiebestuur.

**BERICHT VAN DE RAAD VAN KERKEN VAN ANDIJK-ONDERDIJK-WERVERSHOOF.**

In het kader van de vredesweek (20-27 september) en als begin van haar activiteiten in het seizoen '87-'88, belegt de raad van kerken een openbare vergadering op maandag 21 september in Cultura, Kleingouw Andijk, aanvang 20.00 uur. De spreker op deze avond is Prof. B. Goudzwaard over het onderwerp "Overbewapening en onderontwikkeling".

Prof. Goudzwaard is bekend o.a. door zijn visie op onze economie (de economie van het genoeg) en ons "rentmeesterschap". Natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen. Noteer vast de datum in uw agenda, wij denken dat het een avond zal worden die de moeite waard is.

Namens de Raad van Kerken:

Tr. Bootsman - Bouman.

BEDEVAART HEILOO.

Op zondag 27 september is de Westfrieze Bedevaart naar Heiloo.

De dagindeling is als volgt:

12.00 uur: Pontificiale Hoogmis.  
Hoofdcelebrant en predikant is Mgr. J.F. Les-crauwaet, hulpbisschop van Haarlem.

14.45 uur: Plechtig Lof, met preek en Sacramentsprocessie. Predikant is de Zeer-  
eerw. Heer A.F.M. Goedhart, uit Zaandam

De zang wordt verzorgd door het koor uit de Weere, met fanfarecorps Cresendo. Er is reisgelegenheid per trein. Zie hierover het affiche in het portaal van de kerk, met informatie over de vertrektijden in de verschillende plaatsen van West Friesland. Onze aandacht waard.

\*\*\*\*\*

KINDERNEVENDIENST.

Zo als alles weer begonnen is na de vakantie, zo zat ook de werkgroep Kindernevendienst op woensdag 26 augustus weer om de tafel.

De werkgroep Kindernevendienst heeft zo ongeveer één keer in de 5 à 6 weken een bijeenkomst in de Inzet. Tijdens deze bijeenkomst, met als "hoofdpersoon" pastor Jansen, worden de aankomende zondagen doorgesproken. Er is voor iedere zondag materiaal aanwezig maar zonder goede ervaren aanwijzingen en voorbereiding kunnen wij moeilijk aan de zondagen beginnen. We komen dus bij elkaar om het evangelie en het onderwerp van de zondagen in de groep bespreekbaar te maken. Pastoor geeft zijn visie en soms wordt er flink gediscussieerd over maatschappelijke problemen, die vruchtbaar kunnen zijn voor het verruimen van eigen gedachten. Het onderwerp van de afgelopen zondagen was de vredesstad. Dit onderwerp werd gedurende vier zondagen met de kinderen besproken, gespeeld,

uitgebeeld, er werd over geplakt en getekend. Wij als werkgroep hopen op deze manier de kinderen meer bij de viering van de zondag te betrekken en de kinderen iets mee te geven.

\*\*\*\*\*

# Jee Pee nieuws.

HALLO JEE PEEËRS!

Jullie vakanties zijn voorbij, de scholen en de meeste sporten zijn weer begonnen. Ook de drie groepen van het Jongerenpastoraat zijn volop in voorbereiding voor het komende jaar. De data voor de komende avonden staan weer gepland bij de Schoof. En ook jullie, hopen we daar op onze eerste avonden (weer) te ontmoeten.

Jee Pee '85 is samengevoegd tot één groep en gaat nu het derde jaar in. Jullie éérste vrijdagavond is 2 oktober a.s.

Bij Jee Pee '86 start groep 1 op 16 oktober en groep 2 op 23 oktober.

Onze nieuwe groep Jee Pee '87 (de jongeren, die de basisscholen net verlaten hebben) start met de 1e groep op donderdag 29 oktober en met groep 2 op vrijdag 30 oktober. Iedereen krijgt voor deze avonden persoonlijk 'n uitnodiging, met daarna de agenda met de resterende data, zodat jullie die alvast voor jezelf kunnen noteren.

We rekenen op 'n goede opkomst en hopen, dat we samen met jullie fijne, gezellige avonden zullen krijgen. Dus doe ook dit jaar (weer) mee met Jee Pee!

Met vriendelijke groet en tot ziens, namens Jee Pee '85-'86-'87,

Marry Smit.



## NIEUWS VAN DE WERKGROEP-GEZINS- VIERING.

De eerste viering van dit seizoen is op zaterdag 19 september om 7 uur. Het thema van deze viering is: 't Zal mij een zorg zijn.

Mochten er nog kinderen zijn die bij het kinderkoor willen komen, dan kan dat. Vanaf klas 3 zijn zowel meisjes als jongens van harte welkom. Dinsdagavond van half 7 tot kwart over 7 is er repetitie in "de Inzet" (gebouwtje achter de kerk). Tot ziens op dinsdagavond!!

De werkgroep.



### VREDESWEEK: 20 - 27 SEPTEMBER.

We kennen het verhaal van Noach, die met zijn familie in de ark is. Een kleine ark, dobberend op een eindeloze watervlakte na de zondvloed. Mensen en dieren, opgesloten tussen enkele wanden. Een troosteloos uitzicht. Niets dan water, water en nog eens water. Niet naar buiten kunnen, niet naar buiten durven. Wachten, wachten en nog eens wachten. Maar Noach blijft hopen en hij blijft uitzien naar het moment, dat er weer aarde en land tevoorschijn zullen komen. Op zekere dag is er een klein teken van hoop!

Een duif, uit de ark gelaten op zoek naar land, komt tegen de avond, moe van het zoeken, terug, ....met een groen takje in zijn snavel! Als de duif is teruggekeerd is er nog niets veranderd. De zee is er nog helemaal, en voor het oog nog even troosteloos. Maar toch, er is hoop! Niet groter dan een klein takje naast de wijde zee, maar net genoeg om te blijven hopen. Er is leven, er is leven mogelijk.

De Vredesweek is ook zo'n klein teken. Een week van vrede, van hoop op vrede temidden van een zee van macht, onrust, golven van terreur en vernietiging. Een zee van spanning en dreiging, die je om je heen ziet.

Vredesweek! We worden losgelaten, zoals de duif uit de ark, op weg gestuurd uit ons ongeloof, uit de kleine ruimte van angst en twijfel, op zoek naar vrede. De Vredesweek zoekt elk jaar opnieuw in september naar initiatieven om vrede te brengen, in vrede te leven - al zal het een lange weg zijn - sterker te zijn dan geweld, vernietiging en haat.

De duif is het symboolteken van vrede. Waar grote samenkomsten zijn of bijzondere evenementen worden gehouden (Olympische Spelen), daar worden duiven losgelaten, vredesduiven. Zou daar niet echte en oprechte wil achter zitten, en verlangen naar vrede op wereldschaal? Of is ons vertrouwen zo groot, dat we daar maar moeilijk in kunnen geloven?

De duif is in het Evangelie de gedaante, het symboolteken van de Geest Gods. Dat zien we bij de doop van Jesus in de Jordaan, aan het begin van zijn openbaar leven. Een stem klinkt uit de hemel: 'Luistert naar Hem'. En de Geest Gods daalde neer in de gedaante van een duif (Matteus 3,16). Bij de 4 evangelisten vinden we Jesus' indrukwekkend leven, zijn boodschap aan de wereld, zijn vrede. Als deze Jesus van Nazaret zijn leven gaat voltooien, dan zegt Hij: 'Vrede laat Ik u na, mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u', (Joh. 14,27).

Bij dit naderend afscheid belooft Hij, dat de H. Geest zal komen, die alles in herinnering zal brengen wat Hij gezegd heeft, die zal leren en zal zeggen wat Hij met deze woorden bedoelt.

'Vrede, maar niet zoals de wereld die geeft'. Wat betekent dat? De vrede die de wereld geeft is wel vrede, maar broos, kunstmatig. Een bedreigde vrede, opgebouwd uit compromissen. Vrede op papier, niet van harte, omgeven door wantrouwen en incidenten. De vrede waar eigenbelang voorop blijft staan.

Waar de Geest over ons komt en in ons komt, daar breekt de werkelijke vrede door. De Geest van waarheid en gerechtigheid, van liefde en vrede, die alles en ons allen in nieuw licht en nieuw leven zal zetten. Wetten, voorschriften, voorwaarden worden steeds minder nodig, en op den duur zelfs overbodig. Als wij de werkelijke vrede belangrijk vinden en daar steeds opnieuw naar verlangen, mogen wij dan voor deze Geest open staan.

Pastor J. Suidgeest.

\*\*\*\*\*  
LIEFDE EN GEDULD.

Sjaloom - vrede!

Ik denk dat er niet één groet in deze wereld zo lang al een wens is en nog steeds misplaatst als deze. Door alle eeuwen heen trachtte de mens vrede werkelijkheid te laten worden. Toch steeds draaide het weer op misverstand uit, op nieuwe vijandschap tussen de volkeren. En toch blijft het ideaal 'vrede' ons boeien. Wij verlangen allen naar iets anders dan vrede. Maar hoe vullen wij dat zelf in ons dagelijks leven in, hoe willen wij het verwerkelijken?

Aan vrede ligt in eerste instantie vriendschap ten grondslag. En wat vriendschap echt betekent laten b.v. Aelred van Rievaulx en Tullius Cicero ons weten: eindeloze liefde en geduld. Exact hetzelfde leefde Jezus ons voor. Vrede zonder vriendschap en liefde is ondenkbaar.

Vanuit deze gedachte bouwde een kleine groep parochianen in Limmen een prachtig contact op met een parochie in Erfurt in de D.D.R.. Dat was zomer 1983. Heel geleidelijk en omzichtig, steeds op de mogelijkheden en beperkingen van onze medechristenen in de D.D.R. lettend, is het tot een hechte vriendschapsband uitgegroeid, vreugdevol stimulerend aan beide kanten.

Hun eerste beperking waar wij mee geconfronteerd werden was, dat zij niet naar Nederland konden reizen. Dus reisden wij naar Erfurt.

Aan hun kant moest ook een zeker wantrouwen overwonnen worden wat tijd nodig had om tot vertrouwen om te buigen. Wij, westerlingen, zijn zeer onbevangen en spontaan in ons denken en uiten, ook zeer tolerant. Onze vrienden in de D.D.R. hadden met deze benadering nog duidelijk moeite voordat zij het als verfrissend gingen ervaren.

Door hen te bezoeken en verder door veel briefkontakt leerden wij hun levensstijl, hun denkbeelden, hun idealen en hun moeilijkheden zeer goed kennen. Zij genoten van de manier waarop wij creatief met geloven omgaan, hoe we de problemen van de consumptiemaatschappij trachten op te lossen, hoe direct wij betrokken zijn bij veel beslissingen, zowel politiek als kerkelijk en onze grote vrijheid van meningsuiting. Van elkaar hebben we gezien dat we alle kracht en liefde moeten inzetten om vrede door vriendschap werkelijkheid te laten worden. Wat in een kleine kring mogelijk is moet ook wereldwijd kunnen, mits we van goede wil zijn en oprecht dit doel nastreven. We moeten vooral zonder egoïsme maar bescheiden volhouden.

Aan ieder bezoek gaat een degelijke voorbereidingstijd vooraf. We bereiden een thema voor dat we dan vanuit ons beider visie uitwerken, b.v. 'Christen zijn in deze tijd, wat houdt dat voor ons in', schonk veel voldoening bij ons vorig bezoek en gaf nieuwe impulsen.

Het thema sprak vooral onze jeugd in de groep aan. Deze keer bereiden wij het thema: 'Wat en waar is de bron van je geloven' voor, een wat individueel thema, want ieder zal zijn eigen bron moeten ontdekken. We weten nu al dat we weer van elkaars benadering zullen genieten en elkander 'een bron' zullen zijn.

Toch dit jaar hebben wij nog een nieuwe stap op onze vredesweg gezet. Van de Gereformeerde/Hervormde Kerken Nederland, waar wij veel contact mee hebben, hoorden wij dat het mogelijk is om heren boven de 65 en dames boven de 60 jaar naar Nederland te laten komen mits wij de kosten dragen. Zowel Erfurt als ook Limmen zijn Bloemensteden, dus met de Bloemendagen begin mei j.l. in Limmen mochten wij 7 gasten uit de Erfurter parochie begroeten. Dit initiatief willen wij ieder jaar proberen te herhalen al is het financieel een zware opgave.

We hebben onze gasten veel van de omgeving laten zien. Holland was op z'n mooist met al die bollen in volle bloei. Het werden voor onze vrienden onvergetelijke dagen en zij zullen aan allen, die (nog) niet naar ons toe mogen komen, hun ervaringen vertellen. Zij zullen de vriendschapsband verder weven en verstevigen opdat oude wonden genezen en nieuw liefdevol vertrouwen wordt voorgeleefd en doorgegeven aan onze kinderen. Want als je morgen vrede wilt beleven moet je haar echt vandaag nog zaaien.

Inge van der Heydt.



#### 40 JAAR DAMESKOOR.

Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober 1987 vieren wij ons 40-jarig bestaan. Zaterdagavond in café "de Zwaan" waar ook de heren van onze leden verwacht worden en zondagochtend wordt het feest besloten met een heilige Mis gezongen door het gemengde koor om 10.30 uur. Ik wil u graag een klein terugblik geven over de afgelopen 40 jaar.

In 1947 werd uit leden van de H. Familie, door toedoen van mevr. M. v.d. Geest, een koortje opgericht onder de toenmalige pastoor Bus. En zo startten we met 16 dames. Mevr. A. Vermaat-Smit werd even bereid gevonden om de leiding op zich te nemen, daarna mej. G. Schoorl, en mevr. T. Deen-Swart wilde ons op de piano begeleiden. De eerste repetities werden 's middags in het gidsengebouwtje gehouden dat naast de oude jongensschool stond (later "Kindervreugd") Toen het gebouwtje niet meer beschikbaar was, hebben we nog een tijdje gerepeteerd in de huiskamer van mevr. Nieuweboer-Meester, waar het altijd erg gezellig was en we veranderde toen van pianiste en kregen mevr. G. Vertelman-Boon. Daarna zongen we onder leiding van Zr. Alfonsus en kort daarna Zr. Theresia.



Onze eerste officiële uitvoering was het verzorgen van de bedevaart naar Heiloo, waar de heer R. Kaag als organist ons begeleidde.

Inmiddels verhuisden we voor de repetities naar de Werenfridus-school en i.p.v. 's middags repeteerden we 's avonds en wel op de maandagavond, omdat dhr. R. Kaag, die toen onze dirigent was, de andere avonden bezet was. Dit tot "verdriet" van de dames, daar maandag in die tijd een zeer drukke dag was voor de moeders van jonge en grote gezinnen. Om die reden kregen we weer een andere dirigent n.l. de heer Ras, en verschillende dames herinneren zich nu nog hoe hij altijd met zijn politielazaren de maat stampte. Na overplaatsing van dhr. Ras nam de heer T. van Ophem die taak op zich. Hij heeft ons bijna 25 jaar met ijver en toewijding en met veel ambitie en kundigheid begeleid en we mogen wel zeggen, hij was degene die ons koor heeft gemaakt, tot wat het nu is.

Ook mevr. A. Vermaat-Smit is het vermelden meer dan waard. Wat zij voor ons koor als soliste, dirigente en zanglerares heeft gedaan, was geweldig en wij plukken er nu nog steeds de vruchten van. Wisselingen van organist waren er ook. Na dhr. R. Kaag begeleidde dhr. J. v.d. Geest ons op het orgel en wel voor het eerst tijdens de Hoogmis, op 't feest van de H. Familie, de eerste zondag na Driekoningen. De parochianen keken er eerst toch wel vreemd tegenaan, dames op 't koor! En....'t was met toestemming van het herenchoor! Maar nu zingen we zelfs al ongeveer 20 jaar samen met de heren als gemengd koor, om zo samen zonnefeestdagen te vieren.

Met de jaren werden onze programma's voller. We hadden naast een kerkelijk, religieus repertoire, ook veel populaire muziek ingestudeerd, zoals b.v. het Slavenkoor, Rozen uit het zuiden, Klapt in de handen en Land of hope en glory. Mede daardoor werd onze medewerking nogal eens gevraagd bij priesterfeesten, zoals voor het 40 jarig jubileum van pastoor Bus, voor

het gouden priesterfeest van monseigneur Grent, die er voor uit de missie kwam en voor neomisten. Ook bij afscheidsavonden van onze missionarissen en later met Kerstmis voor het zingen van een 2e nachtmis en verschillende feestavonden. 'n Leuke anekdote wil ik u hierover niet onthouden.

In 1957 werd er voor het afscheidsfeest van mevr. Raat-Dunselman gerepeteerd voor een matrozen-potpourri. De dames wilden verschijnen in een lange blauwe broek, witte bloes met blauwe kraag en petten. Maar pastoor Bus stak hier een stikje voor! Hij vond het niet passend om gehuwde dames in een broek op toneel te zien staan. Ze lieten toen een boot maken, waar ze tot hun middel achterbleven! Ja, zoiets kon nog in die tijd, pastoor besliste of wij wél of niet in broek konden verschijnen.

Mevr. G. Vertelman-Boon is voor ons ruim 30 jaren de vaste organisator en pianiste op de repetities geweest. In al die jaren was zij voor ons onmisbaar en zij heeft dan ook veel voor het koor betekend.

In de 40 jaar van ons bestuur hebben we veel veranderingen meegeemaakt, zowel in het maatschappelijk, als in het kerkelijk leven, die gevolgen hebben gehad voor ons als vrouw en als koorlid. Naast Latijnse gezangen en missen hebben we een ruime keuze aan nederlandse muziek. Mede doordat dhr. P. Smeels meerdere nederlandstalige missen en meerstemmige gezangen heeft gecomponeerd.

Helaas komen wij bijna niet meer aan het populaire genre toe om te zingen door de vele diensten in de kerk en in het bejaardenhuis, zowel in het weekend als door de week voor missen, woord- en communievieringen en diensten bij gelegenheid van huwelijken en jubilea.

Ons koor bestaat nu uit 40 leden, waarvan 9 al meer dan 25 jaar en waarvan 3, n.l. de dames M. v.d. Geest, G. Lakeman en N. Sneeboer zelfs sinds de oprichting.

De heer J. v.d. Leek is nu enige jaren onze organist en sinds 1 jaar onze dirigent, bijgestaan in geval van nood door mevr. N. Schouten-Bot, die zich dan voortreffelijk van haar taak kwijt.

We repeteren nu op woensdagavond om half 8 in de Dr. Pinxterschool, waar wij door juffr. Nieuweboer, altijd gastvrij worden ontvangen en die jaar in jaar uit voor ons de koffie en thee zet.

Aan het eind wil ik op deze manier alle leden van harte bedanken voor hun trouw en gezelligheid deze afgelopen 40 jaar. En als laatste, om niemand tekort te doen, allen, die op de een of andere manier tijd en inspiratie aan ons koor besteed hebben: HARTELIJK DANK!

G. van Ophem.



GEDOOPT.

Sjoerd, zoon van Theo en Dieuwke van Ophem - de Vries, Floralaan.

Maarten Johannes, zoon van Victor en Gertie Kersten - Scheltes, De Hoek 13.

Rob Cornelis Maria, zoon van Kees en Carola Haakman - Veecken, Europa-singel 12.

Elisabeth Maria (Linda), dochter van Koos en Gertruud Sijm - Koper, Driehuizen 3.

Ilona Wilhelmina, dochter van Lex en Nicolette Oostenbrink - Schouten, Beerewerf 9.

Patricia Cornelia, dochter van Kees en Inge Verlaat - v.d. Beld, Dam 10.

Björn Franciscus Maria, zoon van Wil en Afra Koomen - Beerepoot, Floralaan 5.

Michel, zoon van Sjaak en Annet Hendriks - Mol, Slikkerdijk 18.

Frank Johannes Nicolaas, zoon van Harry en Rona Mol - Ootes, Slikkerdijk 2.

Clemens Lucas Bertus, zoon van René Botman en Joke Immen Floralaan 126. Clemens mocht maar drie maanden bij zijn ouders blijven.

GETROUWD.

Fer Lakenman en Carla Spigt.  
Hans Koopman en Colinda Mol.  
Adrie Haring en Anselma Nieuweboer.  
Reinier Hamans en Marja Verdonk.  
Ton Boon en Margaret Dudink.  
Willy Barnhoorn en Mariëtte Oud.  
Hans Langedijk en Yvonne Verdonk.

12½ JAAR.

Dick en Emmy Zwan - Slaman.  
Sjaak en Marijke Pronk - Dobber.

25 JAAR

Dhr. en Mevr. Meijer - Blokdijk.  
Dhr. en Mevr. Bot - van Onzenoort.  
Dhr. en Mevr. Langedijk - Laan.

40 JAAR.

Dhr. en Mevr. Ruyter - Karels.  
Dhr. en Mevr. Ruyter - Groot.  
Dhr. en Mevr. Ruyter - Schoenmaker.

40 JAAR PRIESTER.

Pater Jan Laan.

DIAKENWIJDING.

Op zaterdag 19 september ontvangt Peter Vermaat (oud Wervershover), de diakenwijding in de Franciscuskerk, Archipelweg 222 Leeuwarden. Na de viering is er gelegenheid hem te feliciteren in de aula van de Kath. Scholengemeenschap, Archipelweg 135.

\*\*\*\*\*  
\* UW KONTAKTPERSOON \*  
\*\*\*\*\*