

Informatieblad van
Parochie St. Werenfridus
Wervershoof

NU EN STRAKS



SINT MAARTEN

10^e jaargang nummer 2, november 1987.

redactie

A. Veldman, S. Koopmanstraat 27,
tel. 02288 - 1412.

H. Neefjes - Goossens, Dorpsstraat 202,
tel. 02288 - 1579.

R. Kuin - Ooyevaar, S. Koopman-
straat 107, tel. 02288 - 2893.

Pastorie, Dorpsstraat 71,
Pastores: A. Janssen en J. Suidgeest.
Tel. 02288 - 1268.

Tekening voorblad: P. Kuin.

Typiste: A. Breg - Manshanden.

Offset: C. Bot.

Nu de dagen weer flink gaan korten hebben wij deze keer een nummer vol met lichtpuntjes en feestelijkheden in elkaar gezet.

U komt nu eindelijk aan de weet hoe het Sint Maartenfeest is ontstaan. Sint Martinus is zelfs tot patroonheilige van de E.H.B.O. gekozen. De E.H.B.O. is al 50 jaar actief bezig en beslist niet allen met pleisters plakken, zoals u kunt lezen in dit nummer.

Verder wordt de koster nog in het zonnetje gezet bij gelegenheid van zijn zilveren jubileum als koster van de Werenfried.

Ook het 40 jarig kloosterjubileum van zuster Margaret hebben wij niet onvermeld willen laten.

inhoud

<u>LITURGISCHE AGENDA</u>	blz.	3
<u>NIEUWS EN AKTIVITEITEN</u>		
K.R.O. jaarprogramma	blz.	4
Nieuws van het par. bestuur	blz.	6
Brasili-ja	blz.	7
Jee-Pee nieuws	blz.	8
Werkgroep vormen	blz.	8
Zonnebloem	blz.	8
40 M.M.	blz.	9
Solidaridad	blz.	9
Fancy-Fair Handwerkklub	blz.	10
<u>THEMA VAN DE MAAND</u>		
Het feest van Sint Maarten	blz.	10
<u>JUBILEA</u>		
Th. Sijm 25 jaar koster	blz.	12
50 Jaar E.H.B.O.	blz.	14
40 Jarig kloosterjub.		
Zuster Margaret.	blz.	15
<u>GEDOOPT EN GETROUWD</u>	blz.	16



LITURGISCHE AGENDA:

- In het weekend zijn de vieringen:
zaterdag om 19.00 uur
zondag om 10.30 uur
Op zondagmorgen is er een Kinderne-
vendienst.
Op zondagmorgen is er Doopgelegen-
heid om 12.00 uur, na afspraak.
- In de week zijn de vieringen in de
dagkerk:
dinsdag en donderdag om 9.00 uur
woensdag om 19.30 uur.

7 - 8 november: Willibrordzondag.

- zaterdag 9.00 uur: Bejaardenhuis
Dameskoor
zaterdag 19.00 uur: Wo.Comm.viering
met liederen
Groep Medemblik
zondag 10.30 uur: Euch.viering
Kinder/Jeugdkoor
Pastor A. Janssen

14 - 15 november:

- zaterdag 9.00 uur: Bejaardenhuis
zaterdag 19.00 uur: Euch.viering
A.O.W. Jongerenkoor
Pastor J. Suidgeest
zondag 10.30 uur: Wo.Comm.viering
Herenkoor
Groep Wervershoof

21 - 22 november: Christus Koning

- zaterdag 9.00 uur: Bejaardenhuis
zaterdag 19.00 uur: Wo.Comm.viering
met liederen
Pastor M. Bruijns
zondag 10.30 uur: Euch.viering
Gemengd koor
Pastor A. Janssen
- 25 jarig kosterjubiläum
Dhr. Theo Sijm.

28 - 29 november: 1^e Adventszondag.

- zaterdag 9.00 uur: Bejaardenhuis
zaterdag 19.00 uur: Euch.viering
Regio-koor
Pastor A. Janssen
zondag 10.30 uur: Euch.viering
Herenkoor
Pastor A. Janssen

5 - 6 december: 2^e Adventszondag.

- zaterdag 9.00 uur: Bejaardenhuis
Herenkoor
zaterdag 19.00 uur: Wo.Comm.viering
met liederen
Pastor M. Bruijns
zondag 10.30 uur: Euch.viering
Herenkoor
Pastor J. Suidgeest

12 - 13 december: 3^e Adventszondag.

- zaterdag 9.00 uur: Bejaardenhuis
zaterdag 19.00 uur: Euch.viering
liederen + fanfa-
recorps
Pastor A. Janssen
zondag 10.30 uur: Wo.Comm.viering
Dameskoor
Groep Onderdijk

19 - 20 december: 4^e Adventszondag

- zaterdag 9.00 uur: Bejaardenhuis
zaterdag 19.00 uur: Wo.Comm.viering
Herenkoor
Groep Wervershoof
zondag 10.30 uur: Euch.viering
met liederen
Pastor A. Janssen



KRO - JAARPROGRAMMA.

Onder de titel "God moet je horen" heeft de KRO voor dit seizoen 1987/1988 een uitgebreid jaaroverzicht gemaakt van godsdienstige programma's. Alles bij elkaar genomen is het een hele verscheidenheid.

Daarvan hier een overzicht, zowel wat betreft de radio als de televisie. Genoemd worden die dagen, dat de KRO uitzending heeft. Voor het tijdstip van de verschillende uitzendingen ('s morgens, 's middags of 's avonds) zij verwezen naar de Omroepgids. Het jaaroverzicht mag een stimulans zijn om in de Omroepgids, die elke week binnenkomt, aanvangsuur en verdere informatie op te zoeken, te lezen en de knop van radio of televisie in te drukken! Er is heel wat te horen en te zien wat de moeite waard is. Onze aandacht meer dan waard!

We beginnen met een overzicht van de godsdienstige programma's van de radio, en daarna van de televisie.

* KRO - RADIO.

Zondag:

KRO's Nachtpastoraat:

Van zaterdag op zondag (tot 3.30 uur) is iemand van het Omroeppastoraat aanwezig. Telefoon 035 - 18746. Voor overdag is het telefoonnummer: 033 - 724124.

Ter Overweging:

Gedachten ter overweging op de zondagmorgen.

Zin in pop:

Een poging om op de popzender een moment van herkenning en bezinning te geven.

Eucharistieviering:

Elke week op zondagmorgen vanuit een plaatselijke kerk.

Maandag:

Daar word ik stil van:

Studiogasten geven commentaar bij de door hen uitgekozen religieuze muziek.

Bewogen grensgangers:

52 wekelijkse getuigenissen, die laten zien wat mensen de moeite waard vinden en vonden om voor te leven.

Dinsdag:

Het Levende Woord:

Gedachten ter overweging bij de eerste lezing van de komende zondag. (Zie ook vrijdagmorgen)

Postbus 900:

Wekelijks gesprek met iemand van het Omroeppastoraat aan de hand van binnengekomen brieven en reacties.

Taal en Teken:

Wekelijks programma over liturgie voor iedereen die zich bezighoudt met de voorbereiding en verzorging van liturgische vieringen.

Donderdag:

Boekenwijsheid:

Wekelijks programma met aandacht voor pas verschenen boeken of artikelen, op het gebied van theologie, godsdienst, kerk en samenleving.

Kruispunt:

Wekelijks programma over kerk en samenleving, met nieuws, reportages en achtergronden.

Vertel me wat:

Een kort wekelijks programma voor kinderen van de basisschool.

In korte verhalen en gesprekken wordt aangesloten op de actualiteit van het kerkelijk jaar en op de leefwereld van de kinderen.

In gesprek met de bisschop:

Wekelijks gesprek met een van de Nederlandse bisschoppen over een actueel thema.

Derde Wereld:

Wekelijks programma over wat er gaande is in de landen en culturen, die de Derde Wereld uitmaken.

Volwassenkatechese:

In verschillende series wordt informatie gegeven over geloofsthema's, ter overweging of gericht op

practische kennis.

Maria ter Steeg:

Wekelijks column van 5 minuten,
vlak voor 20.00 uur.

Vrijdag:

Het Levende Woord:

Gedachten ter overweging bij het
evangelie van de komende zondag.
(Zie ook dinsdagmorgen)

Pater Adri Maat:

Wekelijks programma, waarin Pater
Adri Maat een thema aan de orde
stelt, waarop luisteraars telefo-
nisch kunnen reageren.

Zaterdag:

Glas in lood:

Wekelijks programma, dat handelt
over hedendaagse religieuze thema's
waarbij geput wordt uit de rijke
bron van de traditie der kerken.

Vastenconferentie:

In februari en maart 1988 een serie
overwegingen bij het lijdensver-
haal, door Pater L. Loosen, s.j.

Laudate:

Klassieke muziek met liturgische
binding, gekozen aan de hand van
het kerkelijk jaar.

* KRO - TELEVISIE.

Zondag:

Eucharistieviering:

Vanuit de Omroeparochie, tweemaal
per maand. Vanuit een andere kerk
in Nederland, eenmaal per maand.

Vijf voor twaalf:

Driemaal in de maand, aansluitend
aan de Eucharistieviering, een in-
formatief programma. Nieuws uit de
Wereldkerk en uit de kerk van Ne-
derland. Eenmaal per maand een ge-
sprek met vaste en wisselende gas-
ten over belangrijke thema's.

Maandag:

Documentaires:

Zij gaan over verschillende onder-
werpen en thema's, zoals de Bis-
schoppensynode in Rome (oktober jl.)

Er is meer tussen hemel en aarde:

Een serie programma's vanuit de Dom-
toren in Utrecht, gepresenteerd door
Milou van Sprang. Mei 1988.

Dinsdag:

Kenmerk:

Een gezamenlijk programma van KRO,
RKK en IKON. Aktualiteitenprogramma
over kerk en samenleving.

Vrijdag:

Adventsoverwegingen door Mgr. Les-
crauwaet, hulpbisschop van Haarlem.
In december van dit jaar.

Eerste Kerstdag:

Eucharistieviering. Zegen Urbi et
Orbi vanuit Rome.

De musical:

waar de ster bleef stilstaan.

Een programma over de kinderjaren
van Jesus, aan de hand van verha-
len, legendes enz.

Parabels:

Een serie Bijbelvertellingen voor
kinderen (10 - 14 jaar). Uitbeel-
ding van parabels, in 9 afleve-
ringen. Januari en februari 1988.

Vastenoverwegingen:

Eind februari en maart 1988.

Goede Vrijdag:

Kruisweg vanuit de Omroeparochie,
muziek op Goede Vrijdag. De speel-
film Barabbas.

Brandpunt:

Elke vrijdagavond, met van tijd
tot tijd aktualiteiten over kerk
en samenleving.

Tenslotte nog deze informatie:

Vier keer per seizoen verschijnt
er een KRO-krant. Een gratis abon-
nement op de KRO-krant is aan te
vragen bij: KRO

Antwoordnummer 1200

1200 WB Hilversum.

Deze krant geeft informatie over
de activiteiten, programma's en
uitgaven, die het karakter van de
Katholieke Radio Omroep bepalen.

NIEUWS VAN HET PAROCHIEBESTUUR.

Uit de vergaderingen van september en oktober 1987.

- Onderhoud en financiën.

In de pastorie is een nieuwe C.V.-ketel geplaatst. De verwarming werkt weer.

De rapporten van het Accountant-belastingadviesbureau L.T.B. zijn doorgenomen. Geen op- of aanmerkingen. Hetzelfde geldt voor de kerkhofadministratie.

De jaarlijkse bijdrage voor de Binding wordt iets verhoogd.

Er is onderzocht of een ringleiding in het voorste gedeelte van de kerk mogelijk is voor slechthorenden. Hierover wordt offerte gevraagd. Monumentenwacht is op controle geweest. Agendapunt voor de volgende vergadering is te komen tot een planning in het volgend jaar voor de binnenrestauratie van de kerk. Er zijn problemen met het orgeltje in de Inzet. Er is vraag naar andere tafels in de Inzet.

- Katechese en liturgie.

De kindernevendiensten zijn weer van start gegaan. Het Jongerenpastoraat (op blote voeten) start voor het derde jaar. Er zijn nu 3 groepen. Regionaal komt er in oktober een avond voor de werkgroepen Vormsel, voor uitwisseling van gedachten en van het materiaal en de projecten, die in de verschillende parochies worden gebruikt. Hetzelfde staat te gebeuren voor de werkgroepen Eerste Communie. De verdeling van koorbeurten en van de beurten wie er voorgaat in de verschillende weekendvieringen is voor het komende halfjaar gedaan. De nieuwe districtskatecheet is op de scholen begonnen.

- Kontaktpersonen.

In november komen de Kontaktpersonen weer bij elkaar in de Inzet. De datum is 10 november.

In verband met de kosten van het Bisdomblad 'Samen Kerk' wordt gedacht aan vermindering van het aantal exemplaren. Voor geïnteresseerden zal een voldoende aantal achter in de kerk neergelegd worden, om mee naar huis te nemen.

- Kerk en samenleving.

Beraadsgroep 'Kerk en Samenleving' is bij elkaar geweest, gericht naar het nieuwe seizoen dat is begonnen. Oktober is Wereldmissie-maand. Met de Advent is verbonden de Aktie Solidaridad.

Na vele jaren lid geweest te zijn heeft U. Steltenpool - Koortens bedankt als bestuurslid van de Raad van Kerken. Ze wil wel in de Beraadsgroep blijven als vertegenwoordiger van de Vredeswerkgroep.

- Ingekomen post en mededelingen.

Bedankbrief van familie Smeels na overlijden van Dhr. Smeels.

Brief van Bisdom aangaande wijzigingen Algemeen Reglement van Kerkbesturen naar aanleiding van nieuw Kerkelijk Wetboek.

Dankbrief van Pastor Bollen n.a.v. zijn zilveren priesterfeest.

Brief van bisschoppelijk bouw bureau omtrent grondwaterverlaging. Brief van Ruilverkaveling omtrent plan van toedeling.

Impulsdagen voor verschillende werkgroepen.

Bestelformulieren voor materiaal Aktie Kerkbalans 1988.

Uitnodiging receptie 50 jaar

E.H.B.O. op 24 oktober in de Schoof. Afscheid Vikaris de Graaf op 11 oktober in Haarlem.

Het dekenale blad 'Kerk aan 't werk' vraagt voor kopie een kontaktpersoon in de parochies van het dekenaat.

Brief Stichting katholiek Onderwijs alhier omtrent kandidaten voor het bestuur.

Uitnodiging voor 40 jarig kloosterfeest van Zr. Margaret Caspers op zondag 1 november in Andijk.

We noemen tenslotte een bijzonder jubileum in ons midden: het 25 jarig kosterjubileum van Dhr. Theo Sijm. De eigenlijke dag is 1 december. Dit jubileum wordt gevierd op zondag 22 november, met een feestelijke Eucharistieviering. In de middag is er een receptie in de Schoof. Nadere informatie hierover volgt nog. Zie ook verder in deze Nu en Straks.

Dat was het voor deze keer, als samenvatting van de voornaamste punten.



Brasilia
Oktober 1987.

De maand oktober begon goed. Na 6 maanden droogte hier in de hoofdstad Brasilia kwam er eindelijk regen. Nu is alles groen, alle stof is van de gebouwen gespoeld en het peil van het waterreservoir is gestegen dus de water rantsoenen van de afgelopen maanden zijn weer verleden tijd. Goed nieuws voor veel Brazilianen. Tenminste als je in de stad woont....

Als onderdeel van de taalkursus hier verbleven alle studenten 10 dagen in verschillende krottenwijken. Oktober begon voor mij in een "huis" gebouwd van plastic en karton in een wijk waar 50.000 mensen op die manier wonen. Ik verbleef in de "elite buurt", de tijdelijke pastorie was speciaal voor mij gebouwd door de gemeenschap, naast het huis van de "tandarts". Een werkeloze bouwvakker die een paar kruiden in huis had en als die niet hielpen dan had hij altijd nog zijn oude vertrouwde nijptang. Bij hem hoefde je geen afspraak te maken. Telefoon is er immers voor stadse mensen. Je kon er ook binnen gaan zonder kloppen, 's avonds ging de deus weer voor de ingang en was de praktijk gesloten. Het gewicht van een deur zou het hele bouwwerk neerhalen, dus bood een oude kleurentelevisiedoos uitkomst. Jammer genoeg had deze buurt geen straatverlichting en was de straat niet verhard. Na 3 dagen konstante regen was de straat dus veranderd in

een blubberige massa. De regen die een zegen was voor stadse mensen, werd zo een plaag voor de mensen hier.

Die 10 dagen zijn voor mij een openbaring geweest, een krottenwijk zien is heel iets anders dan er werkelijk in wonen. Ik zou zo niet kunnen leven. Dat kunnen de mensen hier ook niet maar voor hen is er geen weg uit. Ik heb veel portugeese woorden geleerd die niet in woordenboeken staan, maar toch een belangrijk deel van het leven uitdrukken voor veel mensen hier. Het zijn kreten van wanhoop en protest tegen de grote ongelijkheid in dit land. Er is veel geweld in de krottenwijken. Als een werkeloze tiener eten steelt wordt hij gearresteerd en niemand weet wanneer hij vrijkomt, maar als de rijken de waterreservoirs van de stad leegdrinken en baden gebeurd er niets....

Nu na de stage ben ik terug op het taleninstituut in het centrum van de stad. Alle studenten hier hebben veel te vertellen over hun ervaringen van de afgelopen week. Een gevoel dat we allemaal delen is onze verantwoordelijkheid tegenover de armen rondom ons, en ook de intense dankbaarheid voor onze eigen achtergronden en het geluk dat ons treft om dagelijks verzekerd te zijn van eten en drinken. Ervaringen uitwisselen in het portugees is soms heel moeilijk en als we de woorden niet weten, gebruiken we handen en voeten om ons uit te drukken en is het vaak gieren van het lachen om de misverstanden.

Bij mijn thuiskomst hier, lagen de "Binding", "Nu en Straks" en andere brieven uit Wervershoof in mijn postvak. Heerlijk; bedankt allemaal voor de morele steun. Ik las dat alles in Wervershoof weer op volle toeren draait, dus veel succes en voldoening aan alle teams, koren en werkgroepen voor het komende seizoen.

Chiao,

Sjaak de Boer MHM.

Jee Pee nieuws.

Alle jongeren, die de basisschool hebben verlaten, hebben een uitnodiging voor Jee Pee '87 gehad. Ook de ouders hebben een brief ontvangen met uitleg en doelstelling van het jongerenpastoraat. De reacties waren prima en we gaan draaien met 2 groepen: 23 oktober groep 1 met 25 jongeren en vrijdag 30 oktober groep 2 met 22 jongeren. De begeleiding bestaat uit 9 personen, waaronder 5 mensen, die voor het eerst meedoen. Jammer, dat er zo weinig heren te vinden zijn, die de jongeren willen helpen begeleiden, slechts 3.

De voorbereidingen zijn al in het voorjaar gestart om voor zo'n nieuwe groep op elkaar ingespeeld te zijn en elkaar goed te hebben leren kennen. Enkelingen hebben ook 'n cursus gevolgd om meer te weten over: hoe je met jongeren kunt omgaan, spelen uit het project door te nemen en andere vaardigheden en ideeën op te doen. Al met al: enthousiaste mensen, die graag met jongeren willen omgaan, ze een warm hart toedragen en wel wat van hun vrije tijd in hun begeleiding willen steken. We hebben als doelstelling:

"Jonge mensen met behulp van een project proberen vertrouwen te laten krijgen in zichzelf, andere leeftijdsgenootjes en in andere volwassenen dan ouders en leerkrachten. Vanuit dit saamhorigheidsgevoel kan de mogelijkheid ontstaan om naar elkaar te luisteren en diepere vragen te stellen, zodat maatschappelijke- en geloofs-ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Het moet een bewustwordingsproces zijn voor alle betrokkenen. Met dit verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar gaan we spelenderwijs om, één en ander in relatie met de parochie".

Kortere konden we het niet formuleren! Wij doen ons best en we hopen op fijne jaren met Jee Pee '87.

Vera Ooyevaar.

VAN DE WERKGROEP VORMEN.

De werkgroep is met de voorbereidingen voor het H. Vormsel van start gegaan. Op zaterdag 19 maart 1988 komt de bisschop naar Wervershoof om het H. Vormsel toe te dienen aan de jongens en meisjes uit groep 8. De voorbereiding ziet er in het kort als volgt uit: 4 gezamenlijke avonden in de Inzet en in de Werenfridusschool, en 4 keer brengen de kinderen de avond door bij gastouders. Over de datums en de aanvang van de avonden krijgen de a.s. vormelingen en hun ouders bericht omstreeks december. Laten we hopen op een fijne voorbereiding voor de kinderen, hun ouders en de werkgroep.

De werkgroep Vormen.



DE ZONNEBLOEM.

Vereniging De Zonnebloem doet ten behoeve van haar Sint Nicolaasactie "Zon in de Schoorsteen" weer graag een oproep aan mensen die voor deze actie een pakje voor een zieke of gehandicapte willen maken. Het Sint Nicolaasfeest is een gemeenschapsfeest waar ook zieken en gehandicapten bijhoren. Wilt U één van hen verrassen met een pakje (het gaat hier om een aardige of nuttige attentie, en niet om dure cadeaus!) Of kent U iemand die voor een pakje in aanmerking komt, dan vernemen wij dit graag vóór 10 november a.s.

Bel even naar:

Agatha Breg, Dres 19 tel. 2750

Greet Haakman, Kalverstr. 25

tel. 1252

of schrijf naar:

De centrale Post Noord Holland

"De Zonnebloem"

Postbus 96100

1006 EC Amsterdam.

40 M.M.

Van de 40 MM aktie kunnen we alleen zeggen dat het "weer" niet best was. Geen rekord aantal wandelaars, maar veel kilometers en de wandelaars met hun sponsors hebben allemaal hun best gedaan.

Begin september was het toegezegde bedrag van f 283.000,= al binnen. Nog steeds worden er bedragen overgeschreven en gezien de nog niet afgedragen sponsorgelden verwachten we rond de f 300.000,= uit te komen. Het toegezegde bedrag voor de missiewerkers (sters) wordt dit jaar f 1350,=

Aanvragen voor Andijk:

Fam Harlaar-Mol - traktorprojekt
Nel Bronkhorst - kindertehuis
Fam Groeneveld - inrichting
nieuwe post

Aanvragen voor Onderdijk:

Zr. Juanita Buis - soc. werk
Zr. E. Buis - voedselprogram
Pater Jac. Sijm - autobanden
Th. van de Gulik - nog onbekend

Aanvragen voor Wervershoof:

Sj. de Boer - nieuwe post
W. Zomer (opvolger
van Zr. M. Deen) - kleuterschool
H. Frankemolen - medicijnen
Zr. A. Deen - opvang kinderen
Br. Cl. Deen - soc. werk
Zr. E. Laan - opl. verpleegsters
Pater A. Bakker - huis medewerker
P. Pinto (opvolger
van P. Lau) - waterfilters
Sj. Hetsen - stencil materiaal
Kl. Schoenmaker - rechten landbouwers
J. Schoenmaker - broodbakkerij
Fam. Stoltenborg-
Schoenmaker - plafond crèche
Fam. Slaman-Bakker-
rolstoel
Zr. Ursula v.d. Ven
(opvolgster van Zr.
Petri Huisman) - opl. basisgroepen
Zr. Baptista - nog onbekend

A. Breg - Swart
nieuw adres: Talud 28
1693 KW Wervershoof
tel. 2598

SOLIDARIDAD.BRAZILIË.DE LANDLOZE BOEREN VAN RONDA ALTA.

De witte doeken aan het kruis van de landloze boeren herinneren aan de drie kinderen die in het kamp door ondervoeding zijn gestorven. Talloos zijn deze kruisen, met drie, met zes doeken of een bebloed hemd van een slachtoffer van het geweld van de huurlingen van de grootgrondbezitter.

SOLIDARIDAD IN CIJFERS.

In 1986 ontving Solidaridad f 4.640.800,= aan giften. Alle gevers hartelijk dank daarvoor.

In 1986 gaf Solidaridad f 4.158.295,= uit aan projekten in Latijns Amerika. 226 Kleinschalige basisprojekten, waarin mannen en vrouwen hun lot in eigen hand nemen. Uw steun en solidariteit daarbij is nodig.

1. Gemeenschapsopbouw, wijkactiviteiten.
66 projekten f 1.227.738,=
2. vakbonden en koöperaties
43 projekten f 801.047,=
3. christelijke basisgemeenschappen, sociaal pastoraat, kadervorming
43 projekten f 735.397,=
4. humanitaire hulp, mensenrechten, noodhulp
21 projekten f 553.440,=
5. communicatie, culturele activiteiten, informatie
28 projekten f 397.087,=
6. maatschappelijke organisaties als vrouwengroepen, weerbare geweldloosheid
22 projekten f 326.504,=
7. voorlichting en bewustwording in Nederland
9 projekten f 117.082,=

Totaal f 4.158.295,=
=====

SOLIDARIDAD IS OOK STEUN AAN:GUATEMALA

De mensenrechtenkommissie.

MEXICO

Een vrouwengroep in de sloppenwijken.

ELSAVADOR

De vluchtelingen en ontheemden.

BOLIVIA

De organisaties van mijnwerkers.

CHILI

De christelijke basisgemeenschappen.

ECUADOR

De Indiaanse boerenbeweging.

STEUN SOLIDARIDAD.

GIRO 180444 DEN HAAG.

FANCY-FAIR HANDWERKCLUB 50+

Zoals ieder jaar hebben we de 2^e zondag van november, de jaarlijkse tentoonstelling van alle gemaakte artikelen, zoals: kindertruien, grote truien, kleedjes, sokken, borduurwerk, enz. Tevens houden wij een fancy-fair met verschillende leuke attracties met mooie prijzen. Er is ook, net als ieder jaar 'n verloting van 'n prachtig geborduurd schilderij. Kosten f 1,- per lot. Ook is er een kleine rommelmarkt. Misschien is er op deze dag wel iets voor U bij, met de a.s. Sint Nikolaas voor de deur. Wij hopen, dat U met velen ons zult bezoeken. Als we weer veel verkopen kunnen wij weer nieuw materiaal aanschaffen, zodat wij onze 50+ weer aangenaam bezig kunnen houden. Tot ziens op 8 november, na de hoogmis, tot 17.00 uur in de Schoof.

De dames van 50+

HET FEEST VAN SINT MAARTEN.

Als een kind zou vragen: "Moeder, wie is Sint Maarten en wanneer leefde hij?", dan denk ik dat vele moeders met de mond vol tanden staan, en ze hoeven de vaders er echt niet bij te halen want die weten het net evenmin. Dat is niet erg, en ook niet vreemd. Hoewel: Sint Martinus moet in deze streken al eeuwen en eeuwen een heel bijzondere verering hebben gehad. Hoe is het anders te verklaren, dat zovele kerken en parochies hem tot patroon hebben? Bovenkarspel, Westwoud, Zwaag, Medemblik, 't Veld, Oude Schild op Texel enz. Martinus werd omstreeks 316 uit Romeinse ouders geboren. Zijn geboorteland is het huidige Hongarije. Toen hij 10 jaar oud was vluchtte hij, tegen de wil van zijn ouders, naar een Roomse kerk, en liet zich onder het getal van de doopleerlingen opnemen. Toen hij 15 jaar oud was werd hij soldaat in het Romeinse leger. Als Romeins ruiter in Gallië ontmoette hij voor de poorten van Amiens een arme, die hem om Christus wil om een aalmoes vroeg. Martinus bezit niets dan zijn wapens en zijn soldatenpak. Daarom nam hij zijn zwaard, snijdt zijn soldatenmantel middendoor en geeft de ene helft aan de bedelaar. De legende zegt dat de volgende nacht Christus hem verscheen, die zijn halve soldatenmantel draagt en hem zegt: "De doopleerling Martinus heeft mij met deze mantel bekleed."

Toen hij 18 jaar oud was werd hij gedoopt. Daarna keerde hij terug naar Hongarije. Erg welkom was hij daar niet, zodat hij besloot om kluizenaar te worden, eerst op een eilandje vlak bij Genua, en daarna te Ligugé, waar hij veel volgelingen trok.

In 371 of 372 wordt hij tot bisschop van Tours gekozen. Hij bleef echter een eenvoudige monnik, stichtte een klooster dat al gauw een cultureel middelpunt van heel Gallië werd, vanwaar talrijke missionarissen uittrokken om het evangelie te verkondigen. Ook had Martinus een grote invloed aan het keizerlijke hof.

Omstreeks het jaar 400 is hij gestorven, 81 jaar oud. Er zijn over hem veel verhalen bekend en veel legendes, te veel om ze hier te vermelden. Ze vertellen allemaal dat hij een wonderdoener was, zieken genas, doden weer tot leven terugriep enz. enz. Andere bisschoppen waren daarover wel wat jaloers en Martinus heeft daar erg veel verdriet over gehad.

Zijn opvolger liet boven het graf van Sint Martinus een eenvoudige kapel bouwen en boven het altaar in die kapel hing een metalen kroon, omgeven door lampen!!! Het werd een enorm drukke bedevaartsplaats in de Middeleeuwen. Zoals de mensen naar het graf van Petrus en Paulus in Rome gingen, of zoals ze op bedevaart gaan naar Lourdes, zo bezochten velen het graf van Sint Martinus. Vooral zieke mensen. Ze hoopten zo weer gezond te worden, want olie uit zijn graflampen had een genezende kracht dachten ze. En ook was er een bad, waarin de zieken ondergedompeld werden om weer gezond te worden.

Die kapel werd al gauw te klein en daarom bouwde in 461 de toenmalige bisschop van Tours ter ere van zijn heilige voorganger een nieuwe kerk. Ook in Rome kreeg hij al gauw een kerk, die naar hem vernoemd werd. Dat was heel bijzonder want tot dan toe kregen alleen martelaren een kerk toegewijd in Rome. Martinus was de eerste martelaar niet aan wie die eer te beurt viel.

In de middeleeuwen stond in Rome zowel naast het graf van Sint Petrus als naast het graf van Sint Paulus een Martinuskapel, en ook in de stad Rome zelf waren vele Martinuskerken. Daaruit blijkt wel de grote verering die hij daar genoot, en vandaar verspreidde die verering zich in Italië, Duitsland en Spanje. Niet alleen kerken kregen daar zijn naam, maar ook bruggen, bergen en dalen.

In ons land wijdde reeds Sint Wilibrord een kerk aan Sint Maarten toe in Utrecht. Hij werd ook de patroon van die stad en zijn afbeelding stond in het oude wapen van de stad. Daarom werden de Utrechtenaren wel "Sint Maartenmannen" genoemd.

In het stadswapen van Utrecht spelen de kleuren rood en wit nog steeds een rol. Rood vanwege de rode soldatenmantel en wit vanwege zijn onderkleed dat te voorschijn kwam toen hij de helft van de rode mantel had weggegeven. Maar niet alleen van Utrecht is hij de stadspatroon, ook van Groningen, Middelburg, Sneek, Arnhem, Tiel, Bolsward, Venlo, Weert, Maastricht, Dokkum enz. enz. De dorpen St. Maarten, St. Maartensdijk en St. Maartensbrug voeren ook zijn naam. 11 November werd een verplichte feestdag, 'n door de weekse zondag.

In de kathedralen van Chartres en in de Notre Dame in Parijs is de z.g. "Mantelscène" afgebeeld en ook onze eigen Rubens en van Dijck hebben St. Martinus geschilderd, terwijl Pieter Brueghel de Sint Maartensdag schilderde!

Hoe groot de verering voor Sint Martinus ook is geweest, die verering kan onmogelijk de verklaring zijn van alle feestgebruiken die zich rond 11 november hebben voorgedaan en zich nog voordoen, zoals St. Maartensvuren, fakkeloptochten enz. Zij zouden ontstoken zijn als feestvuren over de val van de heidenen.

Anderen zeggen: het verbranden der afgodsbeelden door Sint Martinus heeft tot het ontsteken van die vuren aanleiding gegeven. En ook andere legendes proberen deze gewoontes uit te leggen. Hoogstwaar-

schijnlijk gaan ze terug tot een heidens gebruik. De oude Germanen hadden nl. met het ontsteken van fakkels en vuren nog een bedoeling gedurende de wintermaanden. Ze zagen de dagen korten, de nachten lengen en zij stelden zich dat voor als een strijd tussen de goden der duisternis en die van het licht. Zij wilden de goden van het licht helpen, die schijnbaar verloren, en daardoor ontstond de magische rite, vuren en lichten te ontsteken, om de afnemende kracht van de zon te sterken en te ondersteunen. Daartoe organiseerden zij omgangingen met brandende fakkels in de richting van de loop der zon en om de goden der duisternis daarbij tevens schrik aan te jagen en eerder te verdrijven, gaven zij hun primitieve lantaarns gezichten, die aan afschrikwekkende maskers herinnerden, waaraan bijna alle volkeren boze-geesten-afwerende kracht toekenden. Deze omgangingen zouden de oorsprong zijn van de fakkelomgangingen op Sint-Maartensavond.

Ter verklaring van die fakkelomgangingen gaat ook nog de volgende legende.

Op een keer kwam St. Maarten aan de zee kust, om het evangelie te verkondigen. Toen hij huiswaarts wilde keren, was zijn ezel die hij buiten had vastgebonden, verdwenen. Daar het ondertussen avond en donker geworden was, ontstak men lantaarns om de ezel te zoeken. Hieraan zouden de vele lichtjes herinneren, die men op St. Maartensavond door de dorpen ziet dragen. Zingend trekken de kinderen nog door de straten, zodra het donker geworden is, in hun hand de brandende lantaarns, een kleurige lampion of een uitgeholde koolraap, waarin dan nog dikwijls figuren of gezichten uitgesneden zijn. Onder in de koolraap is een gat gemaakt, waardoor op een boerenkoolstronk, die tevens als handvat dient, een kaarsje is gestoken. Het licht schijnt nu door de wand, hetgeen een fantastisch gezicht oplevert.

Er is nog veel meer over het St. Maartensfeest te zeggen. Talrijke liedjes en gewoontes b.v., maar ik dacht dat het zo mooi genoeg was.... Hopelijk vindt Sint Maarten dat ook.

A. Janssen, pastor.



25 JAAR KOSTER.

Op 1 december is dhr. Theo Sijm 25 jaar koster in onze kerk. Zondag 22 november wordt dit jubileum gevierd en de koster wilde ons over de afgelopen 25 jaar het volgende vertellen:

Hoe kom je er toe koster te worden?

Dat is eigenlijk uit noodzaak gekomen. Ik had mijn kruidenierszaak in Amsterdam verkocht en moest dus een ander huis hebben. Eerst in Venhuizen mijn geboorteplaats geïnformeerd, maar daar was geen huis voor ons. Toen in het geboortedorp van mijn vrouw rondgekeken en daar was een huis met een baan voor ons. Van huisuit was ik met het kostersvak vertrouwd, mijn vader was koster in Venhuizen, 27 jaar lang, en een oom was koster in Westwoud. Het is dus wat je noemt een familiëvak.

Wat is een koster, wat is de taak van een koster?

Een koster is een van de schaapjes uit de schaapsstal van de Heer, maar dan wel een met zes poten, een manusje van alles. Een koster moet van alle markten thuis zijn. In de eerste plaats moet hij er natuurlijk zorg voor dragen dat de diensten in de kerk waardig en goed verlopen. Daarnaast zorgt hij voor de bloemversiering, maakt de kerk schoon, doet kleine klusjes in en om de kerk, misdienaars en akolyten begeleiden etc. Een koster moet zijn: vriendelijk, met een ieder op kunnen schieten, zowel jong als oud, voorkomend zijn, altijd goed gemutst, kunnen luisteren, punctueel, verzorgt, trouw, en vooral dienstbaar.

Is er een opleiding voor koster?

Ja zeker, ik begon met de basisopleiding voor koster, toen ik in Wervershoof kwam en met dit werk begon. Dit was een cursus van één jaar, daarna heb ik de vervolgcursus van twee jaar gedaan waarin o.a. bloemschikken werd gegeven, kerkarchitectuur, verzorging en onderhoud van de ornamenten, bezoek aan een goudsmid, enz. kortom alles wat met het werk te maken heeft.

Is het werk veranderd bij je begintijd vergeleken?

Ja, het werk was vroeger veel intensiever. Je begon 's morgens om zes uur met de klok te luiden, dan zeven uur voor de eerste mis. Om twaalf uur het Angelus luiden en 's avonds zeven uur weer voor het Lof. Dat was in de tijd dat er een pastoor en twee kapelaans op de pastorie waren. Een gewone zondag waren er drie H. Missen, 's middags congregatie en 's avonds Lof. In de liturgie zelf is ook veel veranderd, neem maar eens de feestdagen als Kerstmis en Pasen. Tegenwoordig voel ik mij soms meer een toneelknecht, dan koster, door al die verschillende diensten. In de beginperiode ging ik zelf altijd de bloemen voor de bloemstukken in de kerk halen en dan keek je eerst waar ze het redelijkst in prijs waren. Daar ging

natuurlijk ook veel tijd in zitten. Nu worden de bloemen voor de kerk bijna het hele jaar door zelf gekweekt door de heer Bregman. Kaarsen en hosties moeten tijdig worden gehaald, beiden komen uit de Abdij van Egmond. En ik moet er op letten dat er voldoende H. Brood is voor de Wo.Comm.vieringen.

Wat vind je van de vrouw in de kerk?

Ik heb er geen moeite mee van mij mag het. Ik denk weleens dat de vrouwen zelf wat meer geduld moeten hebben, het wat rustiger aan moeten pakken en er niet zoveel lawaai om moeten maken. Als je dan ziet dat het goed gaat wordt het ook sneller geaccepteerd, volgens mij.

Heb je er, als je terug kijkt, spijt van dat je min of meer toevallig koster geworden bent?

Nee, dat heb ik beslist niet! Maar ik zou er wel tegenop zien als er een nieuwe pastoor zou komen, zoals het nu gaat, voel ik mij er echt tevreden mee. Je groeit als het ware in zo'n beroep. Ik ben nu vice voorzitter van de Landelijke Kosterbond en voorzitter van de Kosterbond voor de kring Alkmaar.

Welke gebeurtenissen van de afgelopen jaren hebben veel indruk op je gemaakt?

Allereerst de wisseling van pastoor Buurman en pastor Janssen. Ik heb twee keer een verbouwing van de kerk meegemaakt, waarbij voor mijn gevoel een heleboel mooie dingen uit de kerk verdwenen zijn. Het 100 jarig bestaan van de Werenfriduskerk in 1975.

De bouw van de Inzet, waar ik i.v.m. mijn werk in de dagkerk mee te maken had. Dan heb ik tweemaal een priesterwijding mee mogen maken in onze kerk, eerst van pastor Berkhout en vorig jaar van pastor Sj. de Boer. Het mooie daarvan vond ik dat ik pastor de Boer nog als misdienaar heb meegemaakt. Dit is een greep uit veel mooie herinneringen uit de 25 jaar dat ik hier ben.

Theo, bedankt voor dit gesprek. Wij wensen je een mooie, feestelijke dag toe op 22 november.

50 JAAR E.H.B.O.

De E.H.B.O.-Vereniging St. Martinus bestaat 50 jaar, en dat is toch een jubileum om trots op te zijn, want er zijn in die 50 jaren ontzettend veel mensen actief geweest om hun medemensen te helpen.

De E.H.B.O.-Vereniging werd op 28 oktober 1937 opgericht en we startten toen met 44 leden, de contributie werd bepaald op 5 cent per week en aan het eind van het jaar was er zowaar nog een batig saldo van f 2,08.

In 1941 kreeg de vereniging de naam St. Martinus. In 1955 werd de eerste medewerking verleend aan de Bloedtransfusiedienst, er waren dat jaar 154 donors, sindsdien is de E.H.B.O. elk jaar betrokken bij de bloedtransfusie.

In 1958 werd de eerste oefening met geschminkte slachtoffers gehouden en in 1961 hadden we de eerste buitenoefening wat een groot succes werd, ook dit werd een jaarlijks terugkomend gebeuren.

In 1964 had de vereniging het geld bijeen om de eerste beademingspop aan te schaffen, voorwaar een hele verbetering. Ook slaagde het eerste lid van de vereniging voor het Lotus-diploma.

Op het feest ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum, zijn veel leden onderscheiden voor o.a. 15, 25 en 30 jaar lidmaatschap. In 1982 zijn we gestart met het verenigingsblad "De Reddingsboei", wat vnl. mogelijk werd en wordt gemaakt door de adverteerders. Enkele jaren terug zijn we gestart met de cursus Jeugd-E.H.B.O., en met de cursus Hartreanimatie, wat zeker ook een groot succes is geworden. Ook wordt er de laatste jaren steeds meer medewerking verleent aan grote sporten andere evenementen, wat echter honderden uren werk van de leden vergt.

Tegenwoordig hebben we een bloeiende E.H.B.O.-vereniging met 95 leden en wat gunstig is voor de vereniging, véél jeugdige leden. De nieuwe cursus die dit jaar is gestart telt maar liefst 39 personen, wat héél veel is voor een nieuwe cursus.

Dit was maar een kleine schets van de E.H.B.O.-vereniging St. Martinus, toen en nu, maar de vereniging blijft nog steeds in beweging. Steeds met nieuwe activiteiten, en we zullen als E.H.B.O.-ers dat ook steeds blijven doen, al is de steun van iedereen daarbij wel onontbeerlijk.

Op het moment dat dit blad verschijnt zijn de feestelijke gebeurtenissen omtrent het 50-jarig jubileum alweer achter de rug. Op zaterdag 24 oktober j.l. hielden we 's middags een officiële receptie voor genodigden, en tijdens die receptie werden de volgende personen onderscheiden door de Bond:

Dokter Mosman, wegens 10 jaar docent, Gerard Spigt, wegens 27 jaar lidmaatschap. De ereleden Jac. Kuin en Herman Steltenpool kregen van de vereniging een aandenken wegens verdienstelijkheid voor de vereniging. De officiële receptie werd om 19.00 uur gevolgd door een Heilige Mis, waarna een feestavond voor leden en introducés werd gehouden.

De loterij, die ter gelegenheid van het jubileum werd gehouden, is dank zij U allen een groot succes geworden. Bij deze willen wij de leden voor hun medewerking bedanken, evenals de mensen die de loten hebben gekocht, maar vooral ook de schenkers van de vele prijzen en als laatste niet te vergeten, dhr. Meijer voor zijn medewerking tijdens de trekking.

Tot ziens!!

De Feestcommissie van
E.H.B.O.-vereniging
St. Martinus.



40 JARIG KLOOSTERJUBILEUM.

Zondag 1 november j.l. heeft zuster Margaret Caspers uit Andijk haar 40 jarig kloosterjubileum gevierd.

Als u haar niet kent, denkt u misschien, waarom moet een gesprek met een Andijkse zuster nu in het parochieblad van Wervershoof?

Als u meegaat "op gesprek" zult u merken dat u zelfs ieder jaar een brief van haar in de brievenbus krijgt geschoven.

- Zuster Margaret bent u Andijkse van origine?

Nee ik ben geboren in Bodegraven, daar heb ik de bewaarschool, de lagere school en de naaischool doorlopen. Tot mijn 22e jaar ben ik thuis gebleven. Mijn vader had een banketbakkerij zodat er altijd werk genoeg te doen was. Op 30 oktober 1947 ben ik ingetreden in het klooster van de zusters Franciscanessen van Aerdenhout. Na mijn noviciaat van 1 jaar ben ik naar Haarlem-Noord gegaan en heb daar mijn akte lagere kleuterleidster behaald. In 1952 ben ik naar het klooster in Wervershoof gekomen en werd kleuterleidster in de Bangert in Andijk. In 1953 deed ik mijn eeuwige gelofte en ging daarna voor de hoofdakke studeren, waarvoor ik in 1955 ben geslaagd. In 1956 werd ik hoofdleidster van de kleuterschool bij Sarto. Ik woon dus al 35 jaar in deze omgeving.

- Er is in al die jaren wel veel veranderd, ook in het kloosterleven, hoe denkt u daarover?

Och ja, we moeten altijd de positieve kanten blijven zien, want er is tenslotte ook veel ten goede veranderd. Ook binnen de klooster-gemeenschap is dat gebeurd en zijn oude wetten bijgesteld. We mogen nu zelf de verantwoordelijkheid dragen en meer mens zijn tussen de mensen. Dat is toch een groot pluspunt. Nog zo'n pluspunt is dat wij in 1970 burgerkleding mochten gaan dragen. Dat vond ik erg fijn. Ik heb toen ook mijn eigen doopnaam Margaret weer aangenomen. De naam Ricarda kwam toen te vervallen.

- Wanneer bent u naar Andijk verhuisd?

In 1977 ben ik zelfstandig in Andijk aan de Burgemeester Doumastraat gaan wonen. Een voordeel daarbij was dat ik al gewend was om buiten de beslotenheid van het zustershuis te komen door mijn jarenlange werk in de kleuterschool in Andijk. Jammer genoeg ben ik in 1978 ziek geworden omdat het werken met de kleuters te zwaar voor mij werd. Na 2 jaar ben ik afgekeurd als kleuterleidster.

- Heeft u na die tijd nog andere activiteiten ondernomen?

Ja zeker, doordat in Wervershoof de mankracht op de pastorie verminderde en er steeds meer werk in de buurtparochies bijkwam heeft Pastor Janssen mij gevraagd om in Wervershoof het kaartsysteem bij te houden. Intussen zijn daar nog veel meer taken bijgekomen, zodat ik nu al 7 jaar bijna iedere morgen op de pastorie in Wervershoof druk doende ben om alle administratie te verzorgen. Naast het kaartsysteem van Wervershoof houd ik ook het systeem van Andijk nog bij. Als er mensen in de gemeente komen wonen of weer vertrekken of verhuizen dan worden de gegevens naar de pastorie gezonden, zodat ik de namen en adressen weer in het kaartsysteem kan in- of uitschrijven.

Ook houd ik de boeken bij waarin alle dopelingen, 1e communicantjes vormelingen, huwelijken en overledenen in alfabetische volgorde worden bijgeschreven. Verder schrijf ik ieder jaar de enveloppen voor de aktie Kerkbalans. Dat zijn er al ongeveer 2500, plus de looplijsten die daarbij horen. Ook de lijsten voor de bezorgers van Nu en Straks worden door mij opgesteld en bijgehouden. U ziet het is een hele lijst maar ik doe het graag.

Zuster Margaret, als dit blad verschijnt is uw feest al voorbij. Ik hoop dat 1 november voor u een hele mooie dag is geworden, waar u nog vele jaren met plezier aan zult terugdenken. Onze hartelijke gelukwensen namens alle lezers en lezeressen van Nu en Straks.

GEDOOPT.

Elisabeth Maria (Elles), dochter van Koos en José van Leijen - Botman, dr. Pinxterplantsoen 17.

Kim, dochter van Jos en Trees Wiebring - Aker, Slikkerdijk 31.

Martha Femina (Melanie), dochter van Ted en Dorothea Schouten - Aker, Bogertje 18.

Mila Francisque, zoon van Pieter en Mar de Graaf - Aker, Blaeustraat 43 Alkmaar.

Augustinus Johannes (Gijs), zoon van Jan en Lenie Laan - Laan, Rietvink 26.

Bartolomeus Johannes (Bart), zoon van Jan en Carolien Ruiter - Koomen, S. Koopmans'raat 41.

Sanne Afra Maria, dochter van Jos Vera Reua - Aker, Beerewerf 7.

Theodorus Martinus (Mike), zoon van Cor en Corry Neefjes - Brattinga, van Maaselandstraat 36.

Jacobus Petrus Nicolaas (Jaap), zoon van Sjaak en Roosmarie Kuin - Rinkel, Kleingouw 188 Andijk.

Kim Petronella Geertruida, dochter van Gerard en Ria Mol - Siepe, Burgemeester Raatlaan 39.

Marjolein Anna Maria, dochter van, Jan en Toos Mol - Commandeur, Molmhoek 25.

GETROUWD.

Nico 'de Graaf en Anja Kraakman.

12½ JAAR.

Peter en Annie Vertelman - Lakeman.

25 JAAR.

Dhr. en Mevr. Spigt - Hooiveld.

Dhr. en Mevr. de Graaf - van Swinderen

Dhr. en Mevr. Stroet - Grippeling.

Dhr. en Mevr. Stroet - Loos.

40 JAAR.

Dhr. en Mevr. van Ophem - Koomen.

40 JAAR KLOOSTERFEEST.

Zr. Cathrien Neefjes.

HERINNERING KONTAKTPERSONEN.

Herinnering voor de kontaktpersonen van de parochie St. Werenfridus.

Aanstaande dinsdagavond 10 november wordt U van harte uitgenodigd om weer een keer bij elkaar te komen in "de Inzet", aanvang 20.00 uur. Pastor Janssen komt deze avond om met U allen van gedachten te wisselen over het wel en wee in onze parochie.

Bij verhindering, graag afbericht. Namens de werkgroep Kontaktpersonen:

Annie Vertelman - Lakeman
Tel. 2353

INLEVERDATUM KOPIE VOOR DE
VOLGENDE UITGAVE: 4 DECEMBER

UW KONTAKTPERSON: