

Informatieblad van
Parochie St. Werenfridus
Wervershoof

NU EN STRAKS



VAKANTIE

10^e jaargang nummer 7. juli 1988.

redactie

A. Veldman, S. Koopmanstraat 27,
tel. 02288 - 1412.

H. Neefjes - Goossens, Dorpsstraat 202,
tel. 02288 - 1579.

R. Kuin - Ooyevaar, S. Koopmanstr. 107,
tel. 02288 - 2893.

Pastorie, Dorpsstraat 71,
Pastores: A. Janssen en J. Suidgeest.
Tel. 02288 - 1268.

Tekening voorblad: P. Kuin.

Typiste: A. Breg - Manshanden.

Offset: C. Bot/T. de Hoogt.

Nog even en dan is het echt zover,
vakantie.

We leven er allemaal naar toe.

Eindelijk een beetje rust voor velen,
voor anderen het begin van een drukke
tijd.

Voor het volgende wintersiezoen vraagt
het parochiebestuur vrijwilligers voor
diverse werkgroepen in onze parochie.

Attentie voor de oud Andijkers, de
parochie Andijk bestaat 40 jaar en
nodigt U uit dit feest mee te vieren.

Wij hebben een "In gesprek" met dhr.
D. Sijm, die 20 jaar lang uitvaart-
verzorger van de begravenisver: St.Bar-
bara is geweest.

Tenslotte willen wij iedereen een fijne,
mooie zomer toe wensen.

inhoud

<u>LITURGISCHE AGENDA</u>	blz. 3
<u>NIEUWS EN AKTIVITEITEN</u>	blz.
Nieuws van het parochie bestuur	blz. 4
Nieuwe liturgie voor de uitvaart	blz. 5
Pater J. Bakker terug in Nederland.	blz. 6
Ypsilon Hoorn en Omstr.	blz. 6
40 MM.	blz. 6
Par. Andijk 40 jaar.	blz. 7
Van de 1 ^e Communiekantjes	blz. 7
Ziekentriduumverslag	blz. 7
JeePee	blz. 8

<u>THEMA VAN DE MAAND</u>	
Vakantie past. Janssen	blz. 9
Vakantie gedicht E. Stynen	blz. 10
<u>IN GESPREK MET</u>	
Dhr. D. Sijm	blz. 10
Visioen van een kerk in de toekomst. Slot	blz. 12
<u>BOEKEN</u>	blz. 14
<u>GEDOOPT-GETROUWD.</u>	blz. 16



LITURGISCHE AGENDA:

- In het weekend zijn de vieringen:
zaterdag 19.00 uur
zondag 10.00 uur, vanaf 25 september 10.30 uur.
Op zondagmorgen is er een Kindernevendienst. Vanwege de vakantie alleen nog op zondag 10 juli.
Aanvang van de Kindernevendiensten weer op zondag 11 september.
Op zondag is er Doopgelegenheid om 11.30 uur, na afspraak.
Vanaf zondag 25 september om 12.00 uur.

- In de week zijn de vieringen in de dagkerk:
dinsdag en donderdag om 9.00 uur,
woensdag om 19.30 uur.

9 - 10 juli:

- zaterdag 9.00 uur: Huize St. Jozef
pastor J. Suidgeest
- zaterdag 19.00 uur: Euch.viering
A.O.W. jongerenkoor
pastor A. Janssen
- zondag 10.00 uur: Euch.viering
Gemengd koor
pastor A. Janssen

16 - 17 juli:

- zaterdag 9.00 uur: Huize St. Jozef
Dameskoor
pastor A. Janssen
- zaterdag 19.00 uur: Wo.Comm.Viering
Kinder/Jeugdkoor
pastor M. Bruijns
- zondag 10.00 uur: Euch.viering
Herenkoor
pastor J. Straathof

23 - 24 juli:

- zaterdag 9.00 uur: Huize St. Jozef
Wo.Comm.Viering
pastor M. Bruijns
- zaterdag 19.00 uur: Euch.viering
met Samenzang
pastor J. Suidgeest
- zondag 10.00 uur: Wo.Comm.Viering
Herenkoor
pastor M. Bruijns

30 - 31 juli:

- zaterdag 9.00 uur: Huize St. Jozef
pastor J. Suidgeest
- zaterdag 19.00 uur: Euch.viering
Dameskoor
pastor A. Janssen
- zondag 10.00 uur: Euch.viering
met Samenzang
pastor J. Suidgeest

6 - 7 augustus:

- zaterdag 9.00 uur: Huize St. Jozef
pastor A. Janssen
- zaterdag 19.00 uur: Wo.Comm.Viering
met Samenzang
pastor M. Bruijns
- zondag 10.00 uur: Euch.viering
Herenkoor
pastor A. Janssen

13 - 14 augustus: Maria ten Hemelopneming.

- zaterdag 9.00 uur: Huize St. Jozef
pastor J. Suidgeest
- zaterdag 19.00 uur: Wo.Comm.Viering
groep Wervershoof
Herenkoor
- zondag 10.00 uur: Euch.viering
Dameskoor
pastor A. Janssen

20 - 21 augustus: Kermisweekend.

- zaterdag 9.00 uur: Huize St. Jozef
Koor parochie Andijk
pastor A. Janssen
- zaterdag 19.00 uur: Euch.viering
met Samenzang
pastor A. Janssen
- zondag 10.00 uur: Euch.viering
Gemengd koor
pastor A. Janssen

27 - 28 augustus: Miva Zondag.

zaterdag 9.00 uur: Huize St. Jozef
pastor J. Suidgeest

zaterdag 19.00 uur: Euch.viering
Gemergd koor
pastor A. Janssen

zondag 10.00 uur: Wc.Comm.Viering
met Samenzang
Groep Wervershoof

3 - 4 september:

zaterdag 9.00 uur: Huize St. Jozef
pastor A. Janssen

zaterdag 19.00 uur: Wc.Comm.Viering
Regiokoor

zondag 10.00 uur: Euch.viering
Herenkoor
pastor A. Janssen

10 - 11 september:

zaterdag 9.00 uur: Huize St. Jozef
pastor J. Suidgeest

zaterdag 19.00 uur: Euch.viering
met Samenzang
pastor J. Straathof

zondag 10.00 uur: Euch.viering
Herenkoor
pastor J. Suidgeest

NIEUWS VAN HET PAROCHIEBESTUUR.

Uit de vergadering van juni 1988.

- Onderhoud.

Het stucadoorswerk en schilderwerk van de eventuele binnenrestauratie kwam uitvoerig ter sprake. Het bestuur is van mening, dat zoveel mogelijk plaatselijke bedrijver ook voor inschrijving in aanmerking moeten komen.

Er is een poging gedaan om in aanmerking te komen voor subsidie i.v.m. het aanleggen van de ringleiding voor gehoorgestoorden. Afwachten maar. Aan de fa. Beerepoot is inmiddels de opdracht gegeven. Aangebrachte schade op het kerkhof vanwege 'n op hol geslagen pink. Met de eigenaar, die verzekerd was, is het een en ander naar tevredenheid geregeld. Schade zal t.z.t. worden hersteld. Gang van zaken op het kerkhof werd nog eens uitvoerig besproken n.a.v. recente ervaringen van nabestaanden.

- Financiën.

Er is een arbeidsovereenkomst aangegaan met dirigent/organist dhr. J. v.d. Leek.
Er is 'n doopschaal aangeschaft en voorziet in 'n behoefte.

- Katechese.

Verslag gedaan van de vergadering van 7 juni van het Dekenaat, waar op 'n interessante wijze schoolkatechese en ouderkatechese ter sprake werden gebracht door de districtskatechete: mevr. van Loveren.

- Liturgie.

Nieuwe uitvaartboekjes zijn grotendeels gereed. Documentatie, ter beschikking van liturgische werkgroepen, blijft op de pastorie, omdat aanwezige documentatie grotendeels privé bezit is van pastor Janssen. Blijft volledig beschikbaar voor werkgroepen.

- Kerk en Samenleving.

Materiaal voor de a.s. Vredesweek wordt besteld. Uitvoerig gesprek over het Conciliairproces, regionale aanpak wordt gewenst, de te verschijnen werkmapp wordt besteld, evenals de "geloofsbrief": Een verbond voor het leven.

- Ingekomen/uitgegaan/andere punten.

Brief over nieuw reglement voor Kerkbesturen. Uitnodiging voor installatie van de nieuwe dominee in de N.H. Kerk te Venhuizen. Informatiefolders "Tweejarige vormingscursus voor vrijwillig(st)ers uit de parochie.

Kwartaaloverzicht Diocesaan Pastoraal Centrum Bisdom Haarlem.

Zorg: Hoe krijgen we mensen bereid te helpen bij zwak bezette posten, zoals drukwerk liturgiën, parochieblad "Nu en Straks", kinderneverdiensten, koren, enz....

Het bestuur hoopt te kunnen houden wat we samen hebben opgebouwd, maar de last drukt op te weinig schoulers.

Daarom: deze dringende uitnodiging:

Ondergetekende:

Naam

Adres

is bereid in het nieuwe seizoen (vanaf sept. a.s.) te helpen bij:

Kindernevendienst

Drukwerk liturgie en parochieblad Nu en Straks

Muzikale begeleiding Kinder/Jeugd koor

.....koor

Werkgroep Gezinsviering.

Aankruisen of invullen waar men toe bereid is. Met hartelijke dank.

Inleveren: In de brievenbus van de pastorie.

EEN NIEUWE LITURGIE VOOR DE UITVAART.

Wanneer de dood in ons leven binnentreedt, dan is dat altijd op een harde en schokkende wijze. Het is wreed wanneer mensen met wie je in je leven zo nauw verbonden bent, door de dood van je gescheiden worden. De nabestaanden zullen alleen verder moeten. Voor hen breekt een periode van rouw en verwerking aan. Het verlies en het afscheid van een mens vraagt ook om rituelen om werkelijk afscheid te kunnen nemen.

Onze samenleving, dus de mensen die deze samenleving vormen, weet steeds minder goed raad om met het sterven en de dood om te gaan. De dood wordt verdrongen. Het sterven en het afscheid worden ontlopen. En vele rituelen en gebruiken zijn daarmee ook verdwenen. Kerken

zijn nog de weinige plaatsen waaraan dit afscheid van een overledene vorm wordt gegeven. En onze katholieke kerk kent hier gelukkig een rijke traditie in.

Enkele jaren geleden hebben voorgangers in avondwaken en de pastores van onze regio de avondwake herzien. We hebben in een Orde van Dienst vorm proberen te geven aan ons verdriet, maar ook aan ons geloof. In Jezus Christus heeft God de dood verslagen en ook wij mensen mogen daarom hopen om te delen in Zijn verrijzenis.

De boekjes 'De Heer tegemoet' die gebruikt werden in de liturgie van de uitvaart waren aan vervanging toe. Maar veel meer nog dan dit, hebben ook andere motieven ons gebracht om deze liturgie te herzien. Ondanks het feit dat er 15 lezingen uit de Schrift werden aangeboden werden slechts een beperkt aantal regelmatig in uitvaarten gebruikt. Daarnaast kent de Schrift een schat aan verhalen rondom dood en leven, die echter nooit aan bod kwamen. Bovendien werkten de vele verwijzingen in het boekje ook niet meer aan een handzaam gebruik en was het lettertype nogal klein. In de nieuwe uitvaartliturgie zijn een 17-tal bijbelse lezingen opgenomen. Een ruim aanbod die de rijkdom aan geloofsverhalen mag weer spiegelen.

Nieuw in deze liturgie is dat er naast 3 eucharistische gebeden ook een communiegebed is opgenomen. Hierdoor is het mogelijk dat in de toekomst ook een pastoraal werker of werkster voor kan gaan in een uitvaart zonder dat daar de assistentie van één van de priestercollega's bij nodig is. Zeker gezien de verwachtingen wat betreft het aantal pastores in de komende jaren is dit een welkome uitbreiding van het liturgisch aanbod, rondom het afscheid van onze overledenen.

Naast de latijnse gezangen van de Requiem, is er ook een keuze gemaakt van Nederlandse gezangen welke achter in deze liturgie zijn opgenomen.

Als pastores hebben wij het idee dat deze nieuwe uitvaartboekjes een aanwinst zijn voor de liturgie. En dat zij mogen bijdragen om op gelovige wijze afscheid te nemen van onze overledenen.

M. Bruijns,
pastor.

PATER JACOB BAKKER S.V.D.

Hij is nu voorgoed terug: Pater Jacob Bakker s.v.d.

Eigenlijk 'n beetje onverwacht, want hij was zo verknocht aan zijn Argentinië. Hij had in verlofperiodes eerder: hier heimwee naar daar, dan daar naar hier. Maar: in de hoge leeftijd, én zijn gezondheid, met name zijn slecht gezichtsvermogen, deden hem het besluit nemen, het nu definitieve besluit: "Ik ga naar Holland". Dat dit niet hetzelfde is als: "Ik ga naar huis", kunnen we na zoveel jaren Argentijn met de Argentijnen te zijn geweest begrijpen. Kort voor zijn vertrek wachtte hem daar nog 'n grote verrassing. De nederlandse consul in Argentinië zocht hem op en vond hem, om mee te deler, dat hij benoemd was tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau als uiting van grote dankbaarheid en waardering voor alles wat hij als nederlandse missionaris heeft betekend voor de Argentijnen, vele, vele jaren. We hopen dat pater Jacob zijn "lintje" nog vele jaren mag dragen, in redelijke gezondheid en in vrede met zijn besluit: m'n verdere levensavond in Holland. We wensen hem dit van harte toe.

A. Janssen
pastor.

YPSILON HOORN EN OMSTREKEN.

Uitnodiging voor de contactavond van de Vereniging Ypsilon op maandag 18 juli a.s. om 20.00 uur in de vergaderruimte van de N.H.kerk, Raadhuisplein, te Hoogkarspel. Ypsilon is de Vereniging van ouders

en andere familieleden van Chronische psychotische en schizofrene mensen. De video-band van "Rondom-10" betreffende psychiatrische patienten en hun relaties zal worden afgedraaid, waarna hierover van gedachten kan worden gewisseld. Een ieder die zich tot bovengenoemde patientengroep betrokken voelt, is deze avond van harte welkom. Voor nadere informatie: T. Praasma, tel. 02286 - 1296

40 MM.

Het is al weer 7 weken geleden en u heeft het misschien al in de Binding gelezen, maar we komen toch nog even terug op de 40 MM. De 15e 40 MM dag is een feestelijke dag geworden. Stralend weer en een warme zon, met een verfrissend oostenwindje. 's Morgens om half zeven was het direkt al druk. Precies om zeven uur startten ruim duizend wandelaars, voorafgegaan door de Hoogkarspelse fanfare met muziek en trommels. Een prachtige kleurrijke stroom van 40 MM-deelnemers, klein en groot, jong en minder jong, allemaal bereid voor een sportieve wandeltocht met het gerichte doel: de medemens in de 3e wereld helpen!

Vele bewoners langs de route hebben drinkwater beschikbaar en ook gelukkig hier en daar een plek voor de hoognodige sanitaire stop. De laatste 10 kilometer zijn zwaar. 's Middags om 3 uur zorgt "Jong Leven" uit Onderdijk voor nieuwe energie. Ze begeleiden honderden vermoeide wandelaars 5 km. lang met marsmuziek en trommels.

Getallen.

De 40 MM handhaaft de getallen op alle punten.

2.314 wandelaars	in '87	2.238
79.885 kilometer	in '87	79.502
50.000 sponsors	in '87	49.000
toegezegd sponsorgeld		
286.000,=	in '87	283.000,=

Het aantal wandelaars uit Wervershoof was 124.

Iedere deelnemer verdient een pluim en alle spontane medewerkers, zoals controlepost en centrale verzorgers de routeploeg en niet te vergeten alle EHBO'ers krijgen alle lof voor de fantastische goede verzorging.

De wandelaars die hun sponsorgelden hebben opgehaald (of nog moeten doen), wilt u dit zo spoedig mogelijk overmaken op rekeningnummer: 121299767 of op postgiro 6740 t.n.v. 40 MM Venhuizen, met vermelding van het startnummer. Eventueel is er een duplicaat van het sponsorformulier verkrijgbaar. Telefoonnr. 02284 -1333 of bij A. Breg - Swart Talud 28 tel. 2598.

TENSLLOTTE GRAAG

TOT ZIENS OP ZATERDAG 6 MEI 1989.

PAROCHIE ANDIJK 40 JAAR.

Aan alle (oud) Andijkers en overige belangstellenden.

1948 Parochie Andijk 1988

Deze maand bestaat de parochie Andijk 40 jaar. Dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan en hebben daarom een feestprogramma samengesteld met voor elk wat wils. Zo is er zaterdagavond 16 juli om 20.00 uur een gevarieerd programma in de kerk.

Zondag 17 juli is er een plechtige Eucharistieviering in de parochie kerk om 11.00 uur.

Als (oud) Andijkers bent U van harte welkom dit jubileum met ons mee te vieren. Misschien tot ziens op 16 en 17 juli a.s.

De feestcommissie.

VAN DE EERSTE COMMUNIEKANTJES.

Alle kinderen die hun Eerste Communie hebben gedaan, hebben samen een bedrag van f 271,35 bijeen gebracht voor Zr. Ancilla Deen.

Namens deze zuster willen we jullie hiervoor heel hartelijk danken.

ZIEKENTRIDUUM.

De dag van het ziekentriduum in de kerk van Wognum was aangebroken. We gingen er om negen uur naar toe. Daar stond al een groepje vrijwilligers om je te ontvangen. Zo langzamerhand werd het al aardig vol met zieken en mensen die moeilijk naar de kerk kunnen gaan. Het is voor sommigen helemaal een reünie van allen die er de vorige jaren ook al kwamen.

Programmaboekjes werden uitgedeeld, zodat je alles goed kon volgen en meedoen. Als allen aawezig waren, werd er koffie, thee of melk wat je wilde rondgebracht. Daarna sprak pastoor Schonebeek, die het triduum zou leiden, een woordje van welkom. Hierna begon de Eucharistieviering met assistentie van de pastores uit de omtrek. Het dameskoor uit Wognum verzorgde de gezangen.

Onder de H. Mis werd de zegen gegeven door de handoplegging bij iedere zieke. Dat is altijd een ontroerend moment. Na de H. Mis brachten de dames koffie en broodjes rond, waar gretig gebruik van werd gemaakt. Hierna volgde een overweging door pastor Schonebeek. Het thema was "Mij geschiede naar Uw Woord". Hij bracht het met eenvoudige woorden, waar aandachtig naar werd geluisterd. Toen werden we verwend met soep, slaatje en fruit. Het geestelijk gedeelte van die dag was voorbij en er volgde een ontspannings programma. Een moeder met twee dochters, een tweeling was het, brachten leuke liedjes, sketchjes en folkloristische dansjes. Tijdens de pauze kregen we een glas fris, waarna door het gezelschap bekende liedjes werden gezongen, zodat iedereen graag meezong. De chauffeurs stonden intussen al te wachten om de zieken naar huis te brengen.

De tweede dag begeleidde het Wognummer kinderkoor de H. Mis. Nadat de inwendige mens weer was versterkt met brood en koffie, volgde een woord van de Pastor. 's Middags kwam een toneelgroep met een nogal ernstig stuk, wat voortreffelijk werd gespeeld. Na de pauze waaronder we een glas fris kregen en een gebakje, kwam de Westfrieze dansgroep uit Hoogwoud. De conferencier

die de dans aankondigde, bracht met veel humor hoe het vroeger was. Menigeen herkende het, er werd hartelijk om gelachen.

Zaterdagmorgen werd de Eucharistieviering opgeluisterd door het Westfries mannenkoor. Na de pauze brachten ze nog enkele liederen ten gehore. Daarna was het Marialof. De Maria liedjes, het uitstellen van het Sacrament, het Tantum Ergo dat klinkt zo vertrouwd.

Zo waren we aan het einde gekomen. Mevrouw Ursem bedankte de pastor voor zijn bezielende begeleiding. We kregen bij het afscheid een plantje met een kaarsje als aandenken.

Een woord van dank aan allen die er aan mee gewerkt hebben om het zo geweldig te doen slagen. Het waren mooie en zinvolle dagen.

Mevr. Ruiter - Kuin.

JEE PEE.

LAATSTE AVONDEN VAN DIT SEIZOEN VOOR JEE PEE '87.

De maart-avond bracht onze groep in de kantine van de brandweer door. Daar probeerde de heer G. Vertelman ons duidelijk te maken hoe het brandweerkorps van Wervershoof werkt. We hebben er een heel duidelijk beeld van gekregen wat of er allemaal gebeuren gaat en moet na een brandmelding. Wat dat ene telefoontje allemaal wel in werking zet. Na vele vragen te hebben beantwoord hebben we de brandweerauto van binnen en buiten bekeken. Daarna hebben we de brand van Deen op de video gezien. Deze leerzame en interessante avond vloog voorbij.

In april hadden we als thema: sport. Met als gast Wilco Stroet. Wilco heeft al vele medailles gewonnen zowel in binnen- als buitenland met het zwemmen voor gehandicapten. Hij vertelde ons eerst wat sport allemaal nog meer inhield dan bewegen alleen. De jeugd was enthousiast. Wilco kon zelf zijn verhaal bijna niet afmaken door de vragen die aan hem gesteld werden. Er werd goed geluisterd en we kregen allemaal een ander beeld van de gehandicapte in het algemeen.

Met Wilco als voorbeeld: als je iets wilt bereiken in het leven, moet je jezelf goed oppeppen, dan is er veel mogelijk.

De laatste avond van dit seizoen, zijn we met de hele groep Jee Pee '87, bijna 50 jongens en meisjes en de begeleiding, naar het strand geweest om te gaan wandelen. Daar aangekomen begon de zon gelijk te schijnen. Mocht ook wel, want we hadden hem al zo'n 4 à 5 dagen niet meer gezien. We liepen van Egmond naar Bergen aan Zee over het strand. Tenminste de meesten. Enkelen dachten dat het wel een duinwandeling kon worden en weer een paar anderen begonnen opgewekt aan een zeewandeling. (Terwijl er toch duidelijk strandwandeling stond vermeld). Maar als de fluit ging kwam toch weer iedereen bij elkaar om de spelletjes, zoals de Gordiaanse knoop en het hamerspel te spelen.

Toen de zon bijna onderging zaten we allemaal weer, met de nodige zandkorrels hier en daar, in de bus. Al met al een gezellige en mooie avond als afsluiting van het seizoen voor Jee Pee '87.

Kees.

Met Jee Pee hadden we 1 keer in de maand een leuke en gezellige avond. Dan gingen we spelletjes doen of andere leuke dingen.... In juni gingen we een strandwandeling maken. Eerst reden wij met de bus naar de duinen. Daar aangekomen kreeg iedereen fris en een appel. Toen we een tijdje gewandeld hadden gingen we de gordiaanse knoop spelen, dan moet je in een kring staan (de handen los) naar voren lopen en 2 andere handen pakken en dan zonder loslaten weer een kring maken. Daarna hebben we weer een stuk gelopen. We gingen het havenspel spelen. Toen we dat een tijdje gedaan hadden liepen we weer verder. We kregen even later nog een patatje en een glaasje fris. Rond 10 uur waren we weer thuis. (Iedereen van Jee Pee bedankt.)

Sjon Koomen.

Wij Jee Pee '87 gingen vrijdag 10 juni een strandwandeling maken van Egmond aan Zee tot Bergen. We vertrokken om ongeveer half zes. Het was warm, druk en gezellig in de bus. We hadden toen we aankwamen wat te drinken, en een appel gekregen, daarna liepen we naar het strand en deden een spelletje. Toen begon de wandeling. We kregen onderweg nog een stuk cake en deden het havenspel. Nadat gedaan te hebben, gingen we een patatje halen. Later gingen we naar de bus. We hadden een leuke avond. En Martijn Groot had een nat pak. We waren een uur of 10 terug. Het was hartstikke leuk geweest. Doei!

Jee Pee '87.

P.S. De Jee Pee avonden waren ook hartstikke leuk. Bedankt voor alle leuke avonden.

JEE PEE '86.

De geplande 8 avonden zitten erop, en we kunnen terugkijken op een goed jaar. De opkomst van de jongeren was gemiddeld genomen, reden voor tevredenheid. Zonder verplichting komen ze toch maar, en ook zij hebben al zo'n druk leventje (huiswerk, werk, sport, hobby's). Onze thema's (samen met de jongeren opgesteld) waren, Stem-avond, Emancipatie-avond, Kerstmis, Sterren en Idolen, Sport, Muziek, Verliefdheid en de slotavond met fiets-sterrit. Bij de laatste avond moesten de jongeren 'n gedichtje inleveren, om ze ook even na te laten denken over het Jongerenpastoraat. (Onder dit berichtje staan er enkele). Met september krijgt iedereen weer 'n persoonlijke uitnodiging, om mee te doen met ons derde (en laatste) jaar Jee Pee. Dan zal de leiding het zonder Theo moeten doen, want hij is overgestapt naar Jee Pee '88 om daar met zijn opgedane ervaring te helpen, de nieuwe groep te starten. Wij wensen iedereen 'n fijne vakantie toe!

Theo, Siemen, Jaap,
Ed, Ans, en Marry.



VAKANTIE.

Taal, die je tegenwoordig door de week nog al eens hoort, is onder andere deze taal:

"Pastor, ik word geleefd"; "Ik kom mezelf tegen"; "mensen zijn niet meer bij zichzelf thuis"; "Het wordt tijd, dat ik alles eens op een rijtje ga zetten", enz. enz. De door-de-weekse-taal!

Taal die je in het weekend hoort is deze:

"Heerlijk, uitslapen!"; "Samen ontbijten", "Sporten, fietsen, trimmen"; "Karretje achter de auto"; "Klusjes doen"; "Vrijheid, blijheid".

De week-end taal. Die wordt niet gesproken door de mensen die door de week geen werk hebben en niet naar een weekend kunnen uitzien, en ook niet van mensen die door de week werken maar in het weekend nog harder werken.

Nee, het is de taal van die anderen. Die taal van het weekend heeft een privé-achtig karakter, maar ademt een sfeer die mede kan verklaren waarom kerkdiensten in het weekend minder bezocht worden. Taal die wél aangeeft dat er een hang is naar het kleine, het onopvallende. Alles bij elkaar: we staan nu aan het begin van een jaar-end. Ik hoop dat ieder van ons -of hij thuisblijft of weggaat- iets van die vrijheid en blijheid mag meemaken en ontdekken dat het geheim in het kleine schuilt. Er dat dat kleine vooral gevonden wordt in de kleine, niet opvallende, onderlinge relatie

van mensen die elkaar in deze vakantietijd ontmoeten. Ik doe een poging om een hint te geven.

Onder mensen vind je -er waarschijnlijk dus ook onder de vakantie:- vergeet me nietjes, knicje roer me niet, lelies, juffertjes in het groen, duizendschonen, roosjes, afrikaantjes, liefdemannen, brandende liefde, goudbloem, armeluis orchidee, vlambloemen, enz. enz. Ze passen allen in eenzelfde vaas. En of je nu het vergeet me nietje links of rechts of in het midden zet, het boeket blijft even mooi. Ik wil u dit beeld, dit symbool graag meegeven. Zet een vaasje met allerlei bloemen in het begin van uw vakantie op tafel in de caravan of op de camping. Dat werkt, denk ik. Het moge symboliseren dat het geheim zit in het kleine. Prettige vakantie, en de thuisblijvers: veel voldoening bij het seizoenwerk. Of bij geen werk, of geen vakantie, om welke reden dan ook: "maak er iets van!"

A. Janssen pastor.

VAKANTIE.

Vakantie is:
doen wat je graag doet
en toch niet leven
ten koste van anderen.
Leren luisteren naar een andere mening.
Mensen interessanter vinden dan afstanden.
Zomaar een dienst bewijzen.
Blootvoets lopen door het natte gras.
Naar muziek luisteren en dansen vanuit jezelf.
Vragen, praten en luisteren naar het dagelijks leven.
De sierlijke vlucht van meeuwen volgen en met je voeten in het water bengelen.
Stil worden in de koelte van een romaanse kerk.
Verloren dorpjes, een grasbloem en een vlinder ontdekken.
Je als een blad laten dragen door het water, de adem van de aarde voelen.
Een oud mens de kans geven om te vertellen hoe het vroeger was.
Het is ook de weg zoeken naar het hart van andere mensen.

Erik Stynen.

IN GESPREK

MET:

1 Augustus a.s. neemt de heer Dorus Sijm afscheid van St. Barbara, waarvan hij naast een 28 jarige bestuursfunctie, 20 jaar lang de verzorger is geweest van de begravingen.

Voor ons als redactie van Nu en Straks was dit reden genoeg om een "In gesprek met" hem te houden. We werden bij Dorus en Emma hartelijk ontvangen.

- Hoe komt iemand er toe om uitvaartverzorger te worden?

20 Jaar geleden werd door St. Barbara iemand gezocht voor de functie van verzorger bij uitvaarten en crematies. In mei 1967 was ik tot voorzitter gekozen en in augustus 1968 heb ik daarnaast de functie van verzorger aanvaard.

In het begin wist ik niet wat het inhield, je ging zonder enige bagage op stap en probeerde er het beste van te maken.

Je wordt konstant gekonfronteerd met verdriet. Dat is ontzettend moeilijk. Maar juist het verdriet van de mensen, was voor mij een stimulans om er mee door te gaan om ze zo goed mogelijk te helpen en bij te staan in de moeilijke momenten, rond het afscheid van hun dierbare overledene.

Op den duur krijg je veel mensenkennis en weet je ook beter hoe je het beste hulp kunt verlenen.

Een groot voordeel voor mij was dat ik vrijwel iedereen kende door mijn werk bij de heren doktoren. Er was dan gelijk persoonlijk contact, iets wat in zo'n droevige situatie bijzonder belangrijk is.

- Hoe heeft U deze moeilijke taak zo lang kunnen volhouden?

Dat heb ik in de 1^e plaats aan mijn vrouw te danken. Als zij mij niet gesteund en bijgestaan had bij dit

werk, had ik dit beslist niet kunnen doen. Je moet bedenken dat we dag en nacht bereikbaar moesten zijn. De eerste 10 jaar hadden we nog geen telefoonbeantwoorder, dan moest er altijd iemand thuis zijn. Het was toen nog de gewoonte om de verzorging bij mij thuis door te spreken. Als ik naar mijn werk was heeft mijn vrouw de mensen die om hulp kwamen altijd opgevangen. Vooral toen ons gezin nog jong was, was dat lang niet altijd gemakkelijk, vooral omdat je steeds met de dood geconfronteerd wordt. Je wordt op de meest onverwachte momenten weggeroepen, zowel eerste kerstdag, nieuwjaar als verjaardagen. Zelfs nog met mijn zilveren huwelijksfeest.

In het bijzonder wil ik ook pastor Janssen noemen. Als ik soms met de problemen bij moeilijke en droevige sterfgevallen geen raad meer wist, kon ik altijd een beroep op hem doen. Hij is zagezegd mijn geestelijke vader.

- Wat verstaat U onder een verzorging van een uitvaart of crematie in het algemeen?

Dat er na het overlijden een beroep op iemand kan worden gedaan die alles, wat met begravenis en crematie samenhangt, op zich neemt.

- Waaruit bestaat de taak van een verzorger?

Als de familie belt wegens een overlijden, dan belde je vroeger de wijkzuster voor het afleggen. Tegenwoordig doet dat iemand van de aflegcentrale. Je maakt een afspraak voor meteen, soms 's nachts of anders 's morgens om half 7. Dit in verband met het drukken van de kaarten of de advertentie in de krant. Dan een afspraak met de pastorie over avondwake en uitvaartdienst. Het bezoek aan de familie moet in alle rust gebeuren, omdat het soms bijzonder moeilijk is om over de verzorging van de overledene te gaan praten.

Aan de hand van een verzorgingsstaat neem je alles door betreffende: uitvaart, mortuarium, rouwkamer thuis, kist, graf.

Je moet rekening houden met de 4 parochies in de regio, Wervershoof,

Onderdijk, Zwaagdijk en Andijk, in verband met de tijden van de diensten. Dan de advertentie en de rouwcirculaire, helpen bij het opstellen van de tekst. Hiervoor is een voorbeeldenboekje samengesteld waaruit de familie eventueel kan kiezen.

Verder nog het verzorgen van een uittreksel voor verzekeringen, postzegels, uitnodigingskaartjes voor de koffietafel, kerkhofregelement en grafrechten. Als alles besproken is dan ga je naar huis om de verdere verzorging te regelen. Wijdenes bellen voor een eventueel transport vanuit het ziekenhuis of huis, naar het mortuarium. Eventueel het bejaardenhuis bellen voor een plaats in het mortuarium. Tinus van Ophem bericht geven i.v.m. assistentie bij transport en voorlopen bij de begravenis, tevens alle leden van het dragersgilde. Als er een rouwkamer nodig is krijgt T. van Ophem hiervan bericht. Hij zorgt tevens voor de plaatsing ervan. Soms de politie waarschuwen bij een ongeluk en de officier van justitie. Overlijdensakte laten tekenen door de huisarts. Dan naar de gemeente van overlijden voor aangifte, waar ook in Nederland.

Twee lektoren uitnodigen voor de verzorging van de avondwake. Hier ben ik zelf ook vaak bij betrokken door mijn werk als lektor.

Alle concept-nota's invullen wat betreft de financiën en dat doorgeven aan de penningmeester van Barbara.

Nog een andere taak is het kaartstelsel van ruim 1500 gezinnen die lid zijn bijhouden i.v.m. mutaties en betaling van kontributies.

1500 Kontributiekaarten schrijven. Dit zijn sinds dit jaar acceptgiro's geworden.

- Hoe heeft U deze toch wel omvangrijke taak al die jaren met Uw werk kunnen verenigen?

De doktoren gaven mij altijd de vrije hand en tijd die ik nodig had om de overledene zo goed mogelijk te verzorgen. Dit wil ik graag benadrukken want ik heb in deze 20 jaar toch ruim duizend verzorgingen moeten regelen. De laatste paar jaar heeft de heer C. Mes mij bij

vakantie vervangen als verzorger.

- Na 20 jaar gaat U deze taak overdragen?

Ja, ik vind het nu wel genoeg. Ik denk dat we met mijn opvolgster, mevr. Roozendaal, een goede keus hebben gemaakt. Zij zal ook als voorloper gaan fungeren, omdat Linus van Ophem na 33 jaar eveneens afscheid neemt van het dragersgilde. Ik wil mevr. C. Roozendaal veel sterkte en inzicht toe wensen bij deze zware taak. Ik ben als het nodig mocht zijn altijd bereid om haar te helpen.

- Heeft U achteraf geen spijt gehad dat U dit werk gedaan heeft?

Nee zeker niet. Het klinkt misschien vreemd, maar met dit werk had je toch een zekere voldoening omdat je merkte dat door een goede verzorging van een dierbare overledene, je het leed van de mensen iets kon verzachten. Ook ben ik me in de loop van de jaren heel goed bewust geworden, van de betrekkelijkheid van alles in het leven.

Voor dit gesprek, willen wij Dorus en Emma heel hartelijk bedanken, en wensen dat U samen nog vele jaren in goede gezondheid van U vrijheid kunt genieten.

VISIOEN VAN EEN KERK VAN DE TOEKOMST.

(uit: Kerk aan het werk)

TOEKOMST HEEFT NIET EEN EURO-CENTRISCHE, MAAR EEN WERELDWIJDE KERK.

VOORBILJ.

Voorbij is de tijd van:

1. De christelijke monopoliepositie.

Na het Tweede Vaticanum verliest ook ij de Kerken van ' Wereldraad de zelfgenoegzame overtuiging terrein, dat het christelijk geloof de enige gerechtvaardigde religie op aarde zou zijn: Dat andere religies worden afgedaan als duivelse uitwassen van de onwetendheid, de zelfrechtvaardiging en de arrogantie van mensen, wordt meer en meer gezien als onverenigbaar met de geest van de Nazarener die zoveel

niet-joden sympathie, ja liefde, betuigde.

2. Het Europese kolonialisme.

Dat in Europa's jongste verleden door religieuze en zakelijke expansie, door militaire belangen ondersteund, in de naam van Jezus Christus andere godsdiensten en culturen vooral in Latijns-Amerika en Afrika moedwillig en stelselmatig werden uitgeroeid, wordt tegenwoordig door veel christenen betreurd. Veel christenen, vanaf Zuid-Afrika tot Chili, verwachten van de Kerk een helder en ondubbelzinnig woord van verzet tegenover uitbuitende machthebbers en repressieve politieke structuren.

TOEKOMST.

Toekomst heeft de Kerk echter slechts als aan drie voorwaarden is voldaan:

- In zoverre zij ten eerste respect heeft voor de steeds grotere waarheid. Want bij al haar aanspraak op de waarheid heeft de Kerk geen monopolie op de waarheid. Zonder angst voor identiteitsverlies moet zij ingaan op de uitdaging dat ook andere religies aanspraak op de waarheid maken.

- In zoverre zij ten tweede echter ook probeert van de andere religies te leren. De Kerk wordt uitgedaagd om, met respect voor de historie van de andere godsdiensten, de vaak verdrongen rijkdommen van deze andere religies over te nemen, ter verdieping van de eigen geloofspraktijk: al die esthetische, meditatieve, liturgische tradities van de anderen.....zonder tot vermenging van de godsdiensten te komen.

NIEUWE TOEKOMST.

Maar is dit alles niet een pure utopie? Absoluut niet: deze wereldwijde toekomst van de Kerk is al begonnen. Want dat weten wij hier: de Kerk groeit van onderaf:
- Van Oost-Afrika tot Latijns Amerika, van India tot aan Birma, Thailand en Korea vormen zich basisgemeenschappen en "kleine christelijke gemeenschappen" om, over alle grenzen van religie en ideologie heen, naastenliefde concreet vorm te geven.

- Vooral in de kerken van Afrika staat men meer en meer open voor de kunstzinnige tradities, de dans en de spontane levensvreugde van de Afrikanen en probeert men tegelijkertijd weerstand te bieden aan een te grote buitenlandse invloed via een door de heersende kringen van Afrika gedragen verwestelijking.

FUNDAMENT.

Waarop hopen we dus?

Hoe deze perspectieven van een toekomstige Kerk in details gerealiseerd zullen worden, weten we niet. Niemand van ons is zo naïef te geloven dat de katholieke Kerk bij wijze van spreken door structuurverandering automatisch weer zal gaan groeien (de protestante kerken waar de problemen natuurlijk anders liggen, bewijzen het tegendeel). Maar zonder deze wordt de toekomst in elk geval verspeeld en zal het conflict tussen een al te behoudende, op zeker spelende, bestuderende Opperkerk en de vele naar vernieuwing dringende, op problemen en conflicten georiënteerde actie-, werken leefgroepen waarschijnlijk toenemen. Nee, we weten niet hoe de kerk van het derde millenium na Christus eruit zal zien. Maar alle somberheid ten spijt, laten we ons de hoop niet ontnemen dat de kerk, die van onderaf al is begonnen te groeien, tenslotte toch zoals ten tijde van het concilie naar boven zal doorbreken en bloeien: een kerk met een mensvriendelijk gelaat. Op grond waarvan? "Want niemand kan een ander fundament leggen", zegt Paulus (1-Korintiërs 3,11) "dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus". Volgens Johannes (Joh. 14,6) "de weg, de waarheid en het leven". Vanuit de maatstaf van de boodschap en het lot van Jezus van Nazareth, van zijn dood en zijn opwekking tot het eeuwig leven geldt voor ons een tweezijdig antwoord: de dikwijls zo mensonvriendelijke, bureaucratische Kerk mag sterven en de mensvriendelijke messiaanse Kerk in ons hart mag altijd weer opstaan.

STERVEN.

Sterven mag de Kerk met het mensonvriendelijke-bureaucratische gelaat.

Sterven mag een Kerk:

- Waarin de ongeeest van dogmatische onbeweeglijkheid, moralistische censuur, juridisch op-zeker-spelen en sacties heersen.
- Waarin de angst voor de ondergang van dat wat eeuwenlang vertroeteld werd, domineert en die ondergang wordt toegeschreven aan de invloed van het kwade.
- Waarin de kleinburgerlijke mentaliteit overheerst van bureaucraten in de bisdommen, van kerkelijke rechtbanken waar men zich letterlijk aan 'de voorschriften houdt, van zedelijke betweters in kerkelijke commissies, van hofberichtgevers in door de Kerk beheerste media.

VERRIJZEN.

Maar ook omgekeerd: verrijzen mag in ons hart altijd weer de messiaans-mensvriendelijke Kerk. Want in zijn geest, in de geest van Jezus, de geest van de solidaire menselijkheid, zijn we in staat:
- Af te rekenen met discriminatie en inquisitie: een Leonardo Boff in Brazilië, een Edward Schillebeeckx in Nederland, een Jaques Pohier in Frankrijk een Charles Curran in de USA, een Györgi Bulányi in Hongarije en talloze andere onbekende theologen in Azië en Afrika zouden niets meer te vrezen hebben. In een tijd waarin zelfs het Kremlin zijn dissidenten begint te rehabiliteren zullen we toch zeker wel mogen vragen wat het Vaticaan met de zijne denkt te doen.
- In plaats van de geschiedenis van de schuld tussen de kerken en religies optellen, vergeving schenken en een nieuw begin durven maken: intercommunie zou dan geen lelijk woord meer zijn, en de verheugende religieuze manifestatie in Assisi -met vertegenwoordigers van andere religies- geen eendagsvlieg!
- Ons ook maatschappelijk-politiek opnieuw engageren: in de vredesbeweging niets slechts voor ontwapening, maar dieper, tegen de bewapeningswaan en vóór de geest van vredelievendheid op elk (ook privé-) gebied; in de ecologiebeweging niet alleen voor bescherming van het milieu, maar dieper, tegen de waanzin van de uitbuiting en vóór een geest van consideratie met en bewaring van de schepping op elk (ook privé-)

terrein; in de alternatieve beweging niet slechts vóór de manier waarop mensen produceren en consumeren, maar dieper, tegen de waanzin van de verspilling en vóór een geest van wedergeboorte, een nieuwe basishouding, een nieuw scala van waarden in ons (en ook in ons privé-) leven, in de sociale beweging niet slecht voor meer sociale verplichtingen, maar tegen de waanzin van de concurrentie en dieper, vóór een andere geest van economisch partnerschap en economische verdeling, wereldwijd.

BEPROEFDE HOOP.

Daarop dus is onze hoop gebaseerd. Waar zijn geest heerst, daar heeft de Kerk nu al toekomst. Zij begint daar, waar in basisgemeenschappen en initiatiefgroepen en oude sociale en kerkelijke hiërarchieën niet meer gelden; waar parochies solidair zijn met randgroeperingen en buitenstaanders; waar homoseksuelen niet meer gediscrimineerd en voor de tweede maal getrouwde gescheiden mensen niet meer geëxcommuniceerd worden; waar getrouwde priesters en hun vrouwen niet meer uitgestoten worden; waar katholieke kleuterleiders niet meer hun baan verliezen omdat ze trouwen met een protestant, en katholieke leken-theologen, mannen en vrouwen (evenals protestantse gegadigden voor het ambt van dominee) niet van een pastorale dienst worden buitengesloten, omdat ze trouwen met een partner van een andere religie; waar het tussen de christelijke kerken tot een eenheid (geen uniformiteit) komt, tot vrede tussen de grote religies en tot ontwapening en toenadering tussen de naties.



IK GEEF U MIJN WOORD.

Dat deze uitgave een religieuze strekking heeft spreekt haast vanzelf, gezien de geschiedenis van de uitgeverij. Hierin hebben religieuze en levensbeschouwelijke uitgaven een belangrijke rol gespeeld.

Aan de vele auteurs, medewerkers en adviseurs van onze uitgeverij is gevraagd een zelfgemaakte gebedstekst te leveren, alsmede een tekst uit de bestaande literatuur die hen aanspreekt of inspireert, ook als gebed.

Als thema's zijn onder meer voorgesteld: verdriet, ontmoeting, troost en vertrouwen. Dit handzame met foto's geïllustreerde boek zal bij veel gelovigen weerklank vinden.

Redactie: Joke Forceville-van Rossum
160 blz. f 21,50

IN MEMORIAM DHR. G. MEYER.

Vlak voordat "Nu en Straks" in elkaar werd gezet, kwam het bericht van het overlijden van dhr. G. Meyer. Vanaf de start van het parochieblad heeft hij trouw "Nu en Straks" rondgebracht op de Olympiaweg.

Zelfs toen hij al ziek was, bleef hij dit doen tot die slopende ziekte hem dwong te stoppen.

Wij wensen zijn vrouw en zijn kinderen veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Dat hij moge rusten in vrede.

Namens de werkgroep kontaktpersonen,
Annie Vertelman.



kom erbij !!!

kom erbij !!!

Gevraagd m.i.v. 1 september voor ons

Kinder / Jeugdkoor

- 1 organist(e), liefst met enige ervaring
- div. mensen (jong of oud) die het orkest zo nu en dan willen versterken bv. gitarist(e), iemand met een synthesizer etc. etc.
- versterking voor de Werkgroep gezinsvieringen.

Het koor repeteert op dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.15 uur en het is altijd héél gezellig!

Voor inlichtingen kunt U bellen :

Marry Meester, werkgroep tel. 02288-2909
 Lianne Rinkel, muziek tel. 02288-1840

GEDOOPT.

Nicolaas Johannes Simon, zoon van Nico en Rina Schouten - Tensen, Harmanszplantsoen 17.

Renée, dochter van Wim en Francien Wiebring - Schouten, Dwarsland 18 Andijk.

Natasja Geertruida Maris, dochter van Theo en Lydia de Haan - Wilharm Bannestraat 45.

Irene Maria, dochter van Jan en Thea de Wit - Broersen. Dorpsstraat 192.

Boy Cornelis Jozef, zoon van René en Lia Schouten - de Wit. Dr. Pinxterplantsoen 15.

Jeroen, zoon van André en Jacqueline Ruyter - Bregman, Bogertje 10.

Johannes Benjamin (Ben), zoon van Jos en Tiny Smit - van As. Kaagweg 90.

Johannes Maria (Jan), zoon van Jan en Anita Neuvel - Jong, Kaagweg 28.

Nicole Divera Maria, dochter van Ton en José Ruyter - Kolenberg, Rietvink 15.

Inge Anna Divera, dochter van Kees en Thea Ruyter - Meester, Liederik 27.

Simone Catharina Maria, dochter van Klaas en Margo Schutte - Kuin, Simon Koopmanstraat 117.

Aäron Petrus (Ron), zoon van Lida Sijm, Simon Koopmanstraat 98.

Mariëlle Geertruida Maria, dochter van Peter en Lidia Vertelman - Tiben, Kagerbos 35.

Maria Elisabeth Geertruida (Mariska), dochter van Bert en Marian van der Gulik - Lakeman, De Kibbel 14.

Laura Emerentiana Adriana, dochter van Kees en Margret Roozendaal - Hofland, Slikkerdijk 22.

GETROUWD.

Nico Bakker en Anita Ruyter.
André Mol en Mirjam van Dijk.
Johan Kalkhoven en Marry Steltenpool.
Koos Meester en Carla Beemster.
Louis Oud en Ineke Koning.
Frank Groot en Marion Ursem.

12½ JAAR GETROUWD.

Theo en Anneke Breg - Manshanden.

25 JAAR GETROUWD.

Dhr. en Mevr. Ruyter - de Lange.
Dhr. en Mevr. Sneeboer - Rood.
Dhr. en Mevr. de Wit - Bot.
Dhr. en Mevr. Reus - de Moel.

40 JAAR GETROUWD.

Dhr. en Mevr. Ligthart - Duijmeyer.
Dhr. en Mevr. Laan - van Velzen.
Dhr. en Mevr. Bakker - Breg.

INLEVERDATUM KOPY VOOR DE
VOLGENDE UITGAVE :
VRIJDAG 2 SEPTEMBER.

UW KONTAKTPERSOON:

