

NU EN STRAKS

40 dagen tijd

De voetwassing

*Jezus, die wist dat de Vader Hem alles
in handen had gegeven
en dat Hij van God gekomen was
en naar God zou teruggaan, stond van tafel op,
legde zijn bovenkleden af
en bond een linnen schort om zijn middel.
Daarna goot Hij water in een waskom
en begon Hij de voeten
van zijn leerlingen te wassen.
Hij droogde ze af met de schort om zijn middel.
Zo kwam Hij bij Simon Petrus.
'Heer,' zei deze, 'gaat U mij de voeten wassen?'*
Jezus gaf hem ten antwoord:
'Wat ik doe, daar heb je nu geen begrip van;
later zul je het begrijpen.'
Petrus hield vol:
'Nooit in der eeuwigheid
zult U mij de voeten wassen!'
Maar Jezus zei:
'Als ik je voeten niet mag wassen,
hoor je niet bij Mij.'
'Heer,' zei Simon Petrus toen,
'dan niet alleen mijn voeten,
maar ook mijn handen en mijn hoofd.'
Maar Jezus antwoordde:
'Wie in bad is geweest, is helemaal gezuiverd;
buiten de voeten hoeft hij niets meer te wassen.
Zo zijn ook jullie gezuiverd
- hoewel niet allemaal.'
Hij wist namelijk wie Hem zou overleveren;
daarom zei Hij:
'Jullie zijn niet allemaal gezuiverd.'

Johannes 13, vs. 3-11



REDACTIE

e-mail: redactie.nuenstraks@zonnet.nl
 R. Kuin-Ooijevaar, S.Koopmanstr. 107 Tel.: 582893

E. Botman, S. Koopmanstraat 122 Tel.: 581068

U. Steltenpool-Koortens, Zeeweg 18 Tel.: 581623

Illustraties: P. Brandsen

Drukwerk: F. Dudink

Voorblad: T. de Hoogt

Pastorie: Dorpsstraat 71 Tel. 581268

Pastor: J. Suidgeest

Pastor Maria Voss

Olympiaweg 42

tel: 582093

**BELANGRIJK**

Voor afspraken met, vragen en mededelingen aan pastor Suidgeest per telefoon is de beste tijd om te bellen:

MAANDAG t/m VRIJDAG 's morgens tussen 9.30 uur en 10.00 uur en 's avonds tussen 18.00 uur en 18.30 uur.

De redactie heeft de vrijheid om ingekomen kopij eventueel aan te passen.



Stichting **Hulpverlening**
 vanuit de **Westfriese Kerken**
 kantoor: Joh. Poststraat 26
 1628 CC HOORN
 0229 271684

**GAAT U VERHUIZEN?**

Help onze administratie. Geef uw verhuizing tijdig door met een verhuiskaart of met deze bon

Achternaam.....

Voorletters of fam.....

Voor ongehuwden: man / vrouw.....

Huidig adres.....

Postcode/plaats.....

Nieuw adres.....

Postcode/Plaats.....

Verhuisdatum.....

LAAT 'T WETEN!

Bezorgadres: brievenbus pastorie

VAN DE REDACTIE

Het parochiebestuur kan terugzien op een zeer geslaagde actie kerkbalans, u heeft u weer laten zien dat u de parochie een warm hart toedraagt. Daarom laten we deze keer in de rubriek "Werkers van Werenfried" de lopers van Actie Kerkbalans aan het woord.

Toch zijn er nog andere delen in de wereld die op uw steun rekenen. Als u vanwege de vastentijd goede voornemens maakt om het wat sober te houden, heeft u aan het eind van deze periode vast nog wel iets over voor de Vastenactie.

Verder vonden we in parochiebladenservice een internetcursus voor jongeren, maar ook ouderen kunnen er aan meedoen. Misschien heeft u er iets aan, u hoeft er de deur niet voor uit.

Natuurlijk liggen er weer prijsjes klaar voor de winnaars van de kleurwedstrijd.

Om gezondheidsredenen moeten we jammer genoeg afscheid nemen van ons redactielid Els van Dort. Wij danken haar voor haar inzet en wensen haar veel sterkte.

Dit was het voor deze keer, wij wensen u veel leesplezier.

INHOUD

Liturgische agenda.....	3
Thema van de Maand	4
Veertigdagentijd	4
Nieuws en activiteiten	4
In zijn geest (gedicht)	4
Nieuws van het parochiebestuur.....	5
Actie Kerkbalans	6
Van de Kerkhofcommissie	6
Gemeenschapsveiling	7
Stille Omgang	7
Gezamenlijke ziekenzalving	8
Verhalen bij de bron	8
Jeugd en jongerenhoek	8
Uitslag kleurplaten	9
Werkgroep 1 ^e communie	9
Vormen	10
Bericht van JeePeePlus.....	10
Kerk en samenleving	11
Vastenactie	11
Ziekentriduüm	12
Oproep PCI	12
In gesprek met de Werkers van Werenfried	
Lopers actie Kerkbalans	13
Als God eens (Dirk Braakman)	17
Internetcursus <u>wa@rom</u> Jezus	17
Familieberichten	18
In memoriam.....	18
Gedoopt/jubileum.....	19
Voor de kinderen	20
Verhaal en kleurplaat	20



In het weekend zijn de vieringen in de kerk:
zaterdag om 19.00 uur,
zondag om 10.00 uur.

Op zondag is er om 11.30 uur
Doopgelegenheid, na afspraak.

In de week zijn de vieringen in 'De Inzet' op:
woensdagavond om 19.00 uur,
de eerste vrijdag van de maand, 's morgens om
09.30 uur met gelegenheid voor een kop koffie.

Op de eerste zondag van de maand is er na
afloop van de viering van 10.00 uur
in 'De Inzet' gelegenheid om een
kop koffie te gebruiken.
Van harte welkom!



25 - 26 februari: Carnavalszondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis, met
Herenkoor.
zaterdag 19.00 uur: Woord-Communieviering,
met Heren v/h koor. Pastor
C.Koning.
zondag 10.00 uur: Woord-Communieviering,
met liederen (met Regio-
koor). Pastor C.Koning.

VEERTIGDAGENTIJD

1 maart: Aswoensdag

19.00 uur: Aswoensdagviering in de
kerk, met liederen. Uitdelen
van het askruisje. Pastor
J.Suidgeest.

N.B. Aswoensdag is Vasten- en Onthoudings-
dag.



4 - 5 maart: 1e zondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering, met
Kinder/Jeugdkoor.
Voorstellingsdienst Eerste
Communicanten. Pastor
J.Suidgeest.

zondag 10.00 uur: Eucharistieviering, met
Dameskoor. Pastor
J.Suidgeest.



11 - 12 maart: 2e zondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering, met
Herenkoor. Pastor
J.Suidgeest.

zondag 10.00 uur: Woord-Communieviering,
met Dames v/h koor.
Pastor M.Voss.

In onze voorbereiding op weg naar Pasen zijn
het in dit tweede weekend:
boetevieringen.

18 - 19 maart: 3e zondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering, met
Herenkoor. Pastor
J.Suidgeest.
zondag 10.00 uur: Woord-Communieviering,
met Dames v/h koor. Groep
Wervershoof.

25 - 26 maart: 4e zondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis, met
Dameskoor.
zaterdag 19.00 uur: Woord-Communieviering,
met Regiokoor. Groep
Onderdijk.
zondag 10.00 uur: Eucharistieviering, met
Herenkoor. Pastor
J.Suidgeest.

1 - 2 april: 5e zondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering, met
A.O.W.-Jongerenkoor.
Pastor J.Suidgeest.
zondag 10.00 uur: Woord-Communieviering,
met Dames v/h koor. Groep
Wervershoof.



8 - 9 april: Palmzondag

- vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
 zaterdag 19.00 uur: Woord-Communieviering,
 met Herenkoor. Groep
 Wervershoof.
 Zondag 10.00 uur: Woord-Communieviering,
 met Kinder/Jeugdkoor.
 Groep Wervershoof.

Palmzondagviering, met de zegening en het uitdelen van Palmtakjes, in beide vieringen. Palmzondag is het begin van de Goede Week.



VEERTIGDAGENTIJD

Op de eerste Ouderavond (Eerste Communie) was een 'boekenstalletje' aanwezig, een zending van kinderbijbels, gebedenboekjes en ander toepasselijk materiaal. In de pauze kon iedereen, na een korte toelichting, even bladeren in de boeken en eventueel een bestelling doen (gezamenlijke inkoop). Er was een boek met als titel: 'Maar wie is God?' In dit boek vinden we 150 antwoorden op vragen van kinderen. Verhelderend zegt het boek daarover: 'Als kind vraag je je van alles af: over de wereld om je heen, over het leven op aarde, de dood, over God. Niet op ál je vragen krijg je een antwoord, maar vragen stellen helpt je wel op weg! Dit boek denkt met je mee.

De antwoorden zijn helder geformuleerd. Soms in de vorm van een brief, soms als dialoogje of gedicht. Ze reiken gedachten aan vanuit een christelijk, met name rooms-katholiek perspectief. Ze laten ruimte om zélf mee te denken. Blader met kinderen door de ruimte die 'geloven' heet. Een opfrisser voor jezelf, een wegwijzer voor het kind'.

In deze woorden of via deze woorden word je al nieuwsgierig naar de inhoud, naar de spontane en soms heel concrete vragen van kinderen, én naar de antwoorden daarop.

Dit boek als een aanloopje bedoeld naar de komende Veertigdagentijd.

Ook daarin, in de komende Veertigdagentijd, kunnen wij, groot en klein, vragen stellen: naar ons zelf, naar onze omgeving, naar de Derde Wereld. Vragen als: wat vind ik belangrijk? Hoe ga ik om met mijn dierbaren, met mijn medemenssen? Wat doe ik met mijn (vrije) tijd, met geld, met een vraag die op me afkomt om hulp? Wat vind ik de moeite waard, waardevol? Hoe is mijn aandacht naar anderen toe? Waarom is de Vastenactie zo belangrijk en bijzonder, elk jaar opnieuw? Hoe ga ik daarmee om? Hoe ga ik met de Veertigdagentijd om?

Zoals het in het genoemde boek om de kinderen gaat, zo gaat het in de komende Veertigdagentijd om ons allemaal: vraag en antwoord in een gelovig perspectief.

Van oudsher is de Veertigdagentijd een tijd van bezinning, van inkeer in ons zelf. Een tijd van bezinning op verschillende vragen die in ons opkomen of die we juist expres stellen. Even belangrijk als die vragen is het zoeken van een antwoord op die vragen, bedoeld als bekering of een ommekeer, als invulling van ons leven. Dat mag de komende Veertigdagentijd tot een bijzondere tijd maken, op weg naar het Hoogfeest van Pasen!

Een vruchtbare tijd van harte u allen toegewenst!

Pastor J. Suidgeest

IN ZIJN GEEST

Leef in Zijn Geest, wil ik je vragen,
 Een Mens leerde met woord en daad,
 met hart en ziel in onze dagen
 respect en liefde uit te dragen,
 opdat het nooit verloren gaat.

Leef in Zijn Geest, wil ik je vragen.
 Een Mens leefde Zijn leven voor.
 Een testament voor heel het leven.
 De moeite waard elkaar te geven.
 Geef, vrede, licht en warmte door.

Leef in Zijn Geest, wil ik je vragen.
 Een Mens droeg daartoe ooit het kruis.
 Geef leven waarde, alle tijden.
 Streef na het goede te verspreiden
 van hier tot in het Vaderhuis.

NIEUWS EN ACTIVITEITEN

NIEUWS VAN HET PAROCHIEBESTUUR

Uit de vergadering van december 2005 en van januari 2006.



Financiën en Onderhoud

Actie Kerkbalans 2006 wordt voorbereid. Vanuit het bisdom is ondersteunend materiaal binnengekomen. Het actieweekend is 14 en 15 januari. Op maandag 16 januari worden de retour-enveloppen opgehaald. We hopen op een succes.

In de vergadering worden de financiële overzichten van enkele maanden uitgereikt en doorgenomen. Dank aan de penningmeester.

De lening bij het bisdom i.v.m. de restauratie van de pastorie is voor de helft afgelost. Dit was mogelijk door de uitkering van een subsidie (Monumentenzorg). Het restant (voor terugbetaling) wordt over de komende 9 jaar verdeeld.

In december 2005 was een tegenvaller dat de kerkkachel het heeft begeven: scheuren in de binnenwand. Na intern overleg en advies is besloten tot aanschaf en plaatsing van een nieuwe kachel. Herstel zou onrendabel zijn. In verband met levertijd moest snel worden gehandeld. Vlak voor Kerstmis is de kachel geplaatst. Alles nieuw, naar tevredenheid.

Voor de kerk hebben we een gebruikersvergunning van de Gemeente ontvangen. Aan de verschillende brandveiligheidseisen is voldaan. Een laatste punt is dat nog een ontruimingsplan moet worden gemaakt.

De gang en het trappenhuis in de pastorie krijgen in de winterperiode een schilderopknappbeurt.



Al langere tijd is er de klacht dat de verstaanbaarheid op het priesterkoor voor koren en liturgische assistenten via de huidige boxen te wensen overlaat. Met de kerstvieringen zijn 2 sterkere boxen uitgeprobeerd, naar tevredenheid. Besloten wordt tot aanschaf van dit type boxen.

Tuin en begraafplaats

Op tafel komen de plannen en de daarbij behorende kosten van de renovatie van het 2e kerkhof (in het jaar 2007). Het gaat om het ruimen van de algemene graven en om het verhogen van het hele 2e kerkhof. Bij andere begraafplaatsen in de omgeving (met renovatie) zal worden geïnformeerd naar uitvoering en kosten. Ook komt ter sprake een eventuele uitbreiding in de onmiddellijke omgeving van de begraafplaats. Met de Gemeente (en bisdom) wordt contact opgenomen. Het gaat om de presentatie van een goed onderbouwd plan. Daarbij speelt ook een inschatting op termijn van het aantal begrafenissen.

De sluiproute bij het Uitvaartcentrum naar het kerkhof is dichtgemaakt. Een toegang of uitgang is daar nooit de bedoeling geweest. Er zijn wel eens valpartijen geweest (ongelijk paadje).

Op het 3e kerkhof heeft de Gemeente de drainage doorgespoten. Verstopping gaf verhoging van het grondwaterpeil.

Het snoeien van de walkanten is voor de tuinmannen te veel omvattend. Met de Gemeente zullen hierover afspraken worden gemaakt.

Vanaf 1 februari 2006 worden de tarieven voor begravenis en bijzetting na crematie verhoogd, om in de pas te blijven in verband met de kosten.

Kerk en Samenleving

Actie Solidaridad (Adventsactie) voor Latijns Amerika heeft opgebracht 1174 euro. Op kerstavond was hiervoor in de beide vieringen een deurcollecte. Dank voor dit mooie resultaat.

Gemeenschapsopbouw

Op 14 februari is de jaarlijkse avond voor de Wijkcontactpersonen, altijd goed voor contact en informatie. Op deze avond is als spreker uitgenodigd mevrouw Nel Bus uit Enkhuizen.

Verschillende jaren is zij werkzaam in het West-Afrikaanse land Gambia. Bij haar eerste bezoek werd zij getroffen door de grote armoede van dit land. Via stichting June heeft zij enkele projecten opgezet. Zij zal erover vertellen.

Het rondbrengen van de kerstattenties naar de vrijwilligers is goed verlopen. Daarbij een kaartje als kerstgroet en dank voor alle inzet.

Catechese en Liturgie

De voorbereiding voor Vormelingen en Eerste Communicanten is begonnen met de Ouderavonden. Het is de start van de altijd bijzondere tijd van het project, activiteiten, gastouder-samenkomsten, persoonlijke invulling en voldoening.

De Bavodag voor Vormelingen vindt dit jaar plaats op 22 april. Thema: 'Van de hak op de tak'.

Op 7 februari is de regionale avond voor Jee-Pee. Het wordt een doe-avond.



De actie 'Gered gereedschap' is op 17, 18 en 19 maart.

Wat betreft de kerstvieringen en de jaarwisseling denken we met

dank terug aan de voorbereiding en de verzorging daarvan. Velen waren erbij betrokken, met dank en voldoening.

In deze periode van het jaar was er de jaarvergadering van verschillende koren, goed voor informatie, met ruimte voor vraag en antwoord. Het toetreden van nieuwe leden is een wens, de vergrijzing een zorg.

Om gezondheidsredenen heeft Pastor Bollen, emerituspastor, de laatste tijd verschillende keren moeten afzeggen als hij een weekendbeurt had in de regio. We wensen hem sterkte en betere dagen.

Verdere punten

In juni zijn enkele leden van het Parochiebestuur aftredend. We beraden ons op invulling van nieuwe mensen binnen het bestuur.

Op 25 januari is er een regiovergadering met afgevaardigden vanuit de Parochiebesturen van de andere parochies in de regio. Ook zal een afvaardiging van het dekenaal bestuur aanwezig zijn, en tevens de heer J. Buurman, oud-bestuurslid van het dekenaal bestuur.

Op verzoek van het dekenaal bestuur heeft de heer Buurman een inventarisatie gehouden in de parochies betreffende de kerkgebouwen, onderhoud, financiën, menskracht, vitaliteit van de parochies, aanwezigheid van vrijwilligers, enz.

Er waren nog enkele ingezonden stukken.

Dat was het voor deze keer.

ACTIE KERKBALANS 2006

Het is goed om nog even terug te kijken naar Actie Kerkbalans van januari jl. We doen dat met dankbaarheid vanwege het fraaie resultaat: 59.000 euro. Als thema was dit jaar gekozen: 'Een kerk is heel wat waard. Daar geef je voor'.

Aan de voorbereiding is ook dit jaar de nodige zorg besteed als we denken aan: het adresbestand van alle deelnemers, een indeling in wijken, de inhoud van de bekende enveloppe met o.a. financiële cijfers, enz. Een klein comité is daar tevoren mee bezig geweest.

De medewerking van een 60-tal lopers was daarbij onmisbaar als we denken aan de actie zelf, halverwege de maand januari. (Verderop in deze Nu en Straks: twee van hen aan het woord, met hun jarenlange ervaring als loper!)

In het kerkbalans-weekend van 14/15 januari klonk een juist gekozen, opwekkend woord, door de penningmeester zelf. En zo gingen we de spannende avond van maandag 16 januari tegemoet. Het was weer een komen en gaan van lopers, de opvang van hen met een kop koffie en cake. Rond 21.00 uur de uitslag van dát moment. Een dankbaar gevoel, mooie afsluiting van een geslaagde actie. Het fraaie resultaat mag er zijn, als opvang van onkosten en uitgaven in het komende jaar, als bevestiging van ons bezig-zijn in kerk en gemeenschap. Daarom van harte en welgemeend langs deze weg gezegd: heel veel dank voor uw steun en vertrouwen.

Namens het Parochiebestuur
St.Werenfridus-Wervershoof,
Pastor J.Suidgeest.

KERKHOFCOMMISSIE



Is het u ook opgevallen dat het kerkhof er de laatste tijd veel netter uitziet dan voorheen?

Fijn dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven om het groen wat korter te houden. Een dikke

pluim verdiend van onze kant!

Als u niet weet wat er aan de hand was, leggen wij het nog even uit. In het kerkhofreglement is vastgelegd dat beplanting bij een graf niet hoger mag zijn dan 30 cm. Wij willen daar echter soepel mee omgaan door een hoogte van 60 cm toe te staan, dat is gelijk aan de hoogte van de grafsteen. Hier en daar liep dat een beetje uit de hand, daar is nu paal en perk aan gesteld. Als je met zoveel mensen een kleine oppervlakte beheert moet je je nu eenmaal aan de regels houden. We zijn u heel dankbaar voor uw medewerking.

De kerkhofcommissie

STICHTING GEMEENSCHAPSVEILING



WERVERSHOOF

GEMEENSCHAPSVEILING

Vrijdag 3 maart a.s.

Ja, beste dorpsgenoten: vrijdag 3 maart gaat het weer gebeuren! De jaarlijks terugkerende veiling, die voor velen ook een gezellige avond is, staat weer bol van de mooie koopjes. Zevenhonderd kavels zullen aan de man/vrouw worden gebracht door Nic Otsen, Richard de Beer en Peter Zwart. Deze drie heren gaan er helemaal voor want het is toch het streven om alle 700 koopjes op een redelijke tijd, ongeveer 01.15 uur, te hebben verkocht.

Afgelopen jubileumjaar hadden we een record-omzet waardoor we dit jaar wat extra's konden doen voor het verenigingsleven in ons dorp. We hopen natuurlijk weer op een prachtige omzet dan kunnen wij, als bestuur, weer vele verenigingen blij maken met een steuntje in de rug.

We hopen dan ook dat de vele verenigingsleden die ons dorp rijk is, op 3 maart onze veiling komen bezoeken en iets gaan kopen. Dat komt de clubklas weer ten goede.

Beste Wervershovers, wij verzorgen een veiling maken jullie er een prachtveiling van.

Groetend, Koos
Botman,
voorzitter

STILLE OMGANG 18 MAART 2006

In de nacht van
18 maart op 19
maart 2006
wordt weer de
jaarlijkse Stille
Omgang in
Amsterdam
gehouden.



In 2006 wordt het heugelijke feit gevierd, dat het 125 jaar geleden is, dat in 1881 voor het eerst in de huidige vorm de Amsterdamse Stille Omgang werd gelopen. Dus langs

dezelfde route als waar in de Middeleeuwen de Mirakelprocessie werd gelopen.

Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2006 als intentie:

"Voor een kerk met open deuren"

(Johannes 10 vers 10)

In deze passage van Johannes worden wij aangemoedigd Hem te volgen. De "Schaapskooi" waar geborgenheid is. Geen onderkomen met gesloten deuren, maar met open deuren waar eenieder meetelt. Een plaats waar wij onze oren spitsen om te luisteren naar de stem van de goede herder - die Jezus is. Wie Jezus volgt, gaat met Hem naar binnen om zelf geborgenheid te vinden, maar gaat ook met Hem naar buiten om anderen die geborgenheid te bieden. De deur gaat naar binnen open om rust te vinden en naar buiten om te werken!

Geloven is een binnen- en een buiten-gebeuren. Binnen doen wij de noodzakelijke kracht op om buiten goed te kunnen leven. Deze tekst roept ons op goede herders te zijn voor elkaar. We zijn geroepen de deur open te zetten en elkaar de weg te wijzen, naar grazige weiden, naar plekken waar leven en geluk is. De tekst eindigt met: "Ik ben gekomen om hen het leven te geven in al zijn volheid". Ook wijzelf zijn kerk, "Kerk wij samen". Kerk zijn betekent ook een opdracht.

Daarom deze intentie in het jubileumjaar 2006.

Vanuit Westfriesland zijn er meerdere mogelijkheden om naar Amsterdam te gaan. Zo wordt er vanuit Nibbixwoud en Heerhugowaard een wandeltocht georganiseerd. Ook kunt u met een bus meereizen naar Amsterdam. Deze bus stopt bijna in ieder plaats in Westfriesland.

Na de tocht naar Amsterdam wordt om 22.00 uur speciaal voor de pelgrims uit Westfriesland een eucharistieviering gehouden in de St. Nicolaaskerk (schuin tegenover het Centraal Station). Tijdens deze eucharistieviering is de hulpbisschop van ons bisdom, Mgr. Brugsteden, hoofdcelebrant. De Vrienden van het Gregoriaans verzorgen de gezangen. Na de eucharistieviering lopen wij de route van de Stille Omgang. Na afloop van de tocht is een korte pauze in de Lutherse Kerk voor een kopje koffie of een broodje. Daarna wordt iedereen weer naar zijn/haar opstapplaats terug gebracht. Tussen 01.30 en 02.30 bent u weer thuis. De kosten voor het busvervoer bedragen € 10,00 per persoon.

Voor informatie of opgave (liefst zo spoedig mogelijk) maar uiterlijk donderdag 16 maart a.s. kunt u zich wenden tot:

- Mw. M. van Ophem, tel: 581677 of
- dhr. W.H.A. Wessels, tel: 0651564700

GEZAMENLIJKE ZIEKENZALVING

Als dag voor een gezamenlijke ziekenzalving hebben we dit jaar gekozen: **zondag 26 maart**. We komen samen in de zaal van **Huize St.Jozef**, 's middags om **15.00 uur**.

Al eerder hebben we dit gedaan, verschillende keren zelfs. Degenen die daar herinnering aan hebben, vonden het mooi en hebben er kracht in gevonden.

Het is de bedoeling dat er een **informatie-middag** aan voorafgaat om uitleg te kunnen geven en in te kunnen gaan op eventuele vragen. Zo is dat ook de vorige keren gegaan. Ook dit samenkomen is in de zaal van Huize St.Jozef, en wel op **woensdag 15 maart**, 's middags om 15.00 uur. Vanuit deze woensdagmiddag is opgave mogelijk voor zondag 26 maart, de dag van de ziekenzalving. Het is aan te bevelen om de uitlegmiddag mee te maken voor eigen verheldering, informatie en opgave.



Twee punten willen we hier noemen:

We spreken al langere tijd niet meer van het Sacrament van de stervenden maar van het Sacrament van de zieken. Dat is een belangrijke en positieve verandering. Immers, we mogen dit Sacrament als heilzaam ervaren, niet slechts in een allerlaatste levensfase of levensmoment. Er zijn voorafgaand ook momenten in ons leven van kwetsbaarheid, dat we ziek zijn, verzwakt, afhankelijk, dat we pijn hebben, de moed soms opgeven. We zoeken naar troost, bemoediging en kracht. Het Sacrament van de zieken kan

door de zalving en het afroepen van de Geest kracht geven, innerlijke genezing en rust, gericht naar verdere levensdagen die dan wat lichter mogen zijn.

Een tweede punt om te noemen is dat het samenkomen op beide datums niet uitsluitend bedoeld is voor de bewoners van Huize St. Jozef. Ook anderen, vanuit de parochie, die zich in bovenstaande herkennen, zijn van harte welkom. De plaats van Huize St.Jozef is gekozen als een tegemoetkoming aan de mensen daar, en er vlak omheen.

In volgorde van tijd zijn er dus twee datums: woensdag 15 maart, om 15.00 uur: uitlegmiddag, gesprek met elkaar. Via een opgaveformulier is opgave mogelijk voor de ziekenzalving. Deze ziekenzalving is op zondag 26 maart, 's middags om 15.00 uur, in Huize St.Jozef. Graag deze informatie in dit nummer van 'Nu en Straks' om er al wat over te kunnen praten binnen eigen familiekring, of met anderen. Van harte welkom.

Pastor M.Voss
Pastor J.Suidgeest

VERHALEN BIJ DE BRON CATECHESEDAG IN HOORN

Op zaterdag 1 april 2006 is er in de Scholengemeenschap Tabor (locatie Werenfridus, De Keyzerstraat 1) in Hoorn van 10.00 – 16.00 uur een oecumenische catechesedag. Het thema is 'Verhalen bij de bron' en iedereen die betrokken is (of wil worden) bij leren in de gemeente en de parochie is van harte welkom! Kosten € 10,- per persoon met een maximum van € 50,- per gemeente/parochie. Kinderen gratis. Voor hen is er een kinderprogramma en een crèche. Aanmelden vooraf is noodzakelijk; vraag een folder bij het Dekenaal Centrum, telefoon (0229) 21 49 41.

De catechesedag wordt georganiseerd door het Dekenaal Hoorn en het Protestants Diensten-centrum Noord-Holland, en mede mogelijk gemaakt door de Stichting Classicaal Vormingswerk.

De catechesedag biedt een gevarieerd programma met vieringen, inleidingen, workshops en een materialenmarkt. U kunt kennismaken met nieuwe vormen van catechese, leren welke rol het geloofsgesprek speelt in de groep,

en nieuwe werkvormen ontdekken, zoals het uitbeelden van bijbelse verhalen, het samen spreken over kunst, of het vorm geven aan geloofsopvoeding van kinderen. Inleiders uit rooms-katholiek en protestants Nederland geven hun medewerking. Zo willen we een veelkleurige impuls geven aan het leren in gemeente en parochie. Als symbool voor de dag is gekozen voor de bron: dé ontmoetingsplek in de bijbel waar mensen elkaar hun verhalen vertellen. Als Gods volk onderweg kunnen we bij de bron putten uit verhalen van vroeger én nu!

Graag tot ziens op de catechesedag!

Karin Blauw	Wielie Elhorst
Marety Schaap	Irene Versnel
Loet Swart	Karel Jungheim
Mariet Vet	Maurice Willemsen

JEUGD EN JONGERENHOEK



KLEURPLATEN

Kinderen in de leeftijd van de basisschool hebben op hún manier meegedaan aan Actie Kerkbalans. Dat was met het tekenen of kleuren van kleurplaten.

Als versiering hingen deze tekeningen in de kerk, in het weekend van kerkbalans. Een jury heeft al deze tekeningen gezien en beoordeeld. Een 20-tal is uitgekozen, met een prijsje als beloning. Proficiat! Vanuit de jury was er overigens waardering voor alle kinderen die hun best hebben gedaan. Hier volgen de namen van de prijswinnaars, naar leeftijd.

Dian Kaagman	Het Eiland 15	4 jaar
Robbert Kuin	S. Koopmanstr. 105	4 jaar
Marcha Smit	Zeeweg 14	4 jaar
Anouk Boots	Driesprong 9	5 jaar
Manoe van Diepen	de Ruil 1	5 jaar
Noa Vet	Watering 19	5 jaar
Nienke de Boer	Handelsweg 16	6 jaar
Jorren Grooteman	Dorpsstraat 192	6 jaar
Esmee Ooteman	Huijgendijk 27	6 jaar
Dani Houwerzijl	Koggestraat 19	7 jaar
Rachel Houwerzijl	Koggestraat 19	7 jaar
Esther Kuin	Slikkerdijk 34	7 jaar
Thomas Botman	Nieuwstraat 34	8 jaar
Karlijn de Boer	Olympiaweg 109	8 jaar

Kristel Ruiter	Wierdijk 11	8 jaar
Huub Steltenpool	Kagerbos 1	8 jaar
Liz Gutter	Slikkerdijk 30	9 jaar
Sheila Kooter	Driesprong 8	9 jaar
Ruud Smit	Slotlaan 38	9 jaar
Terry Jong	Kalverstraat 17	11 jaar

Op donderdag 9 maart, 's middags tussen 15.30 en 16.00 uur, kunnen bovengenoemde prijswinnaars een prijsje in ontvangst nemen in 'de Inzet' alhier. Van harte welkom.

N.B. Alle tekeningen zijn naar het bisdom gestuurd. Misschien dat ook vanuit het bisdom er nog een prijsje kan komen! Via het bisdomblad 'Samen kerk' wordt dit op een later tijdstip meegedeeld.

WERK GROEP 1^E COMMUNIE



Hallo allemaal

Inmiddels zijn wij als werkgroep druk bezig met de voorbereidingen voor de 1e communiedienst op zondag 23 april.

De eerste twee ouderavonden zijn achter de rug en waren erg geslaagd.

De 1e communicantjes en hun klasgenootjes brengen op maandag 27 februari een bezoek aan de kerk.

Op woensdagmiddag 1 maart komt mevr. Nel Bus uit Enkhuizen vertellen over haar Stichting June en het vele werk wat zij verzet in Gambia. Zoals afgelopen jaren hebben wij als goed doel weer voor haar stichting gekozen.

Daarna gaan de 1e communicantjes iets knutselen voor de voorstellingsdienst. Als u het resultaat wilt zien dan bent u van harte welkom in de viering op zaterdag 4 maart om 19.00 uur! Zondag 12 maart gaat het gezamenlijke gastouderproject van start, dit vindt plaats op 5 zondagochtenden in de Inzet tijdens de eucharistievieringen.

Met vriendelijke groeten,

Werkgroep 1e communieviering

VORMEN

7 februari 2006. •

De avond waarop kinderen en gastouders elkaar leerden kennen is alweer achter de



rug. Het was weer een spannende avond: met welke kinderen zouden ze in het groepje zitten en wie zouden de gastouders zijn?

Het is allemaal naar tevredenheid verlopen.

Door middel van puzzelstukjes werden de groepjes compleet, daarna konden de kinderen en gastouders kennis maken met verschillende mensen die "vormend" bezig waren.

Er werd verteld over houtsnijden, bloemschikken, papierknipkunst, kalligrafie en beeldhouwen.

Deze avond was voor de kinderen de start van hun voorbereiding op het Vormsel. Daarna komen ze nog 5 keer met hun gastoudergroepje bij elkaar.

Daar wordt in het projectboek gelezen, over dingen nagedacht, gepuzzeld en spelletjes gedaan.

Er zijn ook nog twee avonden voor de kinderen samen met hun ouders. De eerste avond vertelt pastor Suidgeest iets over de bijbel.

In de laatste week voor het Vormen is er nog een ganzenbordavond.

Er wordt een aangepast ganzenbordspel gespeeld, waarbij door middel van kaartjes over uitspraken en stellingen met elkaar wordt gediscussieerd.

Dit is een ontzettende gezellige avond en een mooie afsluiting van het Vormselproject.

Op zaterdag 20 mei 2006 worden de kinderen gevormd.

Om 16.00 uur de kinderen van de Schelp.

Om 18.30 uur de kinderen van de

Werenfridusschool.

Vormheer is mgr. J. van Burgsteden,

hulpbisschop van Haarlem

Namens de werkgroep Vormen.

Carolien Ruiter.



Hallo, hier een verslag van Jee Pee Plus van de avonden tot nu toe!

We begonnen dit seizoen op 28 oktober met 33 jongeren.

Wij gingen deze avond naar de familie Hetsen van de pompoenenboerderij vanwege halloween.

Met z'n allen hebben we een pompoen uitgehold en er de mooiste figuren ingemaakt. Dat ging naar ieders tevredenheid zeer goed, er kwamen leuke creaties uit. Na anderhalf uur gingen we met de lampions aan naar de Werenfridusschool om gezellig na te zitten.

Volgende avond 11 november,

weer een grote opkomst.

Sjaak de Boer kwam zijn levensloop vertellen. Dit was een extra avond omdat Sjaak niet altijd kan komen vanwege zijn werkzaamheden. Het was erg interessant omdat hij veel heeft beleefd en gedaan in zijn leven. Al met al een geslaagde avond waarbij één ieder weer iets wijzer is geworden.

Vrijdag 19 november naar de brandweer.

Jawel ook onze groep werd door de Heer Neefjes uitgenodigd. Het was een avond met wel 43 jeugdleden (wauw wat een opkomst!)

Ook deze avond werd er boeiend en duidelijk verteld wat de brandweer in deze moderne tijd zoal doet. Dit werd uitgelegd aan de hand van computer beelden. En wat de brandweer zoal met de computer doen kan. We kregen veel nieuwe informatie. Zo zie je maar weer dat het leuk is tradities in ere te houden.

Vrijdag 30 december het krantenspel.

Deze avond werd door 38 jongeren bezocht. We begonnen met het krantenspel (vragen zoeken in de krant). Dat dit nog niet meeviel bleek wel uit de reacties van de jeugd. "Waar kan ik dit vinden?" en "waar staat dat?" waren veel gestelde vragen. Na een uur gingen we hoedjes vouwen, want ja, ook dat kan met kranten. Ze zijn zeer creatief is gebleken er waren leuke hoedjes bij. Daarna foto's raden,

15 foto's van bekende en minder bekende landgenoten, dat ging zeer goed. Ook het kranten tillen werd door de meeste jongeren fanatiek gedaan.

De laatste avond tot nu toe, 27 januari.

Spelletjesavond door 38 jeugdleden bezocht. Wij hadden deze avond allerlei spellen meege-
nomen: Rummikub, Katan, kaartspellen en nog enkele andere spellen. Dat de jeugd er zin in had bleek wel uit het feit dat zij al bezig waren voordat de avond goed en wel geopend was. Er werd door iedereen lekker meegedaan en soms zelfs behoorlijk fanatiek. De avond vloog om en het was zo weer tijd om naar huis te gaan.

Dat we zeer goed bezig met deze groep, blijkt wel uit de grote opkomst. Wij zijn hier erg blij mee, het is leuk als de reacties goed zijn. We gaan dus op deze voet verder en zien nu al uit naar ons weekend in Gorredijk. Daarvoor hebben zich al 33 leden opgegeven.

Met vriendelijke groet
de begeleiding van Jee Pee Plus,
Dick, Emmy, Trudy, Anita, Anneke, Sascha,
Hans, Marco en Pé.

KERK EN SAMENLEVING

VASTENACTIE

Wat doet Vastenactie?

De vastentijd is van oudsher een periode van bezinning op leven en leefstijl. Een tijd om verschil te maken in eigen leven én het leven van minder bedeelden. Een reflectie op ons handelen en de plek die solidariteit inneemt in ons leven. Het is een periode waarin Vastenactie vanuit haar traditie aandacht vraagt voor mensen in het Zuiden.

Vastenactie steunt wereldwijd jaarlijks honderden kleinschalige lokale projecten in Afrika, Azië, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Oost-Europa. Deze projecten zijn door de mensen daar zelf opgezet. Onze partners in het Zuiden hebben de ideeën en de plannen voor een betere toekomst, maar het ontbreekt hen aan middelen. Daarom vragen zij ons als hun partners in het meer welvarende deel van de wereld, hen te helpen. Zo bouwen we geza-

menlijk aan een duurzame toekomst voor de mensen in het Zuiden.

Wilt u financieel meebouwen aan een duurzame toekomst?

Het vastenactieproject

Voedselzekerheid en landrechten voor bedreigde Dayak-bevolking

De Vastentijd is hét moment om elkaars naaste te zijn in woord en daad. Samen in actie komen, betekent opkomen voor onze naasten. Vastenactie doet dat samen met u. Door lokale activiteiten van mensen in het Zuiden te ondersteunen. Zoals in West-Kalimantan, Indonesië, waar de Dayaks zich hard maken voor hun voedselvoorziening en landrechten.

De woonomgeving van de Dayaks wordt bedreigd door bosbranden, illegale houtkap en de opkomst van milieuvriendelijke palmolieplantages. Hun landrechten worden onvoldoende erkend. Daarom steunt Insitut Dayakologi (ID) de Dayaks bij het beschermen en behouden van hun leefomgeving. Zo zijn officiële landkaarten gemaakt van verschillende dorpen om daarmee hun kostbare landbouwgronden en bossen beter te kunnen beschermen tegen buitenstaanders. Ook zorgt men er gezamenlijk voor dat de natuurlijke omgeving in goede staat blijft.

Zo planten de dorpelingen in verschillende dorpen jonge boompjes in gebieden aangetast door bosbranden.



Om in hun inkomsten te voorzien, tappen de Dayaks rubber en verkopen deze tegen een kleine winst. Daarnaast verbouwen de meesten ook rijst. Maar hun oogst wordt jaarlijks bedreigd door sprinkhanenplagen. Daarom leren ze van ID ook andere gewassen te planten; dan kan men in geval van misoogst in ieder geval nog groenten eten en eventueel verkopen. Ook is er een kredietorganisatie om de boeren te ondersteunen. Daar kunnen ze geld lenen, bijvoorbeeld bij een misoogst of om een eigen bedrijfje te beginnen.

Binnen Indonesië wordt erg op de Dayaks neergekeken en veel jonge Dayaks willen zich dan ook losmaken van de lokale tradities en cultuur. ID maakt zich hard voor het herwaarderen en benadrukken van hun tradities - en daarmee de kennis en kracht van de Dayaks. Dat helpt hen juist hun positie te verbeteren en beter te verdedigen. Zo krijgen de schoolkinderen in Tanjung Village elke zaterdag les in eigen cultuur.

ID ondersteunt de dorpingen in hun wil om zélf aan de slag te gaan en samen te werken aan een duurzame toekomst. 'Ik hoop op verbetering van onze economische situatie nu we met ID samenwerken. Maar het komt toch altijd op jezelf aan. Wij, Dayaks, moeten onze handen uit de mouwen steken en samen hard werken aan verbetering, zo vertelt Wehelnus Pengawas. De Dayaks hebben al belangrijke stappen gezet om hun grondgebied te behouden en hun inkomen veilig te stellen. Maar zij willen hun activiteiten voortzetten en uitbreiden. U kunt hen daarbij steunen. Zijn we écht elkaars naaste?

**STEUN VASTENAKTIE:
GIRO 5850, DEN HAAG**

ZIEKENTRIDUÛM TE WOGNUM

Op 20, 21 en 22 april 2006 zal weer het jaarlijkse ziekentriduüm gehouden worden. Dit jaar onder leiding van pastor J. de Groot uit Heerhugowaard en pastor G. Koning uit Wognum. Op deze dagen staan mensen centraal die door hun ziekte, handicap of leeftijd niet meer zo gemakkelijk uit huis kunnen. Ze komen samen om elkaar in gebed en ontspanning te ontmoeten en om een paar gezellige dagen te hebben.

De aankomst is tussen 09.00 uur en 9.30 uur en om 15.30 uur wordt de dag afgesloten. Op zaterdag is de sluiting om 13.30 uur.

De kosten bedragen € 23,- per persoon.

U kunt zich vóór 20 maart aanmelden bij
Jeannette Koomen-de Boer, Driehuizen
9 tel: 581881

OPROEP P.C.I.

Veel mensen kunnen het zich niet voorstellen.

Ondanks alle sociale voorzieningen, zijn er nu nog gezinnen of alleenstaanden in onze samenleving die in grote financiële nood verkeren.

Wij als bestuur van de Parochiële Charitas Instelling (P.C.I.) staan in nauw contact met andere hulpverleners en maatschappelijk werkers.

Daardoor weten we dat er nog heel veel financiële nood is, bijvoorbeeld bij gezinnen met opgroeiende kinderen of gezinnen die te kampen hebben met ziek en zeer.

Wij van de P.C.I. proberen deze gezinnen of alleenstaanden waar nodig zoveel mogelijk te helpen. Helaas zijn onze middelen zeer beperkt en lopen onze inkomsten uit giften en collectes steeds meer terug.

Wij doen daarom opnieuw een beroep op alle inwoners van Wervershoof, ongeacht politieke of geloofsovertuiging, om onze P.C.I. financieel te steunen.

Wij kunnen dan deze mensen, al is het maar een heel klein beetje, meer ruimte geven in hun beperkte financiële situatie.

Wij hopen dat door deze oproep veel mensen en bedrijven een bijdrage storten op ons rekeningnummer 36.89.50.654 ten name van: P.C.I. te Wervershoof

Penningmeester: de heer P. Neeffes
Vok Koomenweg 5
1693 HA Wervershoof

Bij voorbaat hartelijk dank,

Namens het bestuur van P.C.I.
Secretaris: mevrouw M. Ruijter
0228-583969





Na het geweldige succes van de actie kerkbalans (€ 59.000) is het leuk om eens een praatje te maken met een paar van de 60 actieve lopers van de actie Kerkbalans. Hoe ervaren ze hun belangrijke aandeel hierin? Wat komen ze onderweg tegen? De redactie is in gesprek gegaan met mevrouw Gon Bakker-Veerman uit het hart van de St. Werenfridusparochie en de heer Kees Botman, van het uiterste randje van de parochie. Twee enthousiaste en zeer betrokken oude rotten in het vak. Ook een gesprekje met mevrouw Tiny Stroet-Loos die dit jaar voor het eerst haar steentje bijdroeg.

Hoe zijn jullie erbij betrokken geraakt?

Gon denkt dat ze voor Kerkbalans gevraagd is omdat ze al contactpersoon was van Nu en Straks. Ze doet het al vanaf het begin en met een veel plezier.

Voor Kees ligt dat anders. In de verkaveling heb je 2 wijken, de Zuidkant en de Westkant. Gert Koomen-Bakker deed eerst Liederik en Vok Koomenweg. Hij zat ook in het kerkbestuur. Toen Gert wat ouder werd, heeft hij gevraagd of ik zijn wijk wilde overnemen. In het verlengde van de familie heb ik dat gedaan. Zo is Kees ook in het parochiebestuur gevraagd als opvolger van Gert. Kees kreeg ook het taakveld Kerkbalans en Kerkhof toegewezen. Hij was meer de man van buiten. "Administratie was niets voor mij, dat deden Aad Goossens en Marry Smit heel voortreffelijk". Kees was wel bezig met de organisatie van Kerkbalans zoals: de lopers benaderen of dames vragen om te helpen de folders en brieven te vouwen. Cor Zwart deed indertijd ook dat werk met zijn zus Marie. Veel werk was al door hen

gedaan voordat de dames in de pastorie kwamen om een ochtend de enveloppen te vullen voor de kerkbalans.

Steentje bijdragen

Kees is als looper voor de kerkbalans wel 20 jaar bezig en hij hoopt het nog jaren vol te houden in goede gezondheid.

Je draagt je steentje bij aan de grootste vereniging van Wervershoof na de voetbal of misschien wel de grootste als je alle parochianen meetelt. Met die instelling kwam hij ook in het kerkbestuur terecht met plezier. Na 8 jaar moet je verplicht opstappen. Hans Verlaat is hem opgevolgd, maar het lopen voor Kerkbalans ging gewoon door. Je bent voor de gemeenschap bezig, dat vindt hij prima.

Bekend gezicht

Gon vindt een bekend gezicht in de wijk erg belangrijk. Dat werkt absoluut. Misschien ligt het in de nieuwbouw anders maar in het oude dorp is dat zeker zo.

De zoon van Gon woont aan de Slikkerdijk maar eet dagelijks bij zijn moeder. Als het echter Kerkbalans is zegt hij: "Denk je er om dat we wat eerder eten want anders komt Koos Botman aan de vaste deur voor kerkbalans".

Er is ook een stel jonge mensen in haar wijk die voordat ze op vakantie gaan de envelop al bij haar afgeven zodat ze niet aan de vaste deur komt. Dat is toch geweldig attent.

Kerkenbollenveiling

Vroeger werd in de parochie ieder jaar een kerkebollenveiling gehouden. Wervershoof bestond grotendeels uit bouwers, die boden een partijtje tulpenbollen op die veiling aan, voor de kerk.



Een partijtje tulpen voor de kerkenbollenveiling

In 1973 werd actie kerkbalans ingevoerd, huis aan huis, om de financiën een breder draagvlak te geven. De bollenveiling werd omgezet in gemeenschapsveiling zodat de verenigingen er ook van konden profiteren. Het was in het begin best wel spannend, hoe gaat het lopen? Wordt het één niet benadeeld door het ander. In Wervershoof is dat heel goed gegaan. Beide inzamelingsacties lopen fantastisch. Het publiek is ook wel verschillend. Bij de gemeenschapsveiling is de jeugd meer betrokken. Er is best wel jeugd die pittig verdient en een flink bedrag over heeft voor een gezellig avondje met wat eten en drinken erbij, dat biedt makkelijk op een veiling.

Veranderingen

De mensen krijgen het al drukker en werken soms allebei buiten de deur. De papierwinkel die door de brievenbus komt, is zo groot dat veel post op de stapel gaat om nog eens uitgezocht te worden. Als je aanbelt hoor je al vaker: "Vergeten", dan zoeken ze de envelop uit de stapel post en wordt in de keuken nog even vergaderd, wat gaan we geven en dan moet het briefje nog getekend worden. Dan ben je zo weer 10 minuten verder.

Maar er zijn ook mensen die altijd alles klaar hebben, dan ligt de envelop klaar op de trap. Dat compenseert elkaar weer.

Goeie methode

Gon heeft een goeie methode bedacht. Naar de mensen van wie ze weet dat het niet klaar ligt, gaat ze het eerst heen. "O, ja", zeggen ze dan, "helemaal vergeten". "Hindert niet" zegt Gon, "bekijk het maar rustig, ik kom op de terugweg weer even aan".

Gon heeft altijd een paar blanco enveloppen bij zich want er zijn altijd wel een paar klanten die de kerkbalans-envelop "echt niet" gekregen hebben. "Ik heb hem wel bezorgd hoor" zegt ze, "maar het geeft niks, ik heb wel een blanco envelop bij me", want ze pakken me niet hoor. Gon vindt wel dat de mensen erg meelevend: "Laten we het beste er maar van hopen," zeggen ze dan.

Een aar tassie

Gon kwam een keer bij Jaap Molenaar (Dape) de envelop ophalen. "Hé goeie dag ben je d'r weer moidje?. Hew je soms per ongeluk nog een envelop bij je? Ik hew 't wel klaar hoor maar ik hew 't er nag niet in dein." Dan haalt hij het geld uit zijn borstzakje en vult de envelop. "Weer ik je effies op woize wou, je lope wel zo mooi met dat tassie, dat is verskrakelijk pittig,

maar ik vind het een beetje gevaarlijk. Als er een jongen op de fiets langskomt, ken hij de tas zo uit je handen ritsen. Je kenne zo zien wat er in zit. Moidje je moete d'r 'n aar tassie omheen doen."

Sindsdien gebruikt Gon voor de veiligheid altijd een extra tas er overheen van de plaatselijke middenstand.



Je lope wel zo mooi met dat tassie maar dat is gevaarlijk

Sociale binding

Kees heeft een wijk die erg veel tijd vreet. Dat komt door de afstanden die hij rijdt, steeds weer auto in en uit en een praatje, van de Liederik in Oostwoud naar Hauwert en de Boxwoudstraat, via Wervershoof: Molenweg, Vokkoomenweg en De Ruil naar Onderdijk: de Dirk Bijvoetweg, De Pijp en Leistik.

Het geeft ook een stukje sociale binding, dat is belangrijk. De meeste mensen kennen mij wel, we zijn allemaal collega's. "Hoe is het met de tullepies" gaat het dan, of iets dergelijks. Kees komt ook in Hauwert bij een oudere dame. Je komt daar één keer per jaar, verder is er geen contact. Je zag ze wel regelmatig in de kerk. Dan vraag je: "Hoe is het ermee?" Dan krijg je hun hele verhaal te horen en zit je daar zo een poosje. Een half jaar later zijn ze 50 jaar getrouwd en weer een half jaar later is hij overleden. Kom ik weer voor kerkbalans, vraag ik toch weer hoe het ermee is. Je laat haar dan een poosje vertellen. Je taak is op dat moment dus meer dan: "aanpakken en bedankt hoor". Bij mijn burens ben ik sneller klaar, die spreek ik vaker, of er moet net een nieuwtje uitgewisseld

worden. Kees vindt die contacten belangrijk en ook mooi om te doen.

Zien jullie er wel eens tegenop?

"Nee nooit", zeggen ze allebei.

Niet leuk

Niet leuk is om ook minder mooie verhalen van mensen te horen over hun gezondheid bijvoorbeeld, maar vervelend vinden ze het niet, het hoort er gewoon bij.

Het minst leuke is heel slecht weer, storm en regen. Dan sta je bij de voordeur in die verkalving, dat is ook vervelend voor de mensen die open doen. Een open deur kan zo uit zijn sponning klappen.

Gon heeft het jaren terug beleefd dat het zo hard sneeuwde dat je er bijna niet doorkon. Ik had al een klein stukje gelopen en ben teruggegaan. Ik zei: "Cor het is niet te doen". Zoon Kees kwam net thuis en zei: "moeder je heb toch nog wel verstand denk." Cor en Kees hebben beiden de laarzen aangetrokken en hebben de rest opgehaald.

Op de Europasingel konden ze zelfs de deur niet meer uit. Er kon daar niet gelopen worden. Maar meestal valt het wel mee.

Cor had zijn tijd hard nodig

Kees merkte een keer dat hij als laatste binnenkwam op de pastorie. Alleen zijn enveloppen moesten nog geteld worden. Iedereen was om 8 uur klaar en Kees kwam om 9 uur nog eens aanzetten. Daar schrok hij van dus begint hij voortaan al om 5 uur en is om half negen op de pastorie.

Van oud-loper Cor Botman is bekend dat hij al om 4 uur begon op te halen. Zijn wijk bestond alleen uit Bonstraat en Kromme Leekstraat, maar hij had zoveel te praten dat hij zijn tijd dik nodig had. De laatste keer dat Cor liep zat iedereen te wachten op de tas van Cor. Om 9 uur maar eens gebeld waar Cor bleef, hij was het helemaal vergeten.

Dankbaar sjouwtje

Kees vindt het lopen voor kerkbalans een mooi en dankbaar sjouwtje. Hij heeft een goeie wijk vindt hij, in de tuinderswereld heerst een goede mentaliteit en kerkbetrokkenheid. Discussies van: "ik geef er niks om", kom ik niet tegen.

Hij ziet de toekomst wel positief omdat de mensen van huis uit toch iets meekrijgen van het kerkelijk gebeuren. Onze ouders zijn er mee opgegroeid en geven dat door aan hun kinderen. Ook al komen ze er weinig, door doopjes, avondwakes of vrijwilligerswerk zijn veel men-

sen bij de kerk betrokken en willen ze dat de parochie blijft bloeien en dat het gebouw behouden blijft.

Spanning

Als je pastor Janssen een hand gaf tijdens kerkbalans dan had hij het zweet in zijn handen van de spanning. Bij pastor Suidgeest is dat anders, je ziet de spanning aan zijn gezicht.

"Zelf heb ik dat ook hoor", zegt Gon, "Hoe zou het gaan?" Bij de familie Bakker staat het nieuws op TV iedere avond aan maar met kerkbalans gaat de TV uit, anders kunnen we de klok niet horen luiden. Voorheen lag er ook een briefje op tafel om streepjes te zetten als de klok luidde, vooral in het gulden tijdperk. Je kon dan best de tel kwijtraken. Het is de betrokkenheid van het samen meedoen.

Betrokkenheid

De mensen hebben best wat met de kerk op, als je ziet hoeveel vrijwilligers bij de kerk betrokken zijn, wel meer dan 480, dat blijft gewoon doorgaan. Het succes van kerkbalans staat of valt ook met de betrokkenheid met het gebouw en de parochie. Het is een graadmeter, als de opbrengst gaat zakken is dat ook een teken dat de betrokkenheid vermindert. Nu zie je dat de mensen niet meer zo veel in de kerk komen maar de betrokkenheid is nog net zo groot of misschien wel meer dan voorheen, ook bij jongeren. Het is ook een graadmeter voor pastoor dat hij de zaak intact kan houden. Het is voor een pastor altijd spannender dan voor de parochianen.

Op de ophaalavond gaat op de pastorie ook meerdere keren de telefoon van meelevende parochianen: "En Pastoor wat heeft het opgebracht?" Meer dan 57 duizend." "Oh, gelukkig dan kan ik nu lekker slapen!"

Geweldige veldwerker

Pastor Suidgeest is een geweldige veldwerker die de verantwoordelijkheden ook bij de mensen laat. Hij geeft ze een groot vertrouwen en hij weet ook de goede mensen te vinden die gemotiveerd zijn maar die ook kennis van zaken hebben. Vooral voor de lastige posten als: gebouwen en financiën weet hij steeds weer bekwame mensen te vinden. De mentaliteit van de mensen die erbij betrokken zijn, is hartstikke goed.

De groep kerkbalanslopers bestaat grotendeels uit gemeenschapsmensen, die doen gewoon mee, waarvoor maakt niet uit. Wervershoof is rijk bedeed met dat soort mensen, ook

jongeren. Kees ziet de toekomst op dat gebied voor Wervershoof heel positief.

De familie van Gon woont nogal verspreid, als ze met elkaar over de kerkbalans praten dan staan ze er versteld van hoeveel er in Wervershoof gegeven wordt.

De Inzet

De aankomst in de Inzet is leuk, het is een bepaald sfeertje, dat heeft wel wat.

Het bestuur zit lekker te stressen om de grote tafel om de stapels enveloppen te openen. Op de hoek van de tafel zit Leo van de Geest als oude gezant van de Rabobank met zijn twee "hofdames" Annet Kors en Monique Deen. Zij doen de officiële telling. Monique telt razendsnel met de telmachine alle bankopdrachten, Annet bundelt de eurobriefjes en Leo doet de eindtelling, dat gaat allemaal uiterst secuur.

Op een andere plek zit Anneke Breg-Swart de lege enveloppen nogmaals te controleren en meestal vindt ze nog wel een paar eurobriefjes.

Het is net de zoete inval. Riet Buis staat klaar met de koffie voor de lopers. Kunnen we even bijpraten met mooie Wervershover praat. Pastor Suidgeest zit er natuurlijk ook bij. Hij houdt wel van die humor.

Bij een apart tafeltje zitten Rina Schouten en Riet Kuin van de administratie om de tassen en de looplijsten van de lopers in ontvangst te nemen. Daar kunnen ook veranderingen of probleempuntjes in de wijk worden doorgegeven voor verdere verwerking in de ledenadministratie.

Kees is vol lof over de organisatie, de looplijsten zien er keurig uit, mooi op volgorde, alle enveloppen netjes per wijk gesorteerd en gebundeld. Het is heel overzichtelijk voor ons.

En dan loopt Jaap de Haan de klokkenluider af en toe rond om voor iedere 10.000 euro de klok te luiden om het dorp op de hoogte te houden van het resultaat. Tussendoor laat hij de hond even uit en dan gaat hij weer naar boven. Nu nog 5 keer, in de guldentijd mocht hij soms 10 keer luiden.

Nieuwe lopers

Gon zat bij de koffie naast Els van de Swaluw-Bot, zij liep voor de eerste keer en had het overgenomen van Elly Berkhout-Aker. Het was haar best wel meegevallen.

Een ander die het ook voor het eerst deed was Tiny Stroet-Loos, ze heeft dit jaar de wijk van Koos Botman overgenomen in de nieuwbouw.

Koos is na 20 jaar gestopt in zijn wijk. Veel had ze nog niet te vertellen maar wat haar opviel was dat ze niet huis aan huis een envelop moest brengen en ophalen. Ze was gewend om met de collectebus langs alle huizen te gaan. Het was goed bevallen, de "echte" Wervershovers hadden de envelop al klaar staan. Anderen waren hun envelop kwijt en sommigen zeiden: "we geven niet". Wel kreeg ze iedere keer te horen: "Is Koos er niet?" Nee dus. Een zelfde persoon in de wijk is dus wel belangrijk.



Bij iedere € 10.000 klimt Jaap naar boven om de klok te luiden

Vliegwiel

De kracht van deze parochie is dat er zoveel mensen actief mee bezig zijn, dat werkt als een soort vliegwiel naar buiten toe. Als die club in stand blijft ook met bekende gezichten, dan blijft het wel goed gaan. Het vertrouwde speelt ook een rol, iemand die niet bekend is maar alle jaren terugkomt, wordt vanzelf een bekende. Het is heel belangrijk, ook bij moeilijke wijken dat dezelfde persoon steeds terugkomt.

Jaren terug werd al gedacht wat moet het nou als die oude mensen op zijn die zomaar iets nalaten aan de kerk. Die oude mensen zijn er nauwelijks meer maar het draagvlak is wel breder geworden, veel meer mensen doen nu mee om de kerk in stand te houden.

De redactie dankt mevrouw Bakker voor haar gastvrijheid en de beide kerkbalans-lopers voor hun leuke verhaal. Met dit verhaal willen we ook alle andere lopers danken voor hun jarenlange trouwe dienst voor de actie Kerkbalans. Verder wensen wij de nieuwe lopers veel succes in de komende jaren. Jullie medewerking is van groot belang voor een goed resultaat.

Riet Kuin-Ooijevaar

ALS GOD EENS

Steeds meer mensen zeiden: 'Ik geloof niet meer in God, want als Hij er wel is, waarom zou Hij dan alle ellende toelaten? Waarom doet Hij er niets tegen dat onschuldigen verongelukken? Waarom moeten zieken zoveel lijden? Waarom laat Hij nu weer een misoogst toe juist in de streek waar toch al zoveel kinderen honger lijden? Als God de goedheid zelf is, kan Hij toch wat meer doen? Wat heb je aan iemand die wel goed zit te zijn, maar in feite geen vinger uitsteekt?'

God in den hoge had gemerkt dat de mensen Hem steeds meer opzij schoven. Hij werd er bedroefd van, omdat Hij de mens juist wilde helpen. Hij waardeerde het best dat de mensen opkwamen voor de lijdenden. En Hij besloot er wat aan te doen. Hij dacht: laat Ik in het klein beginnen.

Zo besloot Hij dat mensen niet meer konden worden doodgereden: geen kinderen, geen vaders, geen moeders, geen bejaarden, neen, geen enkele kwetsbare mens meer.

Toen een automobilist dan ook slaperig werd, gaf Hij hem een innerlijke schok zodat hij wakker bleef. De vrachtwagenchauffeurs en vakantie-gangers vonden dat prachtig: zij konden dag en nacht doorrijden. De automobilisten die teveel gedronken hadden, hadden te weinig aan die schok: God moest het stuur overnemen. Dat verhoogde het drankgebruik en 'Glaasje op, laat je rijden' werd belachelijk. Er kwamen meer mensen dronken thuis.

En er ontstonden meer ruzies. Geen aanvaringen meer op de weg, maar thuis des te meer.

De mensen zeiden: 'Kan God ook dat niet voorkomen? Hij kan toch alles? Als Hij bestaat, laat Hij dan de grootste ellende voorkomen die er tussen mensen bestaat, notabene al vanaf

het eerste moment dat er broers waren in de schepping?'

God wilde ook wel van het gezeur af zijn. Maar om alleen automobilisten te vrijwaren van ruzies, was discriminatie van niet-autobezitters. En als er iemand tegen discriminatie is, is God het. Dus veranderde God de mens zo dat hij geen ruzies meer kon maken.

De mensen vonden dat prachtig. Ze hoefden zich niet meer in te spannen. Ze hoefden niet meer eerlijk te zijn: er kwam toch geen onenigheid. Ze konden hun eigen gang gaan: niemand nam het hun kwalijk. De mensen verwachtten niets meer van elkaar. Zij konden elkaar niet verliezen en daardoor niet winnen. De liefde was niet spannend meer: de kracht was er uit. Schelden deed geen pijn en een vriendelijk woord werd niet gewaardeerd.

Wegduwen gaf geen verdriet en strelen was niet verrukkelijk.

De mensen zaten bij elkaar zonder haat, maar ook zonder vergevingsgezindheid, zonder liefde. Er was geen aardigheid meer aan. Zij konden God missen en ook elkaar. Het waren geen mensen meer vol verrassingen. Zij verteerden. De hele aarde werd een dode planeet.

Toen besloot God weer opnieuw te beginnen. Met mensen die wel ruzie konden maken, maar ook weer op elkaar af konden vliegen; met mensen die wel konden doden, maar ook leven geven.

Zo kon God ook weer vergeven en hun God zijn.

(uit: Beste mensen van Dirk Braakman)

KATHOLIEKE VERSIE INTERNETCURSUS 'WA@ROM JEZUS?'

'Wa@rom Jezus?' is een laagdrempelige internetcursus van vier weken, die ingaat op belangrijke waaromvragen als 'Waarom ervaar ik God niet?' en 'Waarom laat God kwaad toe?'. De protestants-christelijke versie van 'Wa@rom Jezus?' wordt al enkele jaren met goede reacties aangeboden door de Evangelische Omroep. Sinds oktober 2005 bestaat er ook een katholieke variant. De cursus is een terugkerend gratis aanbod en aanmelding is op elk moment mogelijk.

De cursus, die thuis achter de pc gevolgd kan worden, is geschikt voor mensen van alle leeftijden. Het is een interactieve cursus waarin cursisten met elkaar kunnen chatten. Ook heeft

iedere deelnemer contact met een eigen e-coach, die persoonlijk ingaat op vragen en opmerkingen. De e-coaches zijn priesters en andere personen met pastorale ervaring en een speciale e-coachtraining. Aan het eind wordt er met de deelnemer gezocht naar een follow-up. Dat kan bijvoorbeeld een Alpha-cursus zijn.

Een belangrijke doelgroep van de katholieke 'Wa@rom Jezus?' zijn de jongeren, en voor hen is internet de belangrijkste informatiebron. 'Wa@rom Jezus?' springt daarop in door dit medium te gebruiken om op een eigentijdse manier de kernpunten van het christelijk geloof te behandelen.

'Wa@rom Jezus?' is een initiatief van Jong Katholiek en het Katholiek Alpha Centrum en wordt ondersteund door de Evangelische Omroep. "De cursus is niet bedoeld om iemand ergens bij te krijgen of te bekeren, maar om mensen tegemoet te komen bij belangrijke vragen zoals 'Wie is Jezus?', 'Wat heb ik aan de Bijbel?' en 'Wat is er na dit leven?'," aldus Harm Ruiters, projectleider van de Wereldjongerendagen 2005 en één van de initiatiefnemers van de katholieke 'Wa@rom Jezus?'.

Aanmelden voor 'Wa@rom Jezus?' kan via www.waaromjezus-rk.nl of www.rk-alphacentrum.nl. Hier staat ook vermeld wanneer de eerstvolgende cursus van start gaat.

FAMILIEBERICHTEN



IN MEMORIAM

Op 19 januari 2006 is overleden **Maria Barbara Moonen**, op de leeftijd van 83 jaar. Haar overlijden was in het Hospice in Hoorn. Ze was daar opgenomen na een ziekenhuisopname, met zorg om haar gezondheid. Kalm en rustig is zij

ingeslapen, zo konden we lezen op de circulaire, met ook die andere herkenbare woorden: 'Het kaarsje is thans opgebrand, gedoofd zijn alle vuren. Het laatste beetje is nu op, veel was er te verduren. Voor wie het aangaat is het niet erg, die heeft genoeg geleden. Ga heen en wees tevreden'.

14 februari 1922 was haar geboortedag. 19 januari 2006 haar overlijden. Daartussen ligt de weg van haar leven. In Hoensbroek geboren liggen daar de jaren van haar jeugd en de verdere tijd van haar jonge leven. In Amsterdam heeft zij vele jaren gewoond en gewerkt, de jaren van haar gezin, een groot gezin. Als afsluiting, als een laatste periode van haar leven is het Wervershoof geworden: Raiffeisenlaan, Flora-laan, Schenkeldijk, en de laatste paar jaar, haar echte levensavond, in Huize St. Jozef. Contacten had ze genoeg. Daar hield ze van, met een eigen optimistische inbreng. Meegaan en meedoen met activiteiten, daar stond ze voor open. Gericht naar haar gezin was er haar inzet en streven naar eenheid en verbondenheid samen. In eigen gezondheid en leven zijn er mindere dagen gekomen, met behandelingen in het ziekenhuis. Ze kon er positief mee omgaan, met hoop en vertrouwen op betere dagen. De laatste keer was het ernstig. Ze had nu geen kans meer op herstel. Haar levenseinde is gekomen.

Op 24 januari hebben we in de kerk met herinneringen afscheid genomen, en hebben we haar gebracht naar haar laatste rustplaats op het kerkhof.



Op 19 januari 2006 is in het St. Nicolaas Verpleeghuis in Lutjebroek overleden **Cornelia (Nel) de Haan-Conijn**, op de leeftijd van 74 jaar. Het was na een ernstige, slopende ziekte die haar is overkomen. 'Ondanks haar doorzettingsvermogen, haar eindeloze humor en haar liefde voor ons, heeft ze de strijd met Parkinson verloren'. Woorden op de circulaire. Er is herinnering aan die strijd. In haar laatste levensfase was dat tijdens een ziekenhuisopname van 6 weken in Hoorn, en een opname van 2 weken in het St. Nicolaas Verpleeghuis.

Geboren in Nibbixwoud op 10 april 1931 groeide Nel op in een bakkersgezin, in harmonie en eenvoud. Ze was levenslustig, ondernemend en vol humor. Ze kreeg verkering met Niek Knijn. Op 26 oktober 1955 was de trouwdag. Er werden 2 zonen geboren. Door ziekte van haar echtgenoot kwamen er al gauw zorgen. Het werd een moeilijke tijd. Op 9 november 1961 was er zijn overlijden, op de leeftijd van 33 jaar. Moeder

Nel, bewonderenswaardig was haar zorg voor het jonge gezin en haar veerkracht. Met eigen ondernemingsgeest en met de hulp vanuit familie kreeg ze het voor elkaar: de winkel in de Dorpsstraat, inrichting naar de wens van die tijd, een verbouwing tot een moderne zaak. Terecht mocht ze er trots op zijn. Het rijles nemen bij Jac. de Haan groeide uit tot iets bijzonders, een nieuwe en gelukkige relatie. De trouwdag was op 2 februari 1967. Een dochter werd geboren, een gelukkige tijd.

Na enige tijd werd besloten tot verkoop van de winkel. Een goed lopende autorijschool ging door, en er was een verhuizing naar Dorpsstraat 10. In latere tijd volgde er een verhuizing naar het Bisschop Grentplantsoen, tegenover de vroegere winkel. Toen al kwamen er de eerste tekenen van achteruitgang in gezondheid, het begin van een sluimerende ziekte. Aan de drukte van de autorijschool kwam een einde door verkoop. Een verhuizing volgde naar een andere, kleinere woning op hetzelfde Bisschop Grentplantsoen, naar het zin. Er was zorg voor elkaar en tijd voor mooie dingen. De zorg om gezondheid bleef, met meer en meer afhankelijkheid en inleveren. Toen het op het Bisschop Grentplantsoen door nieuwbouw ging veranderen kozen Jaap en Nel daar voor een benedenwoning, met plein en tuin, met uitzicht en tevredenheid. Tekort heeft deze periode mogen duren, met alle bewondering voor een liefdevolle verzorging en aandacht die er geweest is.

In Avondwake en Uitvaartliturgie hebben we afscheid genomen, met dank en respect en hebben we deze beminde echtgenote, moeder en oma gebracht naar haar laatste rustplaats op het kerkhof, op 24 januari.



Op 25 januari 2006 is overleden **Agatha Martha van Diepen-Koopman**, op de gezegende leeftijd van 91 jaar.

De aanvangstekst op de circulaire zegt voldoende: 'De kaars leek bijna eindeloos, maar is nu stil gedoofd. Een leven lang zorgzaam geweest, gegeven en geloofd. Een hand die zwaaide als we gingen, en nog vele mooie dingen zijn herinneringen aan moe en onze oma'.

Er is herinnering aan een lange en beminde levensweg, in de afscheidsvieringen in de parochiekerk van Zwaagdijk-Oost onder woorden gebracht, en ook in de dagen thuis daaraan voorafgaand. Als Moeder van een groot gezin was ze sociaal bewogen. Naar andere gezinnen toe was er haar helpende hand als dat nodig was. Ze deelde verdriet met bedroefden. Met een luisiterend oor kon ze zorgzaam aanwezig zijn,

hulpvaardig. Ze deed haar tweede naam 'Martha' alle eer aan in praktische hulp, klaar staan in een situatie van nood, met handen en hoofd. Binnen de gemeenschap was ze actief: in het verenigingsleven, in de plaatselijke politiek (KVP), in de gemeenteraad. Ze zorgde voor vakantiespelen voor kinderen die dat nodig hadden, en voor dagreizen voor bejaarden. Later ging ze zelf ook mee. In de oorlogsjaren konden joodse onderduikertjes in het gezin terecht. Op de boerderij thuis stak ze haar handen uit. Het was voor haar naast een flinke aanpak ook ontspanning. Ze heeft het verdriet gekend van overlijden binnen haar gezin. Ze had een sterke geest. Ze kon er vanuit geloof en eigen kracht mee omgaan, met wat er gebeurde. Het jaar 2001 was voor haar een zwaar jaar door het overlijden van haar man, met wie ze zoveel had gedeeld. Haar kinderen waren uitgevlogen. Zij allen kregen de ruimte naar invulling van hun eigen leven. De laatste jaren heeft zij de goede verzorging hier in Huize St.Jozef gehad. Ze kon dat waarderen, met dank daarvoor.

Bijna heel haar levensweg met Zwaagdijk verbonden waren de afscheidsvieringen in de kerk van Zwaagdijk, met de begrafenis in het familiegraf, bij haar man, op 28 januari.

GEDOOPT

Norah, dochter van Vivian Jong en Yvonne Terpstra.

Hartelijke gelukwensen, op weg naar blije kinderjaren, een blijvende verwondering en dank.

HUWELIJKSJUBILEUM

40 jaar: Piet en Riet van Zwol-Pronk.

50 jaar: Piet en Corrie Verdonk-Beerse.

50 jaar: Ru en Bets Kaag-Neefjes

Een hartelijk proficiat aan deze bruidsparen, met dank om het vieren van de eigen, bijzondere huwelijksverjaardag. Een momentopname, herinnering, verbondenheid samen, op weg naar nog vele verdere jaren.

**INLEVERDATUM KOPY VOOR DE
VOLGENDE UITGAVE:
WOENSDAG 22 MAART 2006
UW CONTACTPERSOON**

VOOR DE KINDEREN



Een toren tot in de hemel

Er waren eens mensen die een plek zochten, dicht bij elkaar. Ze wilden elkaar niet uit het oog verliezen. Gelukkig spraken ze dezelfde taal. Ze begrepen elkaar goed. Dat wilden ze zo houden. Dat was makkelijk. Je had genoeg aan een half woord. Je hoefde niets te vragen. Door het vlakke land liep een grote rivier. De rivier overstroomde vaak. Na de overstroming was er klei. 'Laten we van klei stenen bakken. Laten we huizen bouwen om in te wonen. Laten wij een stad bouwen met een toren. Laat die toren zo hoog zijn dat de spits tot in de hemel reikt. Dan kan iedereen goed zien hoe goed wij zijn. Laten we er een hoogtepunt van maken. Iedereen moet meedoen. Samen zijn we sterk. We blijven bij elkaar. Niet zeuren, meedoen! Vind je het geen pracht-idee? Vind je van niet? Dat kan niet. Je mag er niet anders over denken. We zijn gelijk. We praten en denken hetzelfde. We houden je in de gaten. Aan het werk! Straks wonen we allemaal bij elkaar in een prachtstad! Vanaf de toren kunnen we alles overzien.'

Wat gebeurt daar toch, dacht God, toen Hij het gekrioel rondom de stadstoren zag. Waar zijn die mensen in 's hemelsnaam mee bezig. Ik geloof dat ze een trap voor Mij neerzetten. Het is alsof ze tot in de hemel willen komen. Laat ik maar eens van die trap gebruikmaken om naar de aarde te gaan. Dan kan ik zien wat ze van plan zijn. God keek en luisterde. En toen begreep Hij het. Ze willen sterk zijn. Ze willen alles zelf in de hand houden.

Ze hebben Mij niet meer nodig – denken ze. Ze gebruiken elkaar om hogerop te komen. Ze lopen mensen die niet mee kunnen, onder de voet. Wat een hoogmoed. Alles wordt opgeofferd aan het grote ideaal van de torenhoge stad. Laat ik daar maar eens een stokje voor steken. De aarde is groter dan die stad. Er zijn meer woorden dan de woorden die zij gebruiken. Ik zal ervoor zorgen dat ze moeite moeten doen om elkaar te begrijpen. Ze moeten weer leren vragen, als ze iets niet snappen. En toen kwam er toch een spraakverwarring! De lol was er helemaal af. De mensen stonden elkaar glazig aan te kijken. 'Waar heeft zij het over?' 'Hij kletst uit zijn nekharen'. 'Wat een blabla'. De één na de ander vertrok. Ze gingen alle kanten op. En de toren is nooit afgebouwd.

