

# NU EN STRAKS PASEN

## Verschijningen van Jezus

*Nadat Hij 's morgens vroeg op de eerste dag  
van de week was opgestaan, vertoonde Hij zich  
het eerst aan Maria van Magdala,  
bij wie Hij zeven demonen uitgedreven had.  
Zij ging het vertellen aan zijn metgezellen,  
die om Hem rouwden en weenden.  
Toen die hoorden dat Hij leefde  
en door haar gezien was, geloofden ze het niet.  
Daarna verscheen Hij in een andere gedaante  
aan twee van hen,  
toen die te voet op weg waren naar het land.  
Zij gingen terug en vertelden het aan de anderen.  
Ook hen geloofden ze niet.  
Later verscheen Hij aan de elf,  
toen ze aan tafel waren,  
en Hij verweet hun hun gebrek aan geloof  
en hun verstoktheid van hart,  
omdat ze geen geloof geschonken hadden  
aan hen die Hem in leven gezien hadden.  
Hij zei hun: "Trek heel de wereld door om aan elk  
schepsel de goede boodschap te verkondigen.  
Wie tot geloof komt en gedoopt wordt,  
gered worden, maar wie niet tot geloof komt,  
zal veroordeeld worden.*

Marcus 16,9-16



**REDACTIE**

e-mail: redactie.nuenstraks@zonnet.nl  
 R. Kuin-Ooijevaar, S.Koopmanstr. 107 Tel.: 582893

E. Botman, S. Koopmanstraat 122 Tel.: 581068

E. van Dort, Rietvink 8 Tel.: 582840

U. Steltenpool-Koortens, Zeeweg 18 Tel.: 581623

Illustraties: P. Brandsen  
 Drukwerk: F. Dudink  
 Voorblad: T. de Hoogt

Pastorie: Dorpsstraat 71 Tel. 581268  
 Pastor: J. Suidgeest

Pastor Maria Voss  
 Olympiaweg 42  
 tel: 582093

**BELANGRIJK**

Voor afspraken met, vragen en mededelingen aan pastor Suidgeest per telefoon is de beste tijd om te bellen:

MAANDAG t/m VRIJDAG 's morgens tussen 9.30 uur en 10.00 uur en 's avonds tussen 18.00 uur en 18.30 uur.

De redactie heeft de vrijheid om ingekomen kopij eventueel aan te passen.

**VAN DE REDACTIE**

Voor u ligt weer het Paasnummer van Nu en Straks waarin u weer alle informatie kunt vinden over de viering rondom de Goede Week en Pasen. Ook staan we even stil met een momentopname bij het twaalf en een half jaar met bezieling bezig zijn in onze regio door pastor Maria Voss. In de weekendvieringen in de drie parochies wordt daar op gepaste wijze aandacht aan besteed. Verder vragen wij uw aandacht voor de orgelconcerten op het Werenfried-orgel en in de omgeving en is er een mogelijkheid om mee te doen aan een heuse koorworkshop.

Natuurlijk hebben wij weer een leuk gesprek met de werkers van Werenfried gehad. Ditmaal de chauffeurs en organisator van het Ziekentriduüm en een paar deelnemers. Het is wel duidelijk dat het heel bijzondere dagen zijn voor onze ouderen en zieken. Als u met de Paasdagen de kerk bezoekt vergeet dan a.u.b. niet het vastenzakje mee te nemen voor de mensen in de Derde Wereld die het lang niet zo goed hebben dan wij.

Mooie Paasdagen toegewenst en veel leesplezier.



Stichting **Hulpverlening**  
 vanuit de **Westfriese Kerken**  
 kantoor: Joh.Poststraat 26  
 1628 CC HOORN  
 0229 271684

**INHOUD**

Liturgische agenda.....	3
<b>Thema van de Maand</b> .....	5
De Pasen .....	5
<b>Nieuws en activiteiten</b> .....	6
Nieuws van het parochiebestuur.....	6
Momentopname 12 ½ jaar .....	7
Bijeenkomst Contactpersonen .....	7
Het orgel en ander muzieknieuws.....	9
Koorworkshops .....	10
<b>Jeugd en jongerenhoek</b> .....	10
Eerste Communie.....	10
JeePee 2004 .....	10
<b>Kerk en samenleving</b> .....	11
Vastenactie 2006 .....	11
Wereldwinkel .....	12
Wandeling voor ontwikkeling 40 MM .....	12
PCI en diaconie .....	13
<b>De werkers van Werenfried</b> .....	13
In gesprek met medewerkers en deelnemers Ziekentriduüm .....	13
<b>Familieberichten</b> .....	17
In memoriam.....	17
Gedoopt/jubileum.....	19
<b>Voor de kinderen</b> .....	20
Verhaal en kleurplaat.....	20

**GAAT U VERHUIZEN?**

Help onze administratie. Geef uw verhuizing tijdig door met een verhuiskaart of met deze bon

Achternaam.....

Voorletters of fam.....

Voor ongehuwden: man / vrouw.....

Huidig adres.....

Postcode/plaats.....

Nieuw adres.....

Postcode/Plaats.....

Verhuisdatum.....

**LAAT 'T WETEN!**

Bezorgadres: brievenbus pastorie

## LITURGISCHE AGENDA



In het weekend zijn de vieringen in de kerk:  
zaterdag om 19.00 uur, zondag om 10.00 uur.

Om 11.30 uur Doopgelegenheid, na afspraak.

In de week zijn de vieringen in 'De Inzet'  
op: woensdagavond om 19.00 uur, de eerste  
vrijdag van de maand, 's morgens om 09.30 uur.  
Op die vrijdag is er gelegenheid om na afloop  
nog even na te blijven (kop koffie).

Op de eerste zondag van de maand is er na  
afloop van de viering van  
10.00 uur in 'De Inzet'  
gelegenheid om een **kop  
koffie** te gebruiken. Van harte  
welkom!



### DE GOEDE WEEK EN PASEN

(Wilt U letten op de verschillende aanvangs-  
tijden!)

#### 8 - 9 april: Palmzondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis  
zaterdag 19.00 uur: Woord-Communieviering,  
met Herenkoor.  
Groep Wervershoof.  
zondag 10.00 uur: Woord-Communieviering,  
met Kinder/Jeugdkoor.  
Groep Wervershoof.

Palmzondag-gezinsviering. Thema: 'Bericht uit  
Jerusalem'.

Utdelen van palmtakjes in beide vieringen.  
Intocht van Jezus in Jerusalem. Begin van de  
Goede Week.

#### 13 april: Witte Donderdag

19.30 uur: Laatste Avondmaal.  
Witte Donderdagviering, met  
Gemengd koor. Gezongen wordt uit  
de GertrudisMis van P.Smeels.  
Dirigent: Nel Schouten-Bot.  
Organist: Jan van der Leek.  
Voorganger: Pastor C.Koning.  
Na afloop: stille aanbidding tot 22.30 uur.

#### 14 april: Goede Vrijdag

15.00 uur: Kruiswegviering, met liederen, geleid  
vanuit de groep lectoren. Bestemd  
voor ouderen en voor de kinderen.  
Een nieuwe kruisweg-liturgie.

19.30 uur: Herdenking van Christus' lijden en  
kruisdood, met Herenkoor.  
Voorganger: Pastor J.Suidgeest.

N.B. Goede Vrijdag is Vasten- en Onthoudings-  
dag.

#### 15 april: Paaszaterdag

16.00 - 17.00 uur: Biechtgelegenheid.

20.00 uur: Paaswake. Feestelijke Paaswake-  
viering. Alles wordt nieuw! Er is vuur,  
licht, wijwater, doopwater, de  
Paaskaars.  
Viering met Regiokoer.  
Voorganger: Pastor M.Voss.

#### 16 april: Eerste Paasdag

10.30 uur: Feestelijke Paas-Eucharistieviering,  
met Gemengd koor. Gezongen wordt  
de Missa Brevis van Mozart.  
Dirigent: Jan van der Leek.  
Organist: Pieter Rynja.  
Voorganger: Pastor J.Suidgeest.  
Na afloop: Halleluja van Händel.

N.B. Na afloop van de Paaswake en van de  
viering op Paaszondag is er een deurcollecte  
voor de Vastenactie 2006, voor een project in  
Indonesië: voor de Dayak-bevolking. Van harte  
aanbevolen. Heel veel dank.

#### 17 april: Tweede Paasdag

10.30 uur: Paas-Woord/Communieviering, met  
Heren v/h koor. Groep Wervershoof.

## VIERINGEN IN HUIZE ST. JOZEF



### 13 april: Witte Donderdag:

17.00 uur: Witte Donderdag /  
Laatste Avond-maal. Woord-  
Communieviering,  
met liederen. Heren v/h koor.  
Pastor M.Voss.

### 14 april: Goede Vrijdag:

15.00 uur: Herdenking van Christus' lijden en  
kruisdood, met liederen. Dames v/h  
koor. Pastor J.Suidgeest.

### 16 april: Eerste Paasdag:

09.15 uur: Paas-Eucharistieviering, met Paas-  
liederen. De nieuwe Paaskaars wordt  
aangestoken. Getuigenis van ons  
Paasgeloof. Pastor J.Suidgeest.

Tweede Paasdag: in Huize St. Jozef geen  
viering

## 6 - 7 mei:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis  
zaterdag 19.00 uur: Woord-Communieviering,  
met Regio-koor.  
Pastor M.Voss.

zondag 10.00 uur: Woord-Communieviering,  
met Herenkoor.  
Groep Wervershoof.



## 13 - 14 mei:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis  
zaterdag 19.00 uur: Woord-Communieviering,  
met Dames v/h koor.  
Groep Onderdijk.

zondag 10.00 uur: Eucharistieviering,  
met Herenkoor.  
Pastor J.Suidgeest.

## 20 - 21 mei:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis,  
met Dameskoor.  
zaterdag 16.00 uur: Vormsel-viering,  
met Regio-koor.  
Mgr. J. van Burgsteden  
en Pastor J.Suidgeest.

zaterdag 18.30 uur: Vormsel-viering, met  
A.O.W.-Jongerenkoor.  
Mgr. J. van Burgsteden  
en Pastor J. Suidgeest.

zondag 10.00 uur: Woord-Communieviering,  
met Heren v/h koor.  
Groep Wervershoof.

## 25 mei: Hemelvaartsdag

woensdag 19.00 uur: Woord-Communieviering,  
met liederen.

Pastor C.Koning.  
donderdag 10.00 uur: Woord-Communieviering,  
met Dameskoor.  
Groep Wervershoof.

## 27 - 28 mei:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis  
zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering,  
met Herenkoor.  
Pastor J.Suidgeest.

zondag 10.00 uur: Woord-Communieviering,  
met Dames v/h koor.  
Groep Wervershoof.

## DE TIJD NA PASEN, OP WEG NAAR PINKSTEREN

### 22 - 23 april:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis, met  
Herenkoor.  
zaterdag 19.00 uur: Woord-Communieviering,  
met Heren v/h koor.  
Groep Medemblik.  
zondag 09.00 uur: 1e Communieviering,  
met Kinder/Jeugdkoor.  
Pastor J.Suidgeest.  
zondag 11.00 uur: 1e Communieviering,  
met Kinder/Jeugdkoor.  
Pastor J.Suidgeest.

### 29 - 30 april:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis  
zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering,  
met Dameskoor.  
Pastor J.Suidgeest.  
zondag 10.00 uur: Woord-Communieviering,  
met Heren v/h koor.  
Pastor M.Voss.



## PASEN

Half maart, met in het vooruitzicht de aanvang van de zomertijd (26 maart), verwoordden enkele mensen op de televisie hun verlangen naar de lente, het voorjaar. Zij waren de wintertijd een beetje zat: donkere avonden, koude dagen, dikke jassen. Ze wisten zeker dat die tijd ging komen, zelfs gauw. Je kon zien dat ze er vrolijk van werden. Het is herkenning voor ons zelf: licht, warmte, het aangename van de lente, altijd welkom.

Het woord 'Pasen' doet hetzelfde. Wie Pasen zegt, zegt lente, voorjaar, beginnende groei en bloei in de natuur. Het maakt ons zelf lichter en zonniger.

Wie Pasen zegt, zegt ook andere woorden, niet weg te denken, zoals: verrijzenis, opstanding, nieuw leven. Als ons leven de kenmerken heeft van traagheid, duisternis, dorheid, kou, dan breekt dat leven open naar licht en nieuw leven. Zelfs de dood heeft niet het laatste woord in het perspectief van blijvend, eeuwig leven. We mogen dat vieren met Pasen.

Nieuw leven, verrijzenis, opstanding, we zien dat in die bijzondere Mens, Jezus van Nazaret. De glans daarvan was al zichtbaar in zijn aardse leven, in het land van Palestina.

Dat was in zijn omgang met vele mensen in dorpen en steden. Hij ging weldoende rond. Alles kwam in een nieuw licht te staan. Zijn woord werd als goed zaad gestrooid in de harten van de mensen. Zijn voorbeeld van leven wekte velen op om Hem te volgen. Zijn leven werd vruchtbaar voor allen die in Hem geloofden. Zijn ontmoeting met mensen deed hen veranderen, deed hen opstaan tot een nieuw begin, tot nieuw leven. In al die mensen mogen we spreken van het paaswoord: verrijzenis! Al die mensen: de verlamde mens, op zichzelf teruggeworpen, of degene die het niet meer zag zitten, mensen op een zijspoor terechtgekomen, de melaatse die zich uitgestoten voelde, de zondaar, zelfs de

dode. We kunnen denken aan de Samaritaanse vrouw bij de put (in de put), aan de tollenaar Zacheüs, aan vele, vele anderen,... zij stonden op, zij werden overeind geholpen uit de soms moeilijke situatie van hun leven, en het werd een nieuw begin, nieuw leven. We mogen eraan toevoegen: we zijn het zelf, met ons eigen leven, met ons soms moeizame bestaan tussen al die mensen in, maar wél om er beter van te worden, geopend naar het licht en de vrede van Pasen, om in die richting op te staan! We mogen eraan toevoegen: Pasen komt heel dichtbij als we toch zó met elkaar zouden kunnen omgaan!

Het is bijna Pasen.

Alle Paasverhalen in het evangelie zeggen met nadruk en vreugde: de Heer, Hij leeft! Wij gaan dat in de komende dagen horen, we gaan dat vieren. Het mag met ons eigen leven verbonden zijn, naar ons eigen leven toe betekenis hebben.

**Palmzondag** is de aanloop. We gaan Jerusalem binnen. Het is de stad waar het gaat gebeuren. In de Goede Week komen we op Witte Donderdag samen rond de tekenen van het **Laatste Avondmaal**. Een dag later rond **het kruis** van Goede Vrijdag. Als afsluiting van de stille zaterdag is er 's avonds **de Paaswake**, rond de nieuwe Paaskaars. Al deze dagen lopen uit op de vreugde van de **Paasmorgen**.

Aan het begin van deze 'Nu en Straks' is de liturgische agenda te vinden. Daarin een verwijzing naar deze bijzondere dagen, als een uitnodiging. Dank voor alle voorbereiding, op verschillend terrein, gericht naar stemmige en mooie liturgische vieringen in de komende Goede Week en met Pasen.

Van harte toegewenst, mede namens Pastor Maria Voss, een Zalig Pasen, licht, lente, nieuw leven. Het is allemaal verbonden met Pasen, en vandaaruit van harte verbonden met ons eigen leven.

Pastor J. Suidgeest



## NIEUWS EN ACTIVITEITEN

### NIEUWS VAN HET PAROCHIEBESTUUR

Uit de vergadering van februari 2006



#### Financiën en Onderhoud

De opbrengst van Actie Kerkbalans 2006 staat op dit moment op 59.525 euro, een fraai resultaat, met dank aan velen. Er gaat een dankbetuiging uit naar de Gemeenschapsveiling voor de (vaste) bijdrage die we kort geleden hebben ontvangen.

Financiële cijfers betreffende de begraafplaats over het jaar 2005 worden doorgenomen en goedgekeurd. Dank aan de penningmeester.

Ook nemen we het financieel overzicht door van de parochiehuishouding van januari 2006. Na korte toelichting, dank aan de penningmeester.

Het bisdom heeft folders opgestuurd betreffende nalatenschap (legaten, enz.) voor kerk of parochie. Het zou heel welkom zijn voor kerkparochie, in overleg met notaris.

'Theater in de kerk' (Hoorn) vraagt om een bijdrage. Hier wordt aan voldaan.

Onder het altaar in de kerk staat grondwater. Er staat geen water in de ruimte onder de (nieuwe) kachel. Monumentenwacht komt binnenkort langs voor jaarlijkse inspectie of controle van de gebouwen: kerk en pastorie. Mede afhankelijk van het rapport wordt een keuze gemaakt betreffende aanpak van onderhoud.

Op het priesterkoor, bij het altaar, zijn twee nieuwe geluidsboxen geplaatst. Het is een hele verbetering.

De hal en de gang in de pastorie zijn door een vrijwilliger opnieuw geschilderd, reuze opgeknapt. Dank daarvoor.

#### Tuin en begraafplaats

Er is wat onduidelijkheid over de stand van het grondwater op het derde kerkhof. In verband met renovatie (en stukje uitbreiding) op het tweede kerkhof (in 2007) is aan de Gemeente, op verzoek, een prognose gegeven van te verwachten begrafenissen voor de nabije en verdere toekomst.

### Kerk en Samenleving

Het jaarlijkse kienen van het KVG heeft een mooi bedrag opgebracht voor het Lourdesfonds: € 250.

De PCI heeft met Kerstmis diverse gezinnen bezocht.

De Vastenactie 2006 is gericht naar hulp voor de Dayak-bevolking in Indonesië. Het materiaal daartoe is binnengekomen.

De omzet van de Wereldwinkel was in 2005 iets hoger dan in het jaar daarvoor.

De opbrengst van de Memisa (Medische Missie Actie) was € 643. Dank daarvoor.

Er zijn verschillende datums afgesproken voor de Wereldwinkel, achter in de kerk.

#### Gemeenschapsopbouw

In februari was er een avond voor de Wijkcontactpersonen. Als gast was uitgenodigd mevr. Nel Bus, uit Enkhuizen. Zij vertelde over haar opbouwwerk in het Afrikaanse land Gambia. Dat deed ze aan de hand van videobeelden en uit eigen ervaring, heel enthousiast. Er was tevens ruimte om met elkaar nog wat uit te wisselen in de voortgang van het taakveld Wijkcontactpersonen.

#### Catechese en Liturgie

Voor dit jaar hebben 40 kinderen zich aangemeld voor de Eerste Communie (op zondag 23 april). De voorbereiding voor de kinderen gaat beginnen vanuit de Voorstellingsdienst van zaterdag 4 maart. Het goede doel voor de Eerste Communicanten is het project van Mevr. Nel Bus in Gambia. Zij zal erover vertellen voor de kinderen in 'de Inzet'.

In het begin van het jaar was er een Jaarvergadering voor verschillende koren: Regio-koor, Dameskoor en A.O.W.-Jongerenkoor. Ook nu bleek, het is altijd goed om agendapunten te bespreken die aandacht vragen of een probleem zijn. Tevens een samenzijn, met dank en waardering voor invulling van vele koorbeurten in de liturgie. (Voor het Herenkoor was de Jaarvergadering in november 2005).

Idee is naar voren gekomen om een aantal keren een workshop te organiseren in 'de Inzet', met aandacht en belangstelling voor zang in het latijn. Doelgroep: mensen van 15 tot 55 jaar. Een einddoel zou het zingen in een viering kunnen zijn.

Zondag 26 maart is als datum gekozen voor een gezamenlijke ziekenzalving, bij voldoende deelname. De plaats is: Huize St.Jozef, aanvang

15.00 uur. Er gaat een informatiemiddag aan vooraf voor uitleg en tevens voor aanmelding. Op zaterdag 1 april is er in Hoorn een oecumenische catechesedag. Thema: 'Verhalen bij de bron'.

### Ingekomen stukken

Er was nog ingekomen post, o.a. een kleine brochure over het Neocatechumenaat, ter informatie.

Er is een Vereniging voor Westfriese monumentale kerken, met uitnodiging voor een vergadering op 11 maart, in Lambertschaag.

Tenslotte, binnen het bestuur is er een rooster van aftreden, met als richtdatum: 1 juni 2006. We beraden ons op invulling van nieuwe namen.

Dat was het voor deze keer.

### MOMENTOPNAME: 12 1/2 JAAR

In oktober 1993 kwam Pastor Maria Voss naar deze omgeving, met een aanstelling voor de parochies Andijk, Onderdijk en in deeltijd ook voor de parochie Wervershoof, binnen de regio van 5 parochies. Het was bij dat begin toen een stemmige en hartelijke installatie/presentatieviering, in de 3 parochiekerken. 'Geroepen en gezonden, samen onderweg' was als thema gekozen, herkenbaar. En zo is zij op weg gegaan, van harte, dichtbij de mensen en kundig op het terrein van liturgie en pastoraat. Persoonlijk ben ik heel blij met haar als persoon en medepastor. Het samen kunnen optrekken is belangrijk en geeft voldoening. We zitten op dezelfde lijn in de beoordeling en uitoefening van pastoraat en van beschikbaar willen zijn naar de gemeenschap toe. Dat is steeds weer een goed uitgangspunt in de uitwisseling van ideeën en in de aanpak van ons werk. Er leeft heel wat aan de basis van parochiepastoraat en ook in breder verband binnen regio, dekenaat en bisdom.

Pastor Maria Voss is de eerst-verantwoordelijke en eerst-aanspreekbare pastor voor de parochies Andijk en Onderdijk, met alle waardering en dank die we mogen uitspreken. Is de tijd ongemerkt of snel voorbij gegaan? Wie zal het



zeggen? Een feit is wel, dat we intussen 12 1/2 jaar verder zijn!

Zelf spreekt zij van een momentopname, een dag om te memoreren, het liefst zo eenvoudig mogelijk. Haar wens is: gewoon met de mensen, in een weekendviering, dankbaarheid vieren, in verbondenheid samen. Om daarna het thema-woord weer op te pakken: geroepen en gezonden, samen verder.

Voor de parochie **ANDIJK** is als datum voor de viering gekozen: zaterdag 22 april, 's avonds om 19.00 uur.

Voor de parochie **ONDERDIJK** is als datum voor de viering gekozen: zondag 23 april, 's morgens om 10.00 uur.

Vanuit de parochie Wervershoof willen we haar van harte gelukwensen, met een dankbare terugblik naar de voorbije jaren, met vertrouwen op weg naar de verdere jaren, graag in ons midden.

In de parochiekerk van **Wervershoof** is zij een week later voorganger in de zondagliturgie, en wel op zondag 30 april, 's morgens om 10.00 uur. Ook dan is het zo'n moment om er even bij stil te staan.

We geven graag haar adres: Olympiaweg 42, 1693 EL Wervershoof.

Nogmaals gezegd, als invulling voor haar zelf ziet zij het als een momentopname, een moment om te memoreren, om daarna graag en gesterkt weer verder te kunnen gaan. Daarmee willen we zeker de wens verbinden, dat het een mooi en heel hartelijk moment mag zijn, om met alle voldoening naar terug te zien!

Namens het Parochiebestuur  
St. Werenfridus-parochie,  
Pastor J. Suidgeest

### BIJEEENKOMST CONTACTPERSONEN 2006

Op dinsdag 14 februari hielden de contactpersonen hun jaarlijkse bijeenkomst in De Inzet.

Voorzitter Sjaak Neefjes opende de vergadering met een woord van welkom aan zo'n kleine 30 contactpersonen, pastor Suidgeest en de spreekster, mevrouw Bus uit Enkhuizen. Vervolgens vertelde hij dat Riek Goossens-Ootes had besloten te stoppen als bestuurslid en dat Mary Rinkel-van Ophem bereid was haar taak over te nemen. Hij heette Mary welkom in het bestuur en wenste haar veel succes in haar nieuwe functie.

Verder deelde hij mee dat de felicitatie- en condoleancekaartjes voortaan bij hem te verkrijgen zijn en dat hij ook de "geboortebriefjes" bij de contactpersonen zal bezorgen.

Toen was het woord aan mevrouw Bus of liever Nel, want zo wilde ze genoemd worden. Vanaf het eerste moment boeide zij de aanwezigen door haar enthousiasme.

Een aantal jaren geleden was ze met haar man Jur op vakantie in Gambia aan de kust van West-Afrika. Ze werd getroffen door de enorme armoede en nam zich voor iets voor de mensen daar te gaan doen. Nadat Boto, de manager van het hotel, de school had laten zien, besloot Nel samen met hem en Basidy, het hoofd van de school in de stad Serekunda, een stichting in het leven te roepen. Haar man vroeg, of ze wel wist waar ze aan begon, maar Nel was vastbesloten en richtte in 1999 de stichting June (van "Jur" en "Nel") op.

Samen met haar medebestuurders, met wie ze in het Engels communiceert, kocht ze 635 m<sup>2</sup> grond en liet daarop een vierklassige school bouwen. De mensen zelf maakten daarvoor de stenen, die in de vrije natuur gedroogd werden. Bijzonder was dat er ook vier toiletten in gemaakt werden, wat men niet gewend was, maar wat daar wel kon omdat er stromend water was.



Een ander probleem is dat veel ouders, die grote gezinnen hebben om de zorg voor hun oude dag te waarborgen, hun kinderen graag naar school zouden laten gaan. Ze hebben daarvoor echter geen geld. Daarom besloot de stichting, kinderen te laten sponsoren voor € 40,- per jaar. Daarvan kunnen voor een jaar de kosten betaald worden: boeken, een schooltas, de lerarensalarissen en een schooluniform. Dat laatste is nodig, om te voorkomen dat er verschil te zien is tussen arm en rijk.

Later ging Nel met Boto zo'n 250 km het binnenland in en kwam zo in het dorp Sarakunda.

Daar hadden ze al van de activiteiten van Nel gehoord en wilden graag dat ze ook voor hen iets ging doen. Het eerste was de vervanging van de gammele brug. Die vormde de verbinding tussen twee rijstvelden van 400 ha en 600 ha en was noodzakelijk, omdat men aan één rijstveld voor de bevolking van Sarakunda en de zes dorpen eromheen niet genoeg had.

Nel ging naar huis en kwam enkele maanden later terug met een bedrag van € 25.000,-. Daarvan werd de oude brug van ijzeren rijplaten en een lengte van 42 m vervangen door nieuwe van ijzer en beton die even lang was maar 3 m breed, waardoor er een trekker overheen kon.

Maar men had nog meer wensen, waaronder een nieuwe vijfklassige school. Ook die wist de stichting te realiseren, weliswaar zonder toiletten, omdat er daar geen stromend water was, maar toch...

De vraag was uiteraard, hoe Nel aan sponsors kwam. Dat lukt haar door publiciteit in de pers, maar ook door zelf op markten te gaan staan en overal lezingen te houden. Zij neemt dan producten mee die door de mensen zelf gemaakt zijn, zoals beeldjes, en probeert die te verkopen. Daarnaast biedt zij - zoals hierboven al werd aangegeven - de mogelijkheid, een kind voor € 40,- te sponsoren. Door haar enthousiasme is ze daarbij zeer succesvol.

De publiciteit in de pers leidde ertoe dat het dak van de eerste school werd gesponsord door bouwbedrijf Ursem uit Wognum en dat bouwbedrijf Selie uit Amsterdam het dak van de tweede school maakte en daarvoor zelf ook al het materiaal kocht. Dat kwam allemaal uit Nederland. Ook kozijnen en deuren moeten uit ons land komen, want in Gambia is geen recht stuk hout te krijgen.

Overigens is het uitzondering dat een Nederlandse aannemer ter plekke werkzaamheden verricht, want de stichting wil dat het werk in principe door de Gambianen zelf gedaan wordt.

Een volgende wens in Sarakunda was de vernieuwing van de waterput. Die was door ratten erg vervuild, wat naast malaria een van de oorzaken was van de hoge kindersterfte. Ook dat project is inmiddels gerealiseerd.

Nel heeft dus al heel wat gedaan, maar ze vindt die hulp ook broodnodig, want van de overheid hebben ze in Gambia vrijwel niets te verwachten. Ook de medische zorg is slecht.

Dat de mensen heel blij zijn met de hulp van Nel, bleek wel uit het feit dat ze een keer met



een soort optocht ingehaald werd. Dat deed haar toch wel goed; het werkte als een soort vitamine. Verder kreeg ze van het consulaat van Gambia in Nederland een award.

Nadat Nel nog wat videobeelden had laten zien, sloot ze haar inleiding af.

De voorzitter dankte Nel heel hartelijk voor haar enthousiaste verhaal, onderstreepte zijn dank met een attentie en wenste haar veel succes met haar prachtige werk.

Vervolgens dankte hij Riek Goossens-Ootes voor haar inzet voor het bestuur. Hij vond het heel jammer dat ze stopte, maar respecteerde haar besluit. Als dank bood hij haar een bloemetje en een cadeaubon aan.

Riek zei dat ze het bestuurswerk met plezier gedaan had en droeg haar taak vol vertrouwen over aan Mary Rinkel-van Ophem.

Daarna sloot Sjaak de bijeenkomst.

Na afloop meldden zich direct verschillende aanwezigen aan als sponsor en werden er ook heel wat producten gekocht. Zo had Nel zelf ook een goede avond.

Aad Goossens

## ORGEL- EN ANDER MUZIEKNIEUWS

Hoewel het nog enkele maanden gaat duren voordat het eerste orgelconcert in 2006 op ons mooie orgel tot klinken zal komen, is hier toch alvast het eerste bericht van de "Werkgroep Orgelconcerten Werenfriduskerk Wervershoof".



De vraag is inmiddels al eens gesteld waarom er in de winterperiode geen orgelconcerten plaatsvinden.

Dat heeft vooral te maken met het weer. Het weer oefent grote invloed uit op de klank van ons orgel, van orgels in het algemeen. Zodra een orgel is gestemd, en de weersomstandigheden daarna zich wijzigen, beïnvloedt dat ook de zojuist aangebrachte stemming.

In de Werenfriduskerk oefent niet alleen het weer, maar ook de kachel invloed uit op de

stemming en de bespeelbaarheid van ons orgel.

Gedurende het stookseizoen is het orgel overgeleverd aan grotere wisselingen. Daardoor is de bespeelbaarheid van het instrument te onzeker.

Jaarlijks wordt het orgel in de tweede helft van de maand mei, desnoods begin juni, geheel gestemd (grote stembeurt), in ieder geval op een moment dat met een zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de kachel daarna uit zal blijven. De schommelingen van de luchtvochtigheid in de kerk zijn tot aan het nieuwe stookseizoen dermate gering dat het orgel onder die omstandigheden doorgaans goed bespeelbaar blijft.

In de week voor Kerstmis wordt het orgel nog eens, in een verwarmde kerk, ten dele bijgestemd (kleine stembeurt).

Als datum voor het eerste concert is gekozen zondag 28 mei.

Het tweede concert zal weer begin juli plaatsvinden.

Na de zomervakantie valt ter afsluiting op zaterdag 9 september tijdens de jaarlijkse Nationale Orgeldag, inmiddels de 5e, die altijd samenvalt met Open Monumentendag, weer een en ander te beleven.

Wij streven er in ieder geval naar om op die dag de eerste CD van ons orgel "officieel" het licht te laten zien.

Tot zover het orgelnieuws voor wat betreft ons orgel in de Werenfriduskerk.

Er zijn ook nog enkele gebeurtenissen op orgelgebied in onze omgeving, die vermeldenswaard zijn.

### Medemblik:

Op vrijdag 31 maart vindt op het prachtige Pieter Backerorgel in de Bonifaciuskerk te Medemblik het eerste orgelconcert in het nieuwe seizoen plaats. Het begint om 20.00 uur.

### Schellinkhout:

Samen met Harry Hoogenberg - organist, en zijn zoon Rolf - trombonist, geeft ondergetekende een concert te Schellinkhout, op zondag 23 april, aanvang 15.00 uur.

In de dorpskerk van Schellinkhout staan twee orgels tegenover elkaar. Het ene staat op een balustrade en is het oorspronkelijke orgel van deze kerk. Het werd gebouwd in 1872 door Pieter Flaes.

Het andere instrument werd ca 1875 vervaardigd door Ivimey & Cooper. Het is een Engels orgel en werd in 1980 overgeplaatst van Southampton naar Schellinkhout.

Het publiek bevindt zich tussen beide orgels in. We zullen niet alleen muziek spelen op ieder orgel afzonderlijk, maar uiteraard ook op beide orgels samen.

Het concert begint om 15.00 uur, is vrij toegankelijk en duurt ongeveer 1 uur.

### Koorworkshops



Ook op het gebied van de koorzang staat weer iets te gebeuren.

Hoewel een en ander nog verder moet worden uitgewerkt wil ik hier graag alvast een schot voor de boeg geven.

Het ligt in de bedoeling om nog dit jaar te beginnen met het houden van enkele workshops-koorzang voor koormuziek op Latijnse tekst.

Als we ook de Latijnse Kerkmuziek in de parochie willen behouden, dan is het zaak om daar iets voor te doen. Het is bekend dat velen de gezongen Latijnse missen van bijvoorbeeld Perosi, Bruckner, Mozart e.a. door het Dames- en Herenkoror heel mooi vinden om te horen, maar uit de ledenaanwas van de koren valt dit niet op te maken. Het gebrek aan serieuze belangstelling om deze koren te versterken, vormt dan ook een steeds grotere bedreiging voor deze geliefde gezangen, maar ook voor bijvoorbeeld het "Halleluja" van Händel.

### **Wie kan zich het hoogfeest van Pasen voorstellen zonder de afsluitende klanken van dit "Halleluja"?**

Er zal tijdens de workshops aandacht worden besteed aan repertoire van ons gemengd koor, zoals de "Missa brevis" en het beroemde "Ave Verum" van Mozart. Wellicht komen ook het Halleluja van Händel en enige Gregoriaanse gezangen aan de orde.

Er kan aan de workshops worden deelgenomen door iedereen in de leeftijd van 15 - 55 jaar.

Deze workshops zullen worden gehouden in De Inzet o.l.v. ondergetekende.

Het is de bedoeling om bij voldoende belangstelling te beginnen in het najaar.

Meer informatie volgt nog zowel in de verschillende bladen alsook d.m.v. folders.

Jan van der Leek

## JEUGD EN JONGERENHOEK



Hallo allemaal,

Inmiddels zijn wij met de kinderen al vijf weken bezig met hun voorbereiding op de Eerste Communie.

De kinderen hebben een bezoek gebracht aan de molen, zij zijn naar het St. Jozef en naar Leekerweide geweest. Beide excursies waren zeer geslaagd.

In de Inzet hebben we vier zondagochtenden met gastouders gewerkt in het projectboek.

Aanstaande zondag gaan de kinderen na de palmzondag-gezinsviering aan tafel met Pastor Suidgeest.

En zondag 23 april is het dan zover. De kinderen van de Schelp doen hun Eerste H. Communie tijdens de viering van 09.00 uur en de kinderen van de Werenfridus en Dijkwerkers om 11.00 uur. U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groeten,

Werkgroep 1e communieviering.

### JONGERENPASTORAAT.

Dit keer een stukje van JeePee-2004.

We hebben net onze avond van maart achter de rug. We hadden de GGD gevraagd om ons iets te vertellen over roken. Er kwamen 3 scholieren van de Copernicus uit Hoorn die al eerder voorlichting hierover hadden gegeven vanuit de GGD op de basisscholen in Hoorn. Jeugd die voorlichting geeft aan jeugd werkt beter, zo is de ervaring. Nou, de meiden hadden zich goed voorbereid en gaven een prima



presentatie. We hebben heel veel gehoord over wat er in een sigaret zit aan giftige stoffen en wat dat doet met je luchtwegen maar ook je huid, je tanden, je bloedvaten, eigenlijk je hele lijf. Met de rookrobot lieten ze zien hoe longen eruit zien na het roken van een sigaret. De jongeren vonden het vreselijk stinken. Ook verslaving aan het roken kwam aan bod. Met een quiz werd nog even gekeken of er goed geluisterd was. De winnaars kregen een pakje sigaretten (kauwgom). Na afloop kregen de jongeren een envelop waarin o.a. leuke stickers zaten en een anti-peukenpas waarmee je met je ouders een afspraak kunt vastleggen over niet roken en een eventuele beloning daarvoor. Al met al een leuke en leerzame avond.

In april hebben we eerst de paaseierenactie op maandag 10 april en diezelfde week gaan we op woensdag naar "Theater in de kerk". Dat wordt elk jaar georganiseerd in de Oosterkerk in Hoorn op de woensdag voor Pasen.

Dit keer treedt de theatergroep JESS 55 uit Houten op. De voorstelling heet: "De Reis".

In de aankondiging staat: theater voor jongeren van 12 tot 18 jaar met veel muziek, plezier, diepgang, actie en spanning in een decor met mooie lichteffecten. We zijn benieuwd.

Namens JeePee-2004: Karin Copier.

## KERK EN SAMENLEVING

### VASTENAKTIE *Cordaid*

Als jullie vasten, vast dan zo:  
 Maak de strakke banden los,  
 Verwijder het knellende juk.  
 Laat slaven in vrijheid gaan,  
 Bestrijd elke vorm van onderdrukking.  
 Deel je brood met wie honger lijdt,  
 haal armen en daklozen in huis  
 geef kleren aan wie naakt is,  
 onttrek je niet aan de zorg voor je naaste.  
 Dan zul je stralen als de morgenzon.  
 (Jesaja, 58, 5-8)

### Geachte parochiaan,

Veel mensen herinneren zich nog wel het vasten van vroeger. Wanneer je ernaar vraagt, komen vaak verhalen van het



vastentrommeltje en de dagen zonder vlees naar boven. Als je diezelfde mensen vervolgens vraagt of ze tegenwoordig nog vasten, is het antwoord meestal nee.

Is er dan helemaal geen behoefte meer aan vasten? Heeft vasten dan helemaal geen nut meer? In onze maatschappij is het misschien juist wel veel moeilijker geworden om het vasten vol te houden. We zijn allemaal druk, hebben eten in overvloed en door de grote keuze aan verschillende soorten kaas, brood en wie weet wat al nog niet meer, is boodschappen doen misschien wel een strijd van keuzes geworden.

Wat kan vasten dan in onze tijd betekenen? De vroegere vastenpraktijk was weliswaar dwingend en onvrij, maar had wel het voordeel van de gemeenschappelijke ervaring. De latere, meer individuele vastenpraktijk heeft als voordeel dat ieder van ons er naar eigen inzicht en op eigen wijze invulling aan kan geven. Echter, de steun en solidariteit vanuit de gemeenschap is grotendeels verloren gegaan. Door gebrek aan gemeenschappelijk gedragen vormen van vasten is de veertigdagentijd voor velen van ons een periode geworden als alle andere in het jaar, zonder het eigen karakter van onthouding, bezinning, delen met behoeftige en de voorbereiding op Pasen.

Maar de veertigdagentijd kan een tijd zijn van bezinning, een periode om levenskeuzes te ijkten, ze opnieuw te bevestigen of nieuwe keuzes te maken. In denken en handelen. Om tot deze keuze te kunnen komen hebben we tijd en ruimte nodig. En om die ruimte te creëren kan het ontzeggen van iets of meer tijd maken voor gebed juist een hulpmiddel zijn om tot die keuzes te komen. Door middel van de vastenakte willen wij u ideeën aan de hand doen over hoe u uw eigen vasten periode vorm zou kunnen geven. En misschien vindt u wel iemand in uw omgeving waar u het samen mee kunt doen, zodat u elkaar kunt steunen en elkaars reisgenoot kunt zijn tijdens uw tocht naar Pasen.

### Vasten akte

Op de vastenakte kunt u uw persoonlijke vastenvoornemens vastleggen. Niet alleen voor uzelf, ook - anoniem uiteraard - voor uw gehele parochie. Die voornemens - bijvoorbeeld om een stapje terug te doen in uw consumptie, aandacht te hebben voor spiritualiteit of zorg te besteden aan anderen - kunt u verbinden aan het Vastenactie-project dat door uw parochie wordt gesteund. Het wel (of juist niet) voldoen

aan uw vastenvoornemens levert dan een bijdrage op voor dat project.

### Korte omschrijving vastenproject.

Indonesië. In Kalimantan worden de Dayaks door grootschalige rubberplantages en illegale houtkap bijna letterlijk aan de kant geschoven. Vastenactie helpt hen tegen de verdrukking in toch een eigen leven op te bouwen. In het lespakket gaat Pia met haar familie op reis naar het dorpje Tanjung Village, gelegen midden in het oerwoud van Kalimantan. Daar maakt ze allerlei spannende dingen mee, samen met de kinderen in het dorp.

Vastenactie Giro 5850 Den Haag

### WERELDWINKEL

Overzicht van de opbrengst door de verkoop van wereldwinkelartikelen 2005, achter in de kerk en op markten:



februari	€ 154,86
maart	€ 244,17
april	€ 151,30
voorjaarsmarkt	€ 173,83
juni	€ 182,07
najaarsmarkt	€ 103,28
september: Afrika avond	€ 170,47
oktober	€ 202,08
november	€ 215,55
kerstmarkt	<u>€ 293,32</u>
Totale opbrengst in 2005	€ 1.890,93

Hartelijk dank voor uw gulle gaven.

Aan fooien is ongeveer € 140,00 gegeven. Wat doen we met de fooien? We betalen daarvan de kraamhuur op de markten, het materiaal van de vasten- en van de adventsactie. Ook betalen we hiervan snoep wat we neerleggen bij de stempelpost van Wervershoof tijdens de 40 MM, de deelnemers kunnen hier dan een snoepje pakken. De kosten voor het sturen van een kerstgroet naar de missie-, zending- en ontwikkelingswerkers uit Andijk en Wervershoof worden ook betaald uit de 'fooienvat'.

Nogmaals onze dank voor uw steun en we hopen dat u in 2006 ook weer klant blijft bij de Wereldwinkel, want de kleine bedrijfjes in de Derde Wereld hebben uw steun hard nodig.

Groeten Wereldwinkelmedewerkers

### WANDELING VOOR ONTWIKKELING



27 mei 2006

De 40 mm komt er weer aan en wel op zaterdag 27 mei.

Een late 40MM maar hopelijk met mooi weer of in ieder geval minder regen en wind dan vorig jaar, maar het had ook wel wat!

Het is een gezellige wandeling voor iedereen die zich bij het ontwikkelingswerk betrokken voelt. Samen in beweging voor mensen, door mensen en met mensen. De dankbrieven getuigen van de blijdschap en de morele steun voor henzelf en de bevolking, toen zij het 40MM geld ontvingen. Zij zeggen ook; dat alles verandert je. Anderen doen iets voor jou En je voelt je gesteund in je werk. Het geeft je nieuwe energie om door te gaan en je werk Vol te houden.

De meeste ontwikkelingswerkers hebben alweer een bedankje gestuurd en daarbij direct een aanvraag voor een project voor dit jaar gedaan. Net als altijd is het geld weer hard nodig, zijn het weer nuttige projecten en komt het bij mensen terecht die het echt nodig hebben.

De 40 MM (40.000 meter mars) een wandeling voor ontwikkeling, is een sponsortocht. Het is de bedoeling dat u voor uw tocht sponsors zoekt in uw naaste omgeving, vader en moeder, broers en zussen, vrienden en bekenden, burens en bedrijven. Als zij u een bepaald bedrag per km toezeggen (of een vast bedrag), vermeldt u dat op het inschrijfformulier.

Er zijn heel veel mensen die geregeld een 'rondje Kagerbos' wandelen.

Juist deze mensen wil ik ook uitnodigen om eens mee te wandelen. Je mag natuurlijk 40 kilometer, maar er zijn ook kortere routes van 7, 10, 13 of 20 kilometer te bewandelen.

Alles mag in Venhuizen en niks moet. Als je echt niet meer verder wilt dan stap je op de bus die je naar de centrale terugbrengt.

Het inschrijf- en startformulier met alle informatie is verkrijgbaar voor € 1,50 bij (bijna) alle Rabobanken in Westfriesland.

Ze zijn ook verkrijgbaar op de onderstaande adressen:

Wervershoof:  
 Anneke Breg Talud 28  
 Jan Neeffjes Dorpsstraat 202  
 Rabobank kantoor Wervershoof

Voor meer informatie:  
 Anneke Breg Talud 28 tel: 0228-582598

--- 40MM al 33 jaar (ver)reikend ---



## PAROCHIEËLE CARITAS INSTELLING (P.C.I.) EN DIACONIE

is van oorsprong een Grieks woord wat betekent: zorg, hulp, dienst. Diaconie beoefenen kan dus betekenen: Jezelf dienstbaar opstellen ten aanzien van mensen in nood. Maar het kan ook betekenen: contacten leggen met bijv. instanties, bemiddelen tussen mensen.

In de eerste christengemeenten veranderde dat. Het dienen werd iets wat er wezenlijk bij hoorde. De centrale plaats van dienen kwam tot uitdrukking in de verdeling van de ambten. Naast het ambt van de bisschop, die de leiding gaf, was er het ambt van de diaken, die voor de armen zorgde. Het belang van diaconie is eigenlijk een opdracht voor iedereen.

In deze tijd doet de overheid een stap achteruit op veel zorgterreinen en er zijn veel minder religieuzen. Intussen zijn de noden er nog steeds. Armen, zieken en eenzamen, vreemdelingen en aan de kant geschoven mensen zijn er nog altijd. De diaconale opdracht komt daardoor nadrukkelijker op de parochies af.

Diaconie richt zich op alle mensen in nood en maakt geen onderscheid tussen christenen en niet-christenen.

Het kan gaan om noden dichtbij of veraf, om grote en kleine zaken, om problemen die alleen in groter verband kunnen worden aangepakt en om heel gewone, kleine diensten die mensen verrichten. Die kleine diensten kunnen voor mensen echter heel veel betekenen.

Wij van het P.C.I. in Wervershoof steunen vooral mensen in Wervershoof of naaste omgeving. Mensen die financiële nood hebben en eventueel geldelijke steun kunnen gebruiken.

Om dit mogelijk te maken vragen wij om uw hulp: Bent u in financiële nood of hulpbehoevend? Of kent u iemand met die problemen? Laat het ons weten, wij helpen graag.

Maar ook kunt u ons helpen met een gift. Zodat wij die mensen, die het goed kunnen gebruiken, even kunnen verlossen van hun last.

U of uw bedrijf kan dan een bijdrage overmaken op ons rekeningnummer 36.89.50.654 t.n.v. Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.) te Wervershoof.

Voorzitter: J. van der Werf tel.nr. 0228-583731

Penningmeester:

de heer P. Neeffjes, Vok Koomenweg 5

Wervershoof. Tel.nr. 0228-583075

Bij voorbaat hartelijk dank,

Namens het bestuur van de P. C. I. te Wervershoof  
 Secretaris mevrouw M. Ruijter tel.nr. 0228-583969

## IN GESPREK MET Werkers van Werenfried



Deze maand wordt in Wognum weer het jaarlijkse ziekentriduüm gehouden. Naast de deelnemers zijn er ook een aantal vrijwilligers die meehelpen om dit jaarlijkse evenement weer te doen slagen. Op deze dagen staan mensen centraal die door hun ziekte, handicap of leeftijd niet meer zo gemakkelijk uit huis kunnen. Ze komen samen om elkaar in gebed en ontspanning te ontmoeten en om een paar gezellige dagen te hebben. De redactie is in gesprek gegaan met een paar deelnemers: Afra Schouten-Dol en Breggie Beers-Ridder, een paar chauffeurs: Jan Dol en Meindert Bakker en de organisator voor de Wervershover deelnemers, Jeannette Koomen-de Boer.

## DE DEELNEMERS

### Hoe wist u van het bestaan van het ziekentriduüm af

Mevr. Afra Schouten-Dol hoorde drie jaar terug iets over het ziekentriduüm. Een vriendin van haar ging al langer heen, maar kreeg door verminderde gezondheid behoefte aan begeleiding en vroeg of Afra mee wilde. "Ik ben mee-

gegaan en vond het meteen geweldig. Ik dacht: is dit nou ziekentriduüm?

Er stonden wel een paar bedden en er waren mensen met een rolstoel, maar verder zag je weinig echte zieken. Ik was zo enthousiast dat ik het volgende jaar weer heen ging en het aan iedereen vertelde die het maar horen wilde." Afra merkt wel dat de naam 'ziekentriduüm' een drempel opwerpt. Ik probeer mensen enthousiast te maken maar ik moet steeds uitleggen dat het niet specifiek voor zieken is. Iedereen mankeert wel wat maar echte zieken zie je er weinig. Als je ziek bent lig je op bed. Ze zouden het een andere naam moeten geven. Misschien is seniorentriduüm een betere naam. Of een verwentriduüm, want dat is het.

### Moeilijke stap.

Mevr. Breggie Beers-Ridder ging met iemand mee die in een rolstoel zat, "ik was dus ook begeleider, anders had ik het niet gedaan hoor. Maar nu maakt het me niet meer uit. Ik wil gewoon zelf heen. Het leuke is ook dat je altijd wel bekenden ziet en anders loop ik er wel naar toe," zegt Breggie. "Ik zie in Wognum oude schoolvriendinnen, dat vind ik prachtig."

De eerste keer is het een hele stap, maar het is echt niet alleen voor zieken. Als je binnenkomt zie je al die mensen, ze zitten daar allemaal prachtig gekleed, haar in de krul. Het zijn gewoon prachtige dagen.

Afra heeft vorig jaar haar buurvrouw echt overgehaald, die heeft er ook ontzettend van genoten. Een andere buurvrouw wilde niet omdat ze vond dat je eerst ziek moet zijn. Nu heeft ze een beroerte gehad en kan het niet meer, dat is toch jammer. Sommigen gaan al jaren heen, die willen het echt niet meer missen.

### Hoe lang duurt het

#### Ziekentriduüm

Het duurt drie dagen, donderdag, vrijdag en zaterdag. De aankomst is om 9 uur en om 15.30 wordt de dag afgesloten. Op zaterdag is de sluiting om 13.30 uur. Voor sommige mensen is het te vermoeiend, zij vinden drie dagen te lang en gaan een dag minder, maar de meesten houden het wel drie dagen vol.

Afra (superslank) denkt: "als je wat meer mankeert of je bent nogal dik dan zal het niet meevallen om zolang te zitten",

Breggie (zeer volslank) heeft over deze uitspraak grote pret.

Afra is drie keer geweest, de eerste keer werd de dienst gedaan door pastor Vertelman die vroeger van Wervershoof komt. Het jaar daarna pastor Berkhout van Volendam, vorig jaar pastor Vlaar uit Obdam.

### Goede organisatie

In Binding of Nu en Staks staat een berichtje voor welke dag je je kunt opgeven bij mevrouw Koomen, aan de Driehuizen. Zij zorgt dat er voldoende auto's zijn. Dat zal nog een hele organisatie zijn. Je kunt bij huis instappen, het vervoer is hartstikke goed geregeld. De chauffeurs komen mooi op tijd. Ze doen het allemaal met plezier dat merk je gewoon. Ze hebben alle tijd en alle geduld dat is heel fijn. En na afloop staan ze er ook weer op tijd, geweldig hoor.

### Probleempje

We waren een keer met een chauffeur mee die een tweedeurs auto had. Wij waren nog het best van lijf en leden dus wij moesten achterin. Het was een hele toer om achterin te komen. Ik moet juist over rechts instappen anders wil mijn been niet meer. Afijn, we zaten, maar ik zag er al tegenop om weer uit te stappen. In Wognum aangekomen staat aan iedere kant van de auto een vrijwilliger klaar om je uit de auto te helpen, ze zorgen voor een goede doorstroming omdat er natuurlijk veel auto's arriveren. Achter je staan alweer auto's te wachten. Mijn buurvrouw was er redelijk snel uit maar mij lukte het niet. Ik kon er alleen maar aan de andere kant uit. De chauffeur had een hele mooie auto, maar het was een heel getrek en gedoe om er uit te komen. Ik stap toch liever in een auto met vier deuren.



*Het was een heel getrek en gedoe om uit de auto te komen, ik stap liever in een vierdeursauto.*

De dames bedachten samen: als je niet meer in of uit een 2-deursauto kunt stappen dan mag je naar het ziekenriduüm. We worden te stijf. Er zijn zelfs vrijwillige chauffeurs die speciaal voor het vervoer van de ouderen een 4-deursauto aanschaffen, dat is toch heel bijzonder.

### 100 Vrijwilligers

De vrijwilligers komen allemaal uit Wognum. Er is zo'n groot aanbod van vrijwilligers voor het ziekenriduüm dat er zelfs een wachtlijst is. Ze stellen nu een leeftijdsgrens voor de vrijwilligers, anders komen de jongeren nooit aan de beurt. De verzorgers genieten onderling ook erg met elkaar, voor hen zijn het ook mooie dagen.

Er zijn minstens 100 vrijwilligers actief bij het Ziekenriduüm. Je wordt daar tot en met geholpen als het nodig is. Als je in de kerk van Wognum midden in een rij zit in je rolstoel en je moet naar de WC dan kijk je even en komt er zo iemand om je weg te brengen. We worden vreselijk verwend hoor. Na het eten werden de toetjes uitgedeeld, een van ons wilde liever fruit, dat was geen punt. De vrijwilliger kwam zo met fruit aanlopen. Iedere vrijwilliger heeft die dagen zijn eigen groepje te verzorgen. Er is zoveel zorg voor de mensen. Als je een bankje nodig hebt voor een voetensteuntje bijvoorbeeld, dan is het er. Keurig hoor. Na afloop geef je het garderobebonnetje aan de vrijwilliger en ze komen je jas weer brengen. Het zijn echte verwendagen.

### Hoe ziet het programma er uit

We zijn er om 9 uur, dan krijgen we koffie. Om 10 uur begint de eucharistieviering. Deze keer komt het Regiokoor uit Wervershoof zingen. Na de mis is er tijd voor een gedichtje of iets anders. Pastor Vertelman las een gedichtje voor uit zijn boek. Die keer dat Pastor Berkhout er was vertelde hij over de brand in Volendam. We krijgen ook nog een glaasje fris. Om 12 uur gaan de vrijwilligers rond met soep en broodjes, alles kant en klaar. Om 13.00 uur gaat het programma verder met ontspanning door een gezelschap. Theo en Els Spigt zijn er wel eens geweest om te zingen. Vorig jaar kwam de Jostyband spelen, dat was grandioos. Het werd me toch een feest compleet met polonaise. Dat kwam ook wel door pastor Vlaar, maar het was wel heel gezellig. Een goochelaar was er ook wel eens, er is iedere keer wat anders. Op zaterdag is er ter afsluiting een hele mooie Mariahulde, daar geniet ik toch zo van.

Een kinderkoor zingt Marialiedjes. Dat is ook schitterend.

De kerk in Wognum leent zich heel goed voor deze bijeenkomsten. Je kunt het overal goed zien en horen. Alle banken zijn uit de kerk en er staan allemaal zonnestoelen klaar, dat zit heerlijk. Degenen die in een rolstoel zitten, blijven daar meestal wel inzitten. Ik heb eens iemand horen zeggen: Ik ben hier drie dagen op vakantie en ik slaap in mijn eigen bed. De eerste dag is heel mooi, dan zijn er meerdere priesters maar ook leken. Allemaal uit de omgeving. Je moet natuurlijk wel van kerken houden. Maar onze generatie houdt daar nog wel van. Er is alle dagen een mis.

### Tot slot:

Het is een echte aanrader!

## ORGANISATIE ZIEKENTRIDUÛM

Jeannette Koomen doet het nu een paar jaar, daarvoor heeft Ria Wildoër-Aker het 10 jaar gedaan. Het is niet makkelijk om iemand te vinden die zo'n taak op zich wil nemen.

Na de berichtgeving in Binding of Nu en Straks wordt Jeannette gebeld door de mensen. Ze noteert naam adres en telefoonnummer en hoeveel dagen ze willen deelnemen.

Daarna haalt ze het deelnemersgeld op bij de mensen en vraagt meteen welke hulpmiddelen er mee moeten zoals rollators of rolstoelen.



Theo en Els Spigt hebben ook een keer het middagprogramma verzorgd met hun optreden

Het is goed dat je je neus even laat zien bij de mensen en je spreekt ze weer even. Dit jaar gaan er 30 mensen mee, vorig jaar 35. Als mensen onverwacht ziek worden krijgen ze het inschrijfgeld weer terug.

De chauffeurs worden gevraagd. Er staan 10 chauffeurs op de reservelijst voor eventuele uitval. Bij de indeling van mensen bij de chauffeurs moet je rekening houden met de auto van een chauffeur. Kan er een rolstoel mee of niet. Is het een twee of vierdeursauto. De mensen die rijden doen dat al jaren, ze zijn zeer meegaand dat is heel plezierig.

Er is ook administratieve rompslomp. De lijsten met deelnemers moeten voor een bepaalde datum naar Wognum gestuurd worden. Jeannette doet het werk alleen. Als ze onverhoopt ziek mocht worden neemt Ria Wildoër de zaak waar.

De organisatie in Wognum is in goede handen. Ans Ursem uit Wognum deelt de mensen in bij de vrijwilligers. Je hoort nooit klachten van de mensen. Er zijn ruim 100 vrijwilligers in Wognum en evenzoveel deelnemers. De mensen steunen elkaar ook onderling dat is heel mooi. Het geeft Jeannette een heel goed gevoel om dit allemaal te kunnen regelen voor de deelnemers uit Wervershoof.

rijden. Om half negen staan de mensen klaar hoor. Het zijn meestal vrouwen die meegaan. Een enkele keer een man, soms ook een echtpaar.

Over de mensen die meegaan hebben we geen inspraak, dat wordt geregeld en dat is prima.

Meindert had de laatste jaren twee mensen mee die tegen de leidster hadden gezegd: "Ik wil wel met Meindert mee, die is altijd op tijd."

Je maak ook mee dat ze naar buiten komen met hun rollator, die moet ook mee. Maar Meindert heeft een kleine bagageruimte waar net 1 rollator inpast. Als jullie alle drie zo'n ding meenemen dan moet de aanhangwagen mee.



*Drie is teveel voor Meindert*

## CHAUFFEURS

### Hoe kwam je er toe om chauffeur te worden van het Ziekentriduüm

Toen Jan Dol in de VUT ging kwam meteen juffrouw Nieuweboer langs die zei: "Jan ik heb een sjouwtje voor je", "en dat is?" "Chauffeur bij het ziekentriduüm." Dat stond Jan wel aan. Het is maar 3 dagen in het jaar, dat is te doen. Meindert is gevraagd door Ria Wildoër-Aker: "Meindert, je rijdt wel meer met mensen, dit is wel wat voor jou ook." Zo gaat dat jaren door, want je staat op de lijst.

Jan doet het al 14 jaar en Meindert een jaar of 8-9.

### Hoe gaat dat

Je staat op de lijst dus word je gebeld. "Soms komt het slecht uit" zegt Meindert "want op donderdag rijd ik ook voor dagverzorging, dan moet ik daar weer een andere chauffeur voor zoeken."

Het begint 's morgens al vroeg want om 9 uur moet je in Wognum zijn. Je krijgt een briefje van Jeannette Koomen. Daarop staat welke mensen je op moet halen. Jan gaat eerst op onderzoek uit waar de mensen precies wonen want je moet die dag wel op tijd naar Wognum

### Maakt je wel eens leuke of bijzondere dingen mee tijdens het vervoer

Och, zegt Meindert (77j.) de "oudjes" lullen wel, ze zijn blij en vinden het mooi om heen te gaan.

Jan vertelt over het begin van zijn carrière als chauffeur: In het voorjaar kan het heel mooi zijn in de Bangert en omstreken als de fruitbomen in bloei staan. Toen het triduüm zaterdag om half twee afgelopen was vroeg ik aan de dames: "zal ik met jullie een stukje omrijden door de bloeiende Bangert of langs het Ijsselmeer via Schellinkhout en Wijdenes." Dat wilden ze graag.

Het jaar daarna was in Opperdoes alles versierd vanwege Koninginnedag, ook dat vonden ze hartstikke leuk. Maar nu lukt dat niet meer, ouderen krijgen het steeds drukker ze willen direct naar huis, want ze moeten nog "booskippe" doen.

### Voeldoening

"De mensen vinden het prachtig", zegt Meindert, "Als je iets voor een ander kan doen is dat toch mooi". Ze zullen er toch heengebracht moeten worden. Als er geen mensen zijn die ze rijden zou dat niet leuk zijn. Meindert ziet daar vaak oude bekende uit de gymperiode.



Diezelfde rijders die nu ouderen vervoeren redden vroeger al de kinderen voor de gymwedstrijden. Als je eenmaal een sociaal mens bent dan blijft dat zo zolang als het gaat. De mensen komen van heinde en verre naar Wognum. Jan vindt het ook leuk om te zien wie daar allemaal komen uit andere plaatsen. Zo ontmoette hij een oude dienstmakker van 45 jaar geleden. "Hé Jan Dol" was het meteen, dat is wel grappig dat je elkaar na zoveel jaren nog herkent.

### Heksenketel

Je brengt de mensen tot de deur, daar worden ze opgevangen door de leiding. Verder op het terrein kun je keren en weer wegrijden.

Alleen als je de mensen terughålt is het een heksenketel, dan staan de chauffeurs allemaal tegelijk klaar. De mensen die nog goed ter been zijn redden zich wel want je staat soms een eind weg als je een beetje laat bent. Meindert zorgt wel dat hij er op tijd staat, dan wacht hij liever een half uur.

Jan instrueert zijn mensen altijd goed. Hij zegt tegen ze: "ik ben op tijd en ik sta daar". Dan komen ze zelf aanlopen. Als ze geen stap kunnen geven heb je even langer werk.

### Wilt je nog iets anders kwijt

We merken wel dat het drie heel belangrijke dagen zijn voor de mensen. Je moet deelname niet te lang uitstellen, als je zin hebt moet je gaan. Mensen zijn ontzettend blij.

De mensen willen wel graag op tijd zijn dan kunnen ze een mooi plaatsje uitzoeken. Je hoort ze nog wel eens napraten achter in de auto. Er was een vrouw die de tweede dag op een andere plaats ging zitten. Dat werd niet geaccepteerd hoor. Maar ja, "als men niet wordt als kleine kinderen....."

De laatste dag bij het afscheid krijgen de deelnemers een bloemetje of plantje mee. Er staan bakken met drie verschillende kleuren chrysantjes klaar. Als sommige mensen er een krijgen vinden ze dat de ander net weer een mooier kleurtje heeft gekregen. Dan gaan ze weer terug om hun potje te ruilen. Dat is zo'n mooi gedoe om te zien. Vorige keer ging er ook een terug om een bloemetje voor de chauffeur mee te nemen, dat is toch grappig. De mensen zijn altijd erg blij. Vooral de Maria-verering op zaterdag vinden ze heel indrukwekkend.

*De redactie dankt iedereen die aan dit interview heeft meegewerkt en wenst alle deelnemers aan het ziekentriduüm weer drie hele mooie dagen toe.*

Riet Kuin-Ooijevaar

## FAMILIEBERICHTEN



### IN MEMORIAM

Op 12 februari 2006 is gestorven **Gerardus Theodorus (Gerard) Bregman**, op de leeftijd van 70 jaar. Het was na een ernstige ziekte die hij moedig heeft gedragen, een ongelijke strijd, iedere dag meer inleverend tot er stilte kwam over zijn leven. Herinnering is er aan het laatste halfjaar, dat het begon met ziek en zeer. Er was zorg en dat bleef zo, verwerking en af moeten bouwen in zijn eigen leven. Herinnering is er ook aan een veel langere tijd van leven, met waardering genoemd in die dagen van samenzijn. Herinnering aan een beminde levensweg, vertrouwd en bekend met deze omgeving. In Onderdijk geboren, thuis als kind opgegroeid met zijn ouders en broers, speelde zijn leven zich af in de gemeenschap van toen. In juli 1957 was er de trouwdag, gehuwd met zijn bruid, Riet van Olst. Vader geworden van 3 kinderen, grootvader van 3 kleinkinderen. Zorgzaam aanwezig in zijn gezin, in werk en arbeid voor hen in de weer. Wat zijn ogen zagen, dat liet hij aan zijn handen over, en het kwam voor elkaar. In werk en baan omschreven als een zeer bruikbare kracht. Op verschillend terrein is er zijn inzet geweest. Zijn levensavond heeft maar kort mogen duren. Hij kon genieten van het buitenleven, van zijn volkstuin, van een wandeling, en vooral van thuis. 'Oost west, thuis best', die bekende spreuk versierde de wand van de kamer, thuis. Zo was het ook. Dat thuis is bijzonder geweest en belangrijk in het laatste halfjaar, de laatste levensfase. Vol zorg is hij omringd geweest binnen het gezin, een kostbare herinnering. Dat thuis moge voor deze beminde echtgenoot, vader en opa het Vaderhuis zijn geworden, voorbij die laatste levensgrens hier. Het is het Huis met ruimte voor velen, en een welkom.

In Avondwake en Uitvaartliturgie hebben we woorden van herinnering en dank gehoord, van troost en vrede. Op 17 februari hebben we hem gebracht naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof.

Op 18 februari 2006 is in het ziekenhuis in Hoorn overleden **Nel de Graaf-van Swinderen**, op de leeftijd van 68 jaar.

In 1937 in Den Burg geboren speelde de jonge jaren van haar leven zich op Texel af. Al vroeg maakte ze heel wat mee. In korte tijd, in de oorlogsjaren, was er het overlijden van haar vader en van 2 broers. Tevens brandde het huis tot de grond toe af. Bij elkaar een hele ervaring om mee om te gaan. Voorbij de schooltijd op Texel volgde haar eerste werk. Na een aantal jaren werd een tweede keuze gemaakt. Na verkering en verloving met Chiel de Graaf kwam in 1962 een welkome trouwdag in het zicht. De trouwviering was in de kerk van Oudeschild, op Texel. Een nieuwe toekomst samen betekende dat Texel werd verlaten. Verschillende woonplaatsen zouden volgen: Dokkum, Ter Apel, Hoogvliet, Brielle en Tinte. In die jaren werden er 3 kinderen geboren, geweldig welkom. In 1972 kwam Wervershoof in het zicht, met wonen op de Europasingel. In april 1974 volgde een verhuizing naar de Neuvel, het huidige adres.

Toen al was er zorg en waren behandelingen nodig vanwege nierproblemen. Dat is een blijvende zorg gebleven, ook in de verdere jaren. Waar de kinderen hun eigen levensweg zijn gegaan, was er door de jaren heen de welkome komst van de kleinkinderen, in het afgelopen jaar geworden tot 6, een heerlijke afleiding en vreugde. Er is herinnering aan vele mooie jaren (circulairewoorden). Als het met de gezondheid goed ging, werd nog menige reis ondernomen, goed voorbereid en met voldoening om naar terug te zien. Met mindere dagen was het thuis goed toeven. In oktober van het afgelopen jaar was er een terugslag, met maar moeilijk een herstel. Het leek wel of haar lichaamskrachten opraakten. Herkenbaar het circulairewoord: Zo sterk en geen kracht meer, zo'n wil en geen macht meer. Een ziekenhuisopname in Hoorn is langdurig geweest. Het beeld van zorg werd niet minder, integendeel. Haar levenseinde is niet onverwacht gekomen. In Avondwake en Uitvaartliturgie hebben we afscheid genomen, met woorden vol herinnering en dank. Op 22 februari hebben we haar gebracht naar haar laatste rustplaats op het kerkhof.



Op 5 maart 2006 is in het St. Nicolaas Verpleeghuis in Lutjebroek overleden **Catharina Maria Roozendaal-van der Gulik**, op de gezegende leeftijd van 92 jaar. Wat één week een verandering kan geven in een mensenleven en in allen die daaromheen staan, dat is de ervaring van die dagen. Op zondag 26 februari, haar

verjaardag, kwam zij te vallen, een ongelukkige val in haar kamer in Huize St.Jozef. Een ziekenhuisopname in Hoorn was noodzakelijk, met operatie. Zorg was er en bleef er in de verdere dagen, de verzorging overgenomen in het St.-Nicolaas Verpleeghuis in Lutjebroek. Het werd een laatste verzorging tot het moment van een definitieve stilte over haar leven. Rustig is zij ingeslapen, zo zegt het de circulaire, in de stilte van een witte morgen, een witte wereld, een dunne sneeuwlaag in het ochtendgloren. Er is meer dan herinnering aan deze laatste dagen, onder woorden gebracht in het 'in memoriam', herinnering aan een beminde levensweg. Zelf kwam ze uit een groot gezin, in 1914 geboren. Opgegroeid in moeilijke tijden, sobere jaren waaronder de Spaanse griep. In 1941 was haar trouwdag, gehuwd met Piet Roozendaal. Moeder werd ze van 6 zonen. Vurig was haar wens naar een dochttertje. Het werd een Vera. Door ernstige ziekte is zij na 1 1/2 jaar overleden, een zwaar verlies dat haar lang bij is gebleven. Ze was zorgzaam voor haar gezin, een hele aanpak. De zonen gingen hun levensweg, 6 schoondochters zouden erbij komen. Zij vond het prachtig. In hen ging het leven verder in kleinkinderen en achterkleinkinderen. Een moeilijke periode was het ziek-worden van haar man en zijn overlijden in 1984. Een hele verwerking. Het leek alsof zij meer in zichzelf keerde. De laatste 12 jaar had zij een kamer in Huize St.Jozef, naar het zin. In latere jaren kon ze genieten van de dagverzorging daar. Ze was er graag. Vrij onverwacht is er die laatste week in haar leven gekomen. In Avondwake en Uitvaartliturgie hebben we afscheid genomen van deze beminde moeder en oma, met dank om de betekenis van haar leven. Op 8 maart was de begrafenis op het kerkhof. Zij moge rusten in vrede.



Op 14 maart 2006 is in Huize Lindendael in Hoorn overleden **Anna Maria Steltenpool-Smit**, op de hoge leeftijd van 92 jaar. Twee woorden typeren haar leven, geschreven als aanvangstekst op de circulaire:

'Haar handen, altijd in de weer. Nee, die kúnnen nu niet meer. Ze liggen stil, het is Gods wil. Jouw zon, die gaat nu onder. Altijd liet jij die voor ons schijnen. Jouw inzet, jouw humor, jouw mentaliteit, die zal ons altijd blijven verwarmen'. Herinnering is er aan haar laatste levensjaar: de verhuizing daarin naar Huize St.Jozef. Het was een hele verandering en gewenning. Ze vond het moeilijk. Wél een verstandig besluit. Een opname volgde in december 2005 vanuit Huize

St.Jozef naar Huize Lindendael in Hoorn. Het was nodig in de situatie van dat moment, met waardering voor de goede verzorging.

In de woorden 'handen' en 'zon' is er herinnering aan haar vroegere levensweg, een bemind leven, met het beeld van de zon voor ogen, de zon hoog aan de hemel, het zonnelicht van haar leven, in woord en herinnering.

Haar handen, zorgzaam in de weer, in keuken en kamer, in huishouding en opvoeding. De zorg voor de kinderen, 9 in getal. Zij is van een generatie ouders, met een levenstaak van hard werken, sobere jaren en tevreden zijn. Haar plek was thuis, graag thuis. Dat was voor haar bekend en vertrouwd. Ze was een thuis en ze heeft een thuis gegeven aan allen die haar dierbaar waren, binnen haar gezin. Een ondergaande zon, als in de avond, vinden we op de circulaire. Het is een troost en een zekerheid te weten en te beseffen, dat daaraan vooraf is gegaan het volle licht van de dag, het volle licht van haar leven, dat zij heeft voorgeleefd.

In de laatste fase van haar leven is er stilte over haar leven gekomen. Rustig is zij heengegaan. In Avondwake en Uitvaartliturgie hebben we met dankwoorden afscheid genomen en haar gebracht naar haar laatste rustplaats op het kerkhof. Dat was op 18 maart. Zij moge rusten in vrede.



## GEDOOPT

Stein Jacobus Cornelis, zoon van Ron Grooteman en Carla de Haan.

Wesley Nicolaas Theodorus (Wes), zoon van John van Eijk en Colette van Galen.

Martinus Jacobus Anthonius (Tino), zoon van Jacques en Nora Pronk-Hof.

Chelsea Mignonne, dochter van Ifor en Jerney van Wijk-Vermeulen.

Sem Jannes Jacob, zoon van Patrick Stroet en Astrid Blom.

Sven Robertus, zoon van Rob en Ingrid Koning-Blom.

Dennis Jacobus Petrus Antonius, zoon van Marco en Karin Kaagman-Loos.

Tessa Antonius Maria Buis.

Manon Elisabeth Antonius Buis.

Anthonia Johanna Jacqueline Theodora Houwerzijl-van Hunnik.

Rachel Johanna Catharina, Dani Aernout Hendrik, kinderen (tweeling) van Danny en Tonny Houwerzijl-van Hunnik.

Thomas Cornel (Tom), zoon van Ron en Ellen Gelderblom-Petra.

Hartelijke gelukwensen aan de dopelingen, aan ouders en familie, op weg naar invulling van gelukkig leven. De doop als een welkom en tegelijk als een richtingwijzer in het leven, de moeite waard. We denken daarbij ook aan de kinderen die, gedoopt, zich op dit moment voorbereiden op hun Eerste Communie.

## GETROUWD

John Neefjes en Janneke Breg.

Een hartelijk proficiat aan het bruidspaar. Veel geluk toegewenst op de verdere levensweg, met elkaar, voor elkaar en voor vele anderen, met een dankbare terugblik.

## HUWELIJKSJUBILEUM

40 jaar: Nic en Tonny Haakman-Leek.

40 jaar: Sjaak en Nel Mol-Voorn.

Een hartelijke gelukwens waard, met een terugblik naar het verleden, met herinneringen en dankbaarheid, een momentopname. De moeite waard om te vieren binnen de kring van familie, goede vrienden en bekenden. Nogmaals proficiat.



VOOR DE  
KINDEREN



## EEN BOOM

In een groot bos staat een heel grote boom. Het lijkt wel of de takken de hemel raken.

Zo hoog is de boom. Zijn takken zijn stevig en de bladeren worden elk voorjaar mooi groen. In de zomer komen er veel kinderen in het bos. De boom vindt het fijn als de kinderen boompje verwisselen

spelen. Hij geniet van de liedjes die ze zingen.

Maar wanneer het herfst wordt, is de boom een beetje treurig. Alle bladeren vallen op de grond. Zijn takken worden kaal. De kinderen komen niet meer zo vaak in het bos.

De boom zou het liefst zijn bladeren vasthouden. De zon zou van hem elke dag mogen schijnen. Maar het is herfst en daarna komt de winter. De boom vindt er niets aan, al die kou en sneeuw. De boom is altijd blij als de eerste vogeltjes weer gaan fluiten. Dan wordt het lente. Dan komen aan zijn takken weer bladeren. Dan duurt het niet lang meer totdat de kinderen bij de boom komen spelen.



© LICHTZAKT BV

INLEVERDATUM KOPY VOOR  
DE VOLGENDE UITGAVE:

WOENSDAG 17 MEI 2006  
UW CONTACTPERSOON