

INFORMATIEBLAD VAN DE
PAROCHIE
ST. WERENFRIDUS
TE WERVERSHOOF

NU EN STRAKS PINKSTEREN

*Toen de dag van Pinksteren aanbrak,
waren zij allen op één plaats bijeen.
Plotseling kwam er uit de hemel een geraas
alsof er een hevige wind opstak,
en het vulde heel het huis waar zij waren.
Er verschenen hun vurige tongen,
die zich verspreidden
en zich op ieder van hen neerzetten.
Zij raakten allen vol van heilige Geest
en begonnen te spreken in vreemde talen,
zoals de Geest hun ingaf.*

Handelingen 2,1-4



REDACTIE

e-mail: redactie.nuenstraks@zonnet.nl
 R. Kuin-Ooijevaar, S. Koopmanstr. 107 Tel.: 582893

E. Botman, S. Koopmanstraat 122 Tel.: 581068

U. Steltenpool-Koortens Tel.: 581623

Illustraties: P. Brandsen
 Drukwerk: F. Dudink
 Voorblad: T. de Hoogt

Pastorie: Dorpsstraat 71 Tel. 581268
 Pastor: J. Suidgeest

Pastor Maria Voss
 Olympiaweg 42
 tel: 582093

**BELANGRIJK**

Voor afspraken met, vragen en mededelingen aan pastor Suidgeest per telefoon is de beste tijd om te bellen:

MAANDAG t/m VRIJDAG 's morgens tussen 9.30 uur en 10.00 uur en 's avonds tussen 18.00 uur en 18.30 uur.

De redactie heeft de vrijheid om ingekomen kopij eventueel aan te passen.



Stichting **Hulpverlening**
 vanuit de **Westfriese Kerken**
 kantoor: Joh. Poststraat 26
 1628 CC HOORN
 0229 271684

VAN DE REDACTIE

De lente viel nogal tegen dit jaar, veel koude en bij het schrijven van dit stukje waait het enorm hard. Een echte pinksterstorm. Niet alleen de natuur maar ook de H. Geest is dus in de war, want het duurt nog 2 weken voordat het Pinksteren is. In dit pinkster-nummer vindt u een dankwoordje van pastor Maria Voss voor alle aandacht die er voor haar was de afgelopen periode. Verder geven we aandacht aan kinderen die in Nederlandse gevangenissen zitten omdat ze vreemdeling zijn. Daar gaan we wat aan doen. Met Pinksteren kunnen we daarvoor massaal onze handtekening zetten achter in de kerk. Lees ook de noodkreet van de koren en doe er wat aan als u de mooie zang van de koren wilt blijven horen. Het is echt vijf voor twaalf voor het dames- en herenchoor.

De missionarissen krijgen weer zin in hun vakantie, vooral omdat ze kunnen rekenen op uw bijdrage in de Pinkstercollecte.

De werkgroepen Eerste Communie en Vormen hebben hun taak er opzitten. Aan hun verslag te zien is het allemaal goed verlopen. Ook zij kunnen genieten van hun vrije tijd.

En natuurlijk is er een gesprek met de werkers van Werenfried. Dat is deze keer de werkgroep PCI. Een interessant gesprek over "de goeie ouwe tijd" en de huidige parochiële charitas die nog steeds onmisbaar is in onze samenleving. Kortom er is weer genoeg te lezen in dit blad.

Wij als redactie houden een poosje vakantie.

Wij wensen u allen goede Pinksterdagen, een mooie zomer.

INHOUD

Liturgische agenda.....	3
Thema van de Maand	4
Pinksteren	4
Nieuws en activiteiten	5
Nieuws van het parochiebestuur.....	5
Heel veel dank	7
Geen kind in de cel	7
Koor en orgelnieuws	7
Toeristenkerk Onderdijk	8
Stille Omgang 12 maart 2005	9
Interessante geloofscursus.....	9
Vakantie	10
Jeugd en jongerenhoek	10
Eerste Communie	10
Vormen	11
JeePee 2003	12
Kerk en samenleving	12
Week Nederlandse missionarissen	12
Even geld opnemen (PCI)	13
In gesprek met Werkers van Werenfried....	13
PCI	13
Familieberichten	16
In memoriam.....	16
Gedoopt/getrouwd/jubileum.....	19
Voor de kinderen	20

GAAT U VERHUIZEN?

Help onze administratie. Geef uw verhuizing tijdig door met een verhuiskaart of met deze bon

Achternaam.....

Voorletters of fam.....

Voor ongehuwden: man / vrouw.....

Huidig adres.....

Postcode/plaats.....

Nieuw adres.....

Postcode/Plaats.....

Verhuisdatum.....

LAAT 'T WETEN!

Bezorgadres: brievenbus pastorie Dorpsstraat 71



In het weekend zijn de vieringen in de kerk:
zaterdag om 19.00 uur,
zondag om 10.00 uur.
Op zondag is er om 11.30 uur
Doopgelegenheid, na afspraak.

In de week zijn de vieringen in 'De Inzet' op:
woensdagavond om 19.00 uur,
de eerste vrijdag van de maand, 's morgens om
09.30 uur. Nog even nablijven daarna is
mogelijk, met een kop koffie.

Op de eerste zondag van de maand is er na
afloop van de viering van 10.00 uur
in 'De Inzet' gelegenheid om een
kop koffie te gebruiken. Van harte
welkom!



3 - 4 juni: EERSTE PINKSTERDAG

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: Woord-Communieviering
met Kinder/Jeugdchoor.
Pastor C.Koning.
zondag 10.00 uur: Eucharistieviering met
Gemengd koor.
Pastor J.Suidgeest.



5 juni: TWEDE PINKSTERDAG

maandag 10.00 uur: Woord-Communieviering
met liederen.
Pastor M.Voss.

PINKSTEREN, het derde grote feest na
Kerstmis en Pasen. In het Pinksterfeest wordt
Pasen voltooid. Wat dat betekent mogen we
ervaren in de Pinksterliturgie. Vandaaruit wor-
den we opgeroepen om het waar te maken in
ons leven met elkaar. Van harte welkom in een
van de vieringen. Pinksteren, een Hoogfeest!

Met Pinksteren wordt de Pinkstercollecte ge-
houden, bestemd voor de Nederlandse Missio-
narissen die dit jaar met verlof komen. 'Zij ko-
men thuis, wij geven thuis', dat is het bekende
themawoord. Van harte deze missiecollecte
aanbevelen.

10 - 11 juni: H. DRIE-EENHEID

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met
Fanfarecorps St. Caecilia
en liederen.
Pastor J.Suidgeest.
zondag 10.00 uur: Woord-Communieviering
met Herenchoor.
Pastor C.Koning.

17 - 18 juni: SACRAMENTS DAG

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
met Herenchoor.
zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering
met Dameschoor.
Pastor J.Suidgeest.
zondag 10.00 uur: Woord-Communieviering
met Heren v/h koor.
Groep Wervershoof.

24 - 25 juni:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met
A.O.W.-Jongerenchoor.
Pastor J.Suidgeest.
zondag 10.00 uur: Eucharistieviering
met Herenchoor.
Pastor J.Suidgeest.

1 - 2 juli:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering
met Dameschoor.
Pastor J.Suidgeest.
zondag 10.00 uur: Woord-Communieviering
met Heren v/h koor.
Groep Wervershoof.



8 - 9 juli:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: Woord-Communieviering
met liederen.
Groep Zwaagdijk.
zondag 10.00 uur: Woord-Communieviering
met Herenchoor.
Pastor M.Voss.

15 - 16 juli:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: Woord-Communieviering
met liederen.
Pastor C.Koning.
zondag 10.00 uur: Woord-Communieviering
met Dameschoor.
Pastor M.Voss.

22 - 23 juli:

- vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis met Dameskoor.
 zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met Herenkoor.
 Pastor G.Rizzo.
 zondag 10.00 uur: Woord-Communieviering met liederen.
 Groep Wervershoof.

29 - 30 juli:

- vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
 zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met Herenkoor.
 Pastor J.Suidgeest.
 zondag 10.00 uur: Woord-Communieviering met liederen.
 Pastor C.Koning.

5 - 6 augustus:

- vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
 zaterdag 19.00 uur: Woord-Communieviering met Dameskoor.
 Groep Medemblik.
 zondag 10.00 uur: Eucharistieviering met liederen.
 Pastor J.Suidgeest.

**12 - 13 augustus: MARIA TENHEMEL-OPNEMING**

- vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
 zaterdag 19.00 uur: Woord-Communieviering met liederen.
 Groep Andijk.
 zondag 10.00 uur: Eucharistieviering met Herenkoor.
 Pastor J.Suidgeest.

19 - 20 augustus:

- vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
 zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met Gemengd koor.
 Pastor J.Suidgeest.
 zondag 10.00 uur: Woord-Communieviering met liederen.
 Groep Wervershoof.

26 - 27 augustus: MIVA

- vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis met Herenkoor Onderdijk
 zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met liederen.
 Pastor J.Suidgeest.

- zondag 10.00 uur: Woord-Communieviering met Dameskoor.
 Pastor M.Voss.

2 - 3 september:

- vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
 zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met Herenkoor.
 Pastor J.Suidgeest.
 zondag 10.00 uur: Woord-Communieviering met liederen.
 Groep Medemblik.

**9 - 10 september:**

- vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
 zaterdag 19.00 uur: Woord-Communieviering met liederen.
 Pastor M.Voss.
 zondag 10.00 uur: Eucharistieviering met Dameskoor.
 Pastor J.Suidgeest.

THEMA VAN DE MAAND

**PINKSTEREN,
ZIJ STORMDEN NAAR BUITEN....**

In de Handelingen van de Apostelen, geschreven door de evangelist Lukas, vinden we in hoofdstuk 2 het Pinksterverhaal. De kern daarvan is: Vijftig dagen na Pasen, op Pinksteren, zaten de vrienden van Jezus samen in een huis. Ze waren een beetje bijgekomen na alles wat ze in de afgelopen tijd hadden meegemaakt. Er waren veel herinneringen.

Plotseling kwam er vanuit de hemel een gedruis, alsof er een hevige wind opstak. Heel het huis was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek, en dat in tongen boven ieders hoofd zweefde. Jezus was in hun midden. Ze wisten het zeker. Ze voelden zich krachtig en blij. 'We moeten in ieder geval niet binnen

blijven zitten', zei een van hen. Ze stormden naar buiten!

Wind, gedruis, storm, dat is een bijzondere ervaring in dat verhaal.

De wind, je weet niet waar hij vandaan komt. Je weet niet waar hij naar toe gaat. Je kunt hem horen rond een kerktoeren of in een bos. Alles trilt ervan. Niets blijft op zijn plaats, alles wordt schoongeveegd. Gods Geest is als een wind. Waar komt Hij vandaan? Waar gaat Hij naar toe? Je weet het niet. Maar wel weten we dat Hij er is!

Jorens Ivens heeft in zijn lange leven, meer dan negentig jaar, heel wat films gemaakt. Zijn laatste film heet: Een verhaal van de wind.

Jorens Ivens was een Nederlander. Gaat zijn film dan misschien over molens, of over de storm en het gevaar van water? Dat zijn immers voor Nederlanders belangrijke en herkenbare onderwerpen. In Nederland hebben we immers veel met de wind te maken, zo vlak bij zee.

Nee, eigenlijk gaat die film daar niet over. De film gaat over een wind die alle mensen in de wereld kennen. Het is die geweldige kracht die alles opzij zet, waarover mensen graag de baas willen zijn om hem te gebruiken. Het is die kracht die nooit helemaal te temmen en te voorspellen is. Mensen zullen de wind nooit helemaal de baas worden.

Daarover gaat de film van Jorens Ivens, maar niet alleen daarover. Hij vertelt in de film ook over zijn eigen leven. Als een wervelwind heeft hij over de wereld geraasd. Hij heeft de stormen van revoluties en veranderingen vastgelegd en er was niemand die hem zijn wil kon opleggen. Wat deze grote filmer doet, dat hebben mensen eigenlijk al eeuwen gedaan. Ze zien in de wind het beeld van hun God. In de Bijbel is God een leven-brengende wind, die niet te grijpen is, die je niet kunt zien, die je alleen maar kunt vermoeden. God is sterk als de wind, een levensadem.

De leerlingen, ze stormden met Pinksteren naar buiten! Ze wisten ineens wat ze moesten doen, wat ze moesten zeggen, hoe ze het moesten zeggen en tegen wie. Iedereen verstond hen, ook de vreemdelingen in Jerusalem. Petrus ging gesprekken voeren. Magdalena ging op zoek naar een leegstaand huis. Jacobus stippelde een reisplan uit, samen met zijn broer Johannes. Iedereen deed wat de Geest van Jezus hem of haar ingaf. Een nieuwe boodschap ging de wereld over, als gedragen door de wind.

Soms zeggen mensen dat laatste: kon ik maar vliegen, gedragen door de wind. Natuurlijk hebben mensen geen vleugels. Ze hebben armen en benen. Toch kan een mens zich voelen als een vogel. We komen dat tegen in bepaalde gezegdes: ik voel me zo vrij als een vogel. Onze kinderen zijn uitgevlogen. Hier kan ik mijn vleugels uitslaan. Je gaat nu verder op eigen wieken.

Zulke gezegdes hebben te maken met: vrij zijn, sterk zijn, zelfstandig zijn. Daarover gaat het zeker met Pinksteren!

Dan blaast God zijn Geest in de mensen. Daardoor kun je op eigen kracht verder. De Geest van God maakt je sterk. Je hoeft niet bang te zijn om te zeggen wat je vindt. Het is de Geest van God die je vleugels geeft!

Wij vieren de komende dagen het Pinksterfeest. Moge de Geest van Pinksteren ons bezielen, ons in beweging zetten en nieuw maken! Van harte u toegewenst, mede namens Pastor Maria Voss, een Zalig Pinksteren!

Pastor J. Suidgeest

NIEUWS EN ACTIVITEITEN

NIEUWS VAN HET PAROCHIEBESTUUR

Uit de vergadering van maart en van april 2006.



Liturgie en Catechese

Ondersteuning van liederen door 'Dames v/h koor' in de weekendliturgie, die ondersteuning wordt vanaf Pinksteren (in het liturgische rooster) niet meer gegeven. Door minder aantal koorleden en door vergrijzing wordt dit te zwaar. Dameskoor als geheel blijft wel haar beurt verzorgen, zoals in het rooster vermeld. Op de Jaarvergadering van het Dameskoor is dit punt besproken. Ook daarna is het nog eens een punt van bespreking geweest. Lieder en of samenzang (zonder steun van Dames) is dan ook echt samenzang, vanuit de kerk. Het moet mogelijk zijn. 'Heren v/h koor' blijven wel ondersteunen.

Nog eens wordt op een rijtje gezet hoe de vergoeding van onkosten is geregeld met de koren bij bijzondere vieringen.

De Voorstellingsdienst van de Eerste Communicanten (4 maart) was een feestelijke gebeurtenis. Op Goede Vrijdag was er een nieuwe (kinder-)kruisweg in de middagviering, met waardering. Meerdere keren is de vergrijzing van koorleden genoemd, bij Dames- en Herenkoor. Dat is een zorg voor de toekomst. Na afloop van de Paasviering op Eerste Paasdag is een brief aan alle kerkgangers meegegeven om dit probleem te herkennen. Het was een enthousiaste oproep voor aanmelding van eventuele nieuwe leden. Vanaf september worden in 'de Inzet' om die reden workshops gehouden. Via Nu en Straks en Binding zullen we op de hoogte worden gehouden. Een ander punt: JeePee wordt bij de Vormelingen gepromoot tijdens een activiteitenavond van de Vormelingen. Het nieuwe is dat naast de leiding ook een van de jongeren over JeePee zal vertellen. Het gaat om werving voor het komende jaar. Na afloop krijgt ieder een brief mee naar huis, om het nog eens na te lezen en van harte zich aan te melden.

De werkgroep Eerste Communie heeft ook dit jaar haar best gedaan om een aantrekkelijk programma voor de kinderen te maken. Naast het project een aantal leuke activiteiten, zoals bezoek aan de kerk, de molen, samen eten in 'de Inzet'. De gastouder-bijeenkomsten met het project (5x) zijn op zondagmorgen in 'de Inzet', op de tijd van de kindernevendiensten.

Kerk en Samenleving

De deurcollecte voor de P.C.I. in het weekend van 11/12 maart heeft opgebracht € 200,-. Vanuit de P.C.I. heeft een afvaardiging de dekenale vergadering in Hoorn bezocht. De P.C.I. heeft diverse mensen/doelen ondersteund met een donatie. De opbrengst van de Vastenactie is geworden: € 2230,-. Dit is inclusief de spaardoosjes van de kinderen. Dank voor dit fraaie resultaat.

Gemeenschapsofbouw

De avond van de Wijkcontactpersonen op 14 februari was een succes. Mevr. Nel Bus (Enkhuizen) vertelde over haar werk in Gambia (Afrika), een boeiend verhaal met video-beelden.

Op 22 mei vergadert de Bezoekersgroep.

De lopers van Actie Kerkbalans waren weer onmisbaar met hun taak van wegbrengen en ophalen. Dat was in januari, met veel dank voor hun inzet.

In april vierde Pastor Maria Voss haar 12 ½-jarig pastoraat in ons midden. Aandacht vooral in de parochies Andijk en Onderdijk in het weekend van 22/23 april. In onze parochie ook dank en aandacht voor deze gedenkdag, op zondag 30 april. Naar eigen wens met eenvoudige invulling.

Tuin en Begraafplaats

Met de Gemeente is contact gelegd betreffende de renovatie van het 2e kerkhof (in 2007) en een stukje uitbreiding aan oostzijde. De formele aanvraag is verzonden, ook naar het Bisdom voor machtiging. Het ligt in de bedoeling om, tijdens die werkzaamheden, een waterkraan op het 3e kerkhof te plaatsen.

De graflift is stuk, is meerdere keren gebeurd. Voorlopig zal gebruik worden gemaakt van de touwen. Eventueel kan een lift gehuurd worden bij Fa. Vreeker.

De eerste ervaringen met een geluidsbox op het kerkhof tijdens begrafenissen zijn positief.

Er is behoefte aan uitbreiding van tuingereedschap. Het gaat o.a. om maaier op stok (lange heggenknipper).

Er is een pottenrek geplaatst tegen de kerkmuur, bij de garage. Er is een afvalcontainer bijgekomen, te gebruiken voor die keren dat er teveel afval is voor de rolemmers. Deze container staat aan het eind van het kerkhofpad.

Er is potgrond aangevoerd voor de tuin, dank daarvoor. De populieren langs de kerk bezorgen elk jaar overlast met bladafval in de goten van de kerk en op de grond, met groene aanslag tegen de muren.

Onderhoud en Financiën

Monumentenwacht heeft een inspectieronde gehouden. Er is een rapport gemaakt van de huidige situatie van kerk en pastorie. Het is een goed uitgangspunt voor onderhoud, restauratie of vernieuwing.

Goten en dakkapellen vragen aandacht: schilderbeurt. Enkele regenpijpen (kerk) zijn verstopt. De tuinmannen zullen proberen het op te lossen, dank.

De maandoverzichten van het eerste kwartaal op het punt van inkomsten en uitgaven zijn uitgereikt, toegelicht en besproken. Dank aan de penningmeester voor al het cijferwerk.

Vanuit het Bisdom wordt de mogelijkheid genoemd om energie centraal in te kopen. De verwachting is dat de energiekosten hierdoor zullen dalen.

Dat was het voor deze keer.

HEEL VEEL DANK

Met heel veel genoegen kijk ik terug op "de momentopname bij 12 ½ jaar pastor zijn" zoals ik het zelf had genoemd. Maar direct moet ik hieraan toevoegen dat het veel meer is geworden dan een momentopname. In elk van de drie parochies - Andijk, Onderdijk en Wervershoof - werd er feestelijke gezongen tijdens de viering en er werden hartelijke woorden gesproken vanuit de parochiebesturen. Zondags en in de week zijn er heel veel felicitatiekaarten door mijn brievenbus gevallen; sympathieke woorden, mooie bloemen en andere attenties heb ik ontvangen. Waar heb ik het aan te danken, dacht ik telkens weer, want het is gewoon mijn taak om me in te zetten voor de parochies. Ik heb het van harte gedaan en mijn hart ligt bij de parochies die verder werken aan het samen-kerk-zijn. Daar wil ik graag een steen aan bijdragen. Pastor zijn is altijd in verbondenheid met mensen. Samen optrekken in het pastoraat vind ik dan ook heel erg belangrijk. Zonder dat zou ik geen pastor kunnen zijn én niet willen zijn.

Langs deze weg wil ik heel hartelijk danken voor alle blijken van waardering, in welke vorm dan ook. Ze zijn voor mij zeer zeker een stimulans om door te gaan.

pastor Maria Voss

GEEN KIND IN DE CEL

Vreemdelingenkinderen horen niet thuis in de gevangenis. Toch worden in Nederland kinderen steeds vaker en langer samen met hun ouders of alleen vastgezet in vreemdelingendetentie. Op dit moment zitten tientallen vreemdelingenkinderen opgesloten!

Het is slecht voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen om ze in een gevangenis vast te zetten. Ze horen op school te leren en goed onderdak te krijgen. Dat staat ook in het kinderrechtenverdrag waaraan Nederland en 191 andere landen zich officieel hebben verbonden.

Amnesty International, Kerkinactie, Raad van Kerken, Vluchtelingenwerk Nederland en nog andere organisaties vinden deze gang van zaken onaanvaardbaar en voeren daarom actie.

MET HET ZETTEN VAN ONZE HANDTEKENING GEVEN WE VREEMDELINGENKINDEREN, DIE IN NEDERLANDSE GEVANGENISSEN VASTZITTEN, EEN STEM.

De actievoerende organisaties zullen de handtekeningen rond 21 juni overhandigen aan de ministers Verdonk en Donner, samen met aanbevelingen om in deze situatie verandering te brengen.

In het Pinksterweekend van 3/4/5 juni en in het weekend van 10/11 juni zullen handtekeningenlijsten achter in de kerk liggen, op de tafeltjes, onze aandacht waard.

Aanbevolen vanuit de plaatselijke Raad van Kerken, Andijk, Onderdijk, Wervershoof en Zwaagdijk-Oost



KOOR- EN ORGELNIEUWS

Na afloop van de goed bezochte viering op 1e Paasdag is aan ieder een brief uitgereikt door leden van het parochiebestuur m.b.t. de voortzetting van de Latijnse koormuziek in onze kerk.

Naderhand heb ik van verscheidene mensen die zo'n brief in ontvangst hadden genomen gehoord dat de zang van het gemengd koor beneden in de kerk "grandioos" klinkt. Er is dan ook geen moment waarop de toehoorder er aan zal gaan twifelen dat dit wel eens één van de laatste keren zou kunnen zijn, dat deze gezangen tot klinken komen.

Het is natuurlijk een geweldig compliment aan het gemengd koor, maar desondanks blijkt dat jongere generaties zich niet aangetrokken voelen tot het zelf zingen van deze muziek. D.w.z.: er zijn allerlei redenen om zich niet als lid aan te melden bij de bestaande koren.

Reeds enkele jaren zijn het parochiebestuur en ik diep aan het nadenken over de manier waarop we deze liturgische muziek, de Latijnse gezangen dus, voor de toekomst kunnen behouden. Op welke manier bereiken wij toch de jongere mensen om hen hiervoor te interesseren?

Nadat allerlei ideeën de revue waren gepasseerd, kwamen wij uit bij het organiseren van zgn "workshops". Langs deze weg willen wij mensen in de leeftijd van 15 - 50/55 jaar laten kennismaken met dit repertoire.

Deelname aan deze workshops verplicht tot niets. Er zijn ook geen kosten aan verbonden. U treft als bijlage in deze Nu-en-straks een folder aan waarin een en ander aan verdere informatie te lezen valt.

Hoewel wij ons ervan bewust zijn dat het niet eenvoudig is om de beoogde doelgroep te bereiken, hopen wij toch dat wij een flink aantal deelnemers op de eerste avond in september, nl. **maandag 11 september in de Inzet**, kunnen begroeten.

Zegt het voort, zegt het voort....



HET ORGEL

Het eerste orgelconcert in 2006 ligt inmiddels achter ons en we richten de blik op de komende zomermaanden.

Allereerst in onze eigen kerk:

- op **zondag 2 juli** zullen twee organisten aantreden voor het spelen van een concert. Eén van hen, Pieter Rynja, heeft speciaal voor ons orgel een stuk geschreven wat hij dan ten doop zal houden. Alweer, evenals vorig jaar, een wereldpremiere van een compositie van deze musicus. Vorig jaar betrof het een werk voor trombone en orgel, geschreven voor het duo Hoogenberg. Nu dus een orgelwerk, toegespitst op de mogelijkheden van ons orgel.

De andere organist die zal spelen is Harry Hoogenberg, ook bij ons geen onbekende.

- op **zaterdag 9 september** is het Nationale Orgeldag. Wat we precies gaan doen op die dag is nog niet helemaal duidelijk, maar we streven er nog steeds naar om dan de eerste CD van ons mooie orgel aan het publiek te presenteren. Op deze CD staan overwegend orgelwerken, maar ook voor trombone en orgel. De uitvoerenden zijn: Harry Hoogenberg, Pieter Rynja en Jan van der Leek - orgel, Rolf Hoogenberg - trombone.

Orgelconcerten in de regio, tijdens de zomermaanden juli en augustus:

Hoorn: iedere woensdag van 13.00 - 13.30 uur een orgelbespeling in de Koepelkerk aan het Grote Noord.

Enkhuizen: zomeravondconcerten op de zaterdagavond in de Zuiderkerk - 20.00 uur.

vrijdagmiddag: orgelbespelingen door Jan Spijker en Jan van der Leek, 15.00 - 15.30 uur.

Medemblik: Bonifaciuskerk: zaterdag 17 en 29 juni: avondconcert - 20.00 uur

zaterdag in juli en augustus: marktconcerten - 16.00 uur

Jan van der Leek



TOERISTENKERK ONDERDIJK

Toeristendiensten van 4 juni t/m 27 augustus 2006

Op eerste pinksterdag beginnen in het dorps-huis van Onderdijk de toeristendiensten weer. Deze diensten hebben een oecumenisch karakter en duren een half uur.

Er is naast een korte overdenking ook plaats ingeruimd voor zang en muziek.

Voor de kinderen is er een apart plekje om te tekenen en te kleuren.

Na de diensten is er gelegenheid om even na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee en voor de kinderen limonade.

Aanvang van de diensten om 10.00 en 11.00 uur.

Hartelijk welkom!

Klazien Gorter,
Voorzitter Commissie Toeristenkerk.

STILLE OMGANG AMSTERDAM

In de nacht van 18 op 19 maart 2006 werd weer de jaarlijkse pelgrimstocht "De Stille Omgang" in Amsterdam gehouden. Dit jaar was het een jubileumloop, omdat het 125 jaar geleden was dat deze pelgrimstocht in de huidige vorm werd gelopen. Dit houdt in dat we al 125 jaar dezelfde route hebben gelopen, als de Mirakelprocessie in de Middel eeuwen.



Het thema was dit jaar:
"Voor een kerk met open deuren"

De bus was redelijk gevuld. Hadden we vorig jaar 34 pelgrims uit Medemblik, Onderdijk, Andijk, Wervershoof en Zwaagdijk aan boord, nu waren het er 45. Ondanks het feit dat er redelijk veel aandacht in de dag- en weekbladen was gegeven, viel het aantal opgegeven pelgrims uit genoemde dorpen toch tegen. In onze groep missen we de jongeren.

Doordat de spoorwegovergangen tussen Enkhuizen – Hoorn waren gestremd, gingen we met een grote bus. Wij moesten in Zwaag en Blokker nog 10 pelgrims oppikken. Daarna gingen we op weg naar Mac Donalds Hoorn (het gebruikelijke verzamelpunt van de bussen uit Oostelijk Westfriesland) waar een deel van het koor "Vrienden van het Gregoriaans" instapte. Totaal hadden we 86 pelgrims in de bus. Tijdens deze reis baden we voor de overleden pelgrims en een goede Pelgrimage.

Om ca. 21.35 uur kwamen we bij de St. Nicolaaskerk aan. Daar troffen we de andere pelgrims uit Westfriesland aan die te voet of met 2 andere bussen waren gearriveerd.

Om 22.00 uur begon de eucharistieviering, Mgr. Burgsteden (hulpbisschop van ons bisdom) was hoofdcelebrant. Het was een prachtige mis met een uitmuntend koor. Het was jammer dat de kerkgangers voor de volgende mis de uitgang van onze pelgrims belemmerden. Vooral voor de mensen die slecht ter been waren of in een rolstoel. Daarom duurde het enige tijd voor we allemaal bij het Victoria Hotel verzameld waren. Het was ijsig koud.

Toen iedereen er was, liepen we achter het bordje 'Westfriesland' in een gesloten groep

richting Spui om de Stille Tocht aan te vangen. Onze groep bleef goed bij elkaar en liep de voet de tocht. Vanwege het aanbod van pelgrims op het Spui ontstond aan het einde nog een kleine opstopping.

Met genoeg zagen wij dat de politie en vele vrijwilligers de stoet volledig in de hand hadden. Petje af hoor en zeker met het koude weer.

Na de voettocht kwamen wij bij de overvolle Lutherse Kerk aan het Spui. De warme koffie en thee vond daar gretig aftrek. Door de grote drukte werd de rusttijd iets bekort en zochten we al snel de bus op.

Op de thuisreis werd nog gebeden voor een veilige reis, waarna we door de voorzitter werden ingelicht over het geschatte aantal pelgrims (meer dan 9.000). Een succes waaraan we allemaal hebben meegewerkt.

Voor volgend jaar staat de Stille Omgang gepland voor de nacht van 17 op 18 maart 2007. Wellicht heeft U dan gelegenheid om mee te gaan. Wij rekenen op U.

Tot slot wil ik alle medewerkers bedanken, speciaal mevr. Vera Steltenpool-Burger uit Onderdijk en mevr. De Vries-Brakeboer uit Andijk.

Wim Wessels

INTERESSANTE GELOOFSCURSUS

In september gaat in ons dekenaat (in Hoorn) een interessante cursus van start onder de naam 'Een jaar lang op reis in het land van Geloven'. Het is een mooi geheel in de vorm van een reis langs: bijbelse verhalen en eigen geloofservaringen. De kerk komt naar voren als geloofsgemeenschap, met aandacht voor liturgie, symbolen, sacramenten en rituelen. We komen grote personen tegen uit de kerkgeschiedenis en uit het actuele leven. Wat betekenen de woorden: genade, vergeving, barmhartigheid, schepping, leven na de dood, enz. Daar worden goede woorden over gezegd, om naar te luisteren en over na te denken.

Meerdere mensen uiten wel eens hun wens naar wat meer kennis, naar geloofsverdieping, geloofsvreugde. Er is bij menigeen behoefte om antwoord te krijgen op vragen die er zijn. We leven in een sterk veranderende wereld en kerk. In de tijd na Pinksteren komt een folder uit, met nadere uitleg en informatie over deze friss ogende cursus.

Achter in de kerk liggen nu al, vanaf Pinksteren, ansichtkaarten, met erop geschreven: Groeten uit het Land van Geloven.

Het is een kaart om mee naar huis te nemen, en wellicht om met eigen opgave straks in september deelnemer te worden?!?!

Het zou mooi zijn!

Nog een tip: Achter in de kerk ligt het Pinksternummer van het bisdomblad "Samen kerk". In dit nummer is nadere informatie te vinden over deze cursus op blz, 35.

Telefoonnummer dekenaat Hoorn: 0229 214941.
E-mail: secretariaat-dekenaat.hoorn@planet.nl

VAKANTIE

Ondergetekende gaat met vakantie vanaf maandag 3 juli t/m woensdag 19 juli. Met vakantiemaat, collega uit Venhuizen, wordt het dit jaar weer iets anders. De vakantietrip staat in een reisgids geboekt als 'een grote busrondreis'. Het gaat om de volgende steden: Berlijn, Warschau, Moskou, St. Petersburg, Helsinki, Stockholm, Göteborg, Kiel. (ook nog enkele steden ertussen). Soms is er in een stad een verblijf van meerdere dagen. Andere jaren gingen we met eigen vervoer. Voordeel: eigen vrijheid, eigen invulling. Deze keer veel nadruk op wat lokale stadsgidsen ons gaan vertellen. Dat kan ook boeiend zijn. De reis komt als interessant op ons over. Vandaar ons besluit om het te doen. Sterkte aan het thuisfront. Mooie julidagen hier in Nederland van harte toegewenst.

Pastor J. Suidgeest



EERSTE COMMUNIE 2006

Komen en gaan bij de Eerste Communie Werkgroep

Na jaren van tomeloze inzet is de dag gekomen, dat Karin Bakker en Karin Karsten hun bestuurstaken voor de Eerste Communie Werkgroep neerleggen.

Met heel veel enthousiasme hebben ze meerdere jaren de kar getrokken.

Hun jarenlange belangeloze inzet heeft een ieder van de werkgroep geïnspireerd tot prachtige resultaten en geleid tot vele blije kinder-gezichtjes. Wij willen ze langs deze weg nogmaals heel hartelijk bedanken voor hun goede werk!

Wij nemen de taken over en zullen proberen op dezelfde voet, maar in ieder geval met veel enthousiasme door te gaan.

Namens de werkgroep: Irene Duijn en Marian Stroet

HALLO ALLEMAAL.

Inmiddels is de 1^e communiedag achter de rug. Wij als werkgroep kunnen terugkijken op twee hele geslaagde vieringen. De kinderen hadden er allemaal veel zin in en ze zagen er heel feestelijk uit. Zij hebben mooi voorgelezen en Pastor Suidgeest geholpen met de tafel klaarmaken en afruimen. Heel goed gedaan jongens en meisjes!!!

Het thema was: Als een boom..... aansluitend op het thema van de voorstellingsdienst.

Een gezellige en waardevolle periode is hiermee afgesloten.

Wij willen iedereen bedanken die ons met de voorbereiding van dit feest heeft geholpen.

Tot volgend jaar!

De voorstellingsdienst in 2007 zal zijn op zaterdag 10 maart

De eerste communieviering in 2007 zal zijn op zondag 29 april

Met vriendelijke groeten,

Marian, Marianne, Irene, Wilma, Marga, Sylvia, Sandra, Carine, Karin en Karin

23 april 2006.

Dit was de dag dat 40 kinderen hun Eerste Communie deden.

Een hele mooie dag om even op terug te kijken.

Als voorbereiding stelden alle kinderen zich voor tijdens de voorstellingsdienst van 4 maart.

Ze noemden hun naam, vertelden heel kort iets over zichzelf om vervolgens zaadjes te zaaien in een mooi geverfde bloempot met hun foto erboven.

Het thema was: "groter groeien". Heel toepasselijk.

Op de 5 zondagen die volgden, werden alle kinderen verwacht in de kerk. Samen met ouders, die per toerbeurt waren ingedeeld werd o.l.v. de werkgroep Eerste Communie een thema behandeld in De Inzet.

De kinderen kregen een projectmap uitgereikt en werkten de 5 volgende thema's uit:

1^e week Ik maak tijd voor....

2^e week Ik ben blij

3^e week Dank je wel

4^e week Wil je me vergeven

5^e week Samen aan tafel

Er werden bij deze bijeenkomsten (bijbel)verhalen voorgelezen, liedjes/versjes gezongen, knip- en kleuropdrachten gemaakt enz.

Hele goede thema's om eens bij stil te staan en er met elkaar over te praten.

Het was ook de bedoeling om thuis, voorafgaand aan die week, aan dat thema te werken.

Ook werd in die periode een bezoek gebracht aan de molen en het verzorgingstehuis St. Jozef of aan Leekerweide.

Alle liedjes werden op school geoefend.

Als afsluiting van het laatste thema "samen aan tafel" mochten de kinderen samen met Pastor Suidgeest aan tafel.

Ze hebben heerlijk gegeten en 't was gezellig om **samen** met zoveel kinderen aan tafel te gaan.

De kinderen waren er na de nodige oefenmiddagen en avonden helemaal klaar voor.

Na een hele goede voorbereiding dankzij de werkgroep Eerste Communie, was 't dan zover.

De kinderen kwamen een prachtig versierde kerk binnen om samen aan de viering "Als een boom....." te beginnen en om voor het eerst hun communie te ontvangen. Een mooi en bijzonder moment.

Na een mooie en goed verzorgde viering was het tijd voor de groepsfoto, om vervolgens het feest thuis voort te zetten.

De voorbereiding had dit jaar voor het eerst een andere opzet.

Wat mij betreft een prima opzet en ik wil de werkgroep heel hartelijk danken voor hun enorme inzet en enthousiasme.

Dankzij hen kunnen we terugkijken op een heel mooi feest!



Een ouder.

Deze kinderen mochten op zondag 23 april 2006 hun Eerste Communie ontvangen:

Petra Bank	Merel Botman
Sascha Buis	Sven Deen
Rens van Duin	Rick van Galen
Tom Gelderblom	Laura Gootjes
Melle Grooteman	Eva Haakman
Nick Heddes	Dani Houwerzijl
Rachel Houwerzijl	Roy van der Hulst
Ronald Karsten	Maartje Klemkerk
Cynthia Knijn	Simon Kok
Annemarie Koomen	Lotte Koper
Jaap Korver	Esther Kuin
Nick Kuin	Daan Laan
Stijn Meijer	Joost Neefjes
Laurine Neuvel	Iris van Ophem
Sonja van der Ploeg	Jonno Poland
Tino Pronk	Mats Rinkel
Cathy Ruiten	Kimberley Schutte
Eva Sijm	Tim Smit
Huib Steltenpool	Nick Varga
Matthijs Vertelman	Cees Weel

VORMEN



Begin mei, de laatste weken voor het Vorm-sel, stond er nog veel op het programma voor de kinderen. Eerst waren er de bezoeken aan de pastorie. Daar werden de kinderen ontvangen door pastor Suidgeest en na een gesprek kregen ze

een rondleiding door de pastorie. Het bezoek aan de zolder met de indrukwekkende kazuifels en andere bezienswaardigheden was weer erg leuk.

Ondertussen werden op de scholen prachtige versieringen gemaakt, die wij tijdens de Vorm-seldienst in de kerk hebben gezien.

In de laatste week waren er twee avonden waarop het Ganzenbordspel werd gespeeld met de kinderen en ouders.

Er werd fanatiek gespeeld, gediscussieerd en ook veel gelachen. Het waren beide gezellige avonden.

Zaterdag 20 mei was het zover.

De kinderen werden in twee sfeervolle vieringen, met als thema "Samen", gevormd door Mgr. Van Burgsteden.

De eerste viering werd begeleid door het Regiokoor en de tweede viering door het A.O.W. jongerenkoor.

Mede dankzij hun inzet kunnen we ieder jaar weer terugkijken op twee geslaagde Vormselvieringen. Wij zijn blij met hun bijdrage en bedanken de leden van beide koren hiervoor van harte.

Laura Bakker	Marrie Bank
Nelly van Bijnen	Joost Botman
Manon Botman	Suzan Breg
Mike Gitzels	Roel Kappelhof
Denise Karsten	Merel Kolenberg
Floor Keizer	Kelly Koedooder
Lindy Koedooder	Jeroen Koomen
Jurre Koomen	Lisanne Koomen
Morena Koster	Gerard Kunne
Nick van Leijen	Laura Meester
Kayra Mol	Leroy Mol
Alle Neefjes	Sandro Neefjes
Wies Ooijevaar	Babs Rinkel
Mauriee Ruijter	John Schoor!
Heidi Schouten	Thijs Schouten
Wessel Schouten	Sandy Schutte
Maikel Sietses	Larissa Smit
Tom Smit	Richard Spruit
Bert Steltenpool	Kevin Verdonschot
Suzanne Verdonschot	Pjotr Vriend
Manon de Vries	Rob Warnaar
Tim Zwan.	

Na het doopsel en de Eerste Communie is je laten vormen een volgende stap naar de toekomst, maar een stap die je zelf hebt genomen. Wij, de werkgroep Vormen, willen jullie van harte feliciteren.

Werkgroep Vormen.

JEEPEE 2003

Dit was alweer het derde en laatste jaar met onze JEEPEE groep.

De begeleiding voor dit seizoen was in handen van: Nico Spigt, Jos Hooiveld, Pieter Kreuk, Hans Schoon en Anneke Neefjes.



Wat hebben wij dit jaar gedaan met de jongeren:

- 7 oktober: Pompoenen uithollen
- 4 november: Spellenvond 'Storm op zee', Joka Pestspel, Twister, krantenmep
- 2 december: Sinterklaasavond, Party & Co
- 6 januari: Delinquenten en samenleving, samen met JEEPEE 2004
- 3 februari: Sirkelslag, 9^e van Noord-Holland
- 3 maart: Bezoek gemeenschapsveiling
- 7 april: Bezoek aan de molen
- 12 mei: Steppen rondje Wervershoof/Onderdijk

Wij kunnen met elkaar terugkijken op een prachtige tijd.

Begeleiding JEEPEE 2003

KERK EN SAMENLEVING

Missie en globalisering in Brazilië

HOE DIEPER DE WORTELS....

Missionarissen en missionaire werkers staan volgens de beste traditie van de kerk in Latijns-Amerika aan de kant van de armen. In de harde wereld probeert de Braziliaanse kerk mensen uitzicht te geven op een menswaardig bestaan.

Daarbij is de belangrijkste uitdaging het geloof voor de mensen handen en voeten te geven en geloofwaardig te maken.

In Brazilië bedreigen investeerders uit binnen- en buitenland, ondersteund door lokale autoriteiten, het leef- en grondgebied van de Indiase bevolking. Missionaire werkers ondersteunen de Indianen in hun strijd tegen dit onrecht. Wereldwijd zoeken ze partners om hen te betrekken bij wat er gaande is.

In de uitgave 'Hoe dieper de wortels, hoe mooier de bloesem', komen Nederlandse missionaire werkers aan het woord. Ze zetten zich in voor de grondproblematiek, organisaties tegen vrouwenhandel of groepen waarin de Bijbel helpt de realiteit beter te doorgronden. Ze



7^{1/m}
Week
Nederlandse
Missionaris
16^{mei}

verlenen juridische steun aan jongeren, enzovoorts. Daartoe slaan ze bruggen tussen het Zuiden en Noorden. Dat helpt de bedreigingen van globalisering om te buigen in kansen.

Hoe dieper de wortels, hoe mooier de bloesem; missie en globalisering in Brazilië.

Uitgave: Week voor de Nederlandse Missionaris. Serie Mensen met een missie. Pinksteren, 2005. Het boekje is gratis aan te vragen door donateurs.

Giro 676/ bank 64.45.33.676

t.n.v. Nederlandse Missionaris, Den Haag.

Postbus 16 44 2

2500 BK Den Haag

tel (070) 31 36 730

cmc@cmc.nu

www.cmc.nu

EVEN GELD OPNEMEN.....

niet voor iedereen vanzelfsprekend!

Stelt u zich eens voor: dag in, dag uit elk dubbeltje moeten omdraaien.

Elke dag weer moeten denken wat kunnen we nu weer besteden aan eten.

Deze mensen zijn er ook bij u in de buurt.

Mede dankzij uw financiële hulp, is het PCI in staat om deze mensen te helpen, Mogen we op u rekenen?

Uw bijdrage kunt u overmaken op ons rekeningnummer 36.89.50.654
t.n.v. PCI Wervershoof

Bij voorbaat hartelijk dank,
namens het bestuur van de PCI
secretaris mevrouw M. Ruijter
telefoon: 0228-583969



IN GESPREK MET Werkers van Werenfried

Over PCI staat meestal wel een stukje in ons parochieblad en soms is er een collecte in de kerk, maar hoe het precies werkt weten we eigenlijk (gelukkig) niet. Daarom is de

redactie deze keer in gesprek gegaan met de mensen achter de PCI: Koos van der Werf en Piet Neefjes, twee bestuursleden van de Parochiële Charitas Instelling.

Het PCI bestaat uit vijf mensen:

Koos van der Werf, voorzitter

Martha Ruijter-Boukens, secretaris,

Piet Neefjes, penningmeester,

leden Ank Deen-Broersen en Marjan Aker-Sikkink.

Doelstelling van de PCI

Mensen incidenteel helpen die, door welke omstandigheid dan ook, in financiële nood verkeren.

Armbestuur

Wanneer precies de eerste vorm van PCI (het toenmalige Armbestuur) is ontstaan, is niet bekend, waarschijnlijk al zolang de parochie bestaat.

Naast het Armbestuur bestond er ook een Vincentiusvereniging in onze parochie.

St Vincentius

St. Vincentius was een specifieke vorm van katholieke armenzorg die in de vroege negentiende eeuw in Frankrijk ontstond. De eerste plaatselijke vereniging werd in 1846 in Den Haag naar Frans voorbeeld opgericht. Het Haagse initiatief vond al spoedig navolging in de andere parochies in ons land. De oorspronkelijke doelstelling van Vincentius was, verdieping van het katholieke geloof door beoefening van de liefdadigheid. De Vincentianen brachten huisbezoeken bij arme gezinnen in hun omgeving. Zij hoopten door regelmatig huisbezoek een vertrouwensrelatie op te bouwen en door middel van, zo zouden wij nu zeggen, persoonlijke begeleiding de gezinnen niet alleen materieel te helpen, maar ook op een 'hoger zedelijk peil' te brengen. Dat wil zeggen: ze er maatschappelijk en religieus weer bovenop te helpen. Materiële ondersteuning diende eigenlijk slechts als een eerste hulpmiddel. Deze hulp werd meestal verleend in de vorm van huisraad en bonnen voor etenswaren of kleding. Wie 'alleen maar arm' was, maar verder een 'braaf en oppassend' leven leidde, kwam niet voor hulp van de Vincentiusvereniging in aanmerking. Zij werden doorgestuurd naar het Armbestuur.

Omdat de eerste doelstelling van Vincentius niet meer paste in deze tijd en de PCI en Vincentius beiden uiteindelijk hetzelfde doel hadden, heeft de Vincentiusvereniging zijn fondsen een paar jaar geleden overgedragen aan de PCI.

Werken in de groentetuin

Uit de twintiger jaren van de vorige eeuw zijn nog notulen bewaard gebleven van het Armbestuur.

Het Armbestuur had een veel bredere taak dan de huidige PCI. Het Armbestuur had ook zeggenschap over het toenmalige Armenhuis (tegenwoordig Verzorgingshuis Sint Jozef). In de stukken van de jaren 1920-1930 is dat te lezen. Het Armbestuur begon met de bouw van het bejaardenhuis, eerst 2 kamers en langzaam werd dat uitgebreid. Een echtpaar meldde zich aan voor het Armenhuis en wilde zich inkopen door hun land, huis en schuur ter beschikking te stellen. Het bestuur vergaderde daarover en vroeg advies bij het bisdom. Ze stelden voor het echtpaar te accepteren en ze één gulden zakgeld per week te geven. Maar meneer moest dan wel tot hij 75 jaar was helpen in de groentetuin.

Daartegenover stond dat het echtpaar totaal werd verzorgd.

Het Armbestuur was de voorloper van de PCI. In de boeken staat ook dat mensen in natura geholpen werden, ze kregen dus geen geld.



Ze hadden zich wel ingekocht in het Armenhuis maar hij moest toch in de groentetuin werken voor zijn zakgeld.

Bestuur PCI

Het is verschillend hoe ieder in de PCI terecht is gekomen. Koos is gevraagd door zijn schoonmoeder Ria Widoër-Aker die destijds in

het bestuur zat. Het blijkt niet eenvoudig te zijn om nieuwe bestuursleden te vinden. Piet is er bij gekomen omdat hij voorheen lid was van het parochiebestuur met het taakveld Kerk en Samenleving. Je neemt dan automatisch deel aan de vergaderingen van de PCI. Piet vond het zo'n nuttige instelling dat hij zich graag beschikbaar stelde voor de vacature in het PCI-bestuur.

Jaren terug kon je onbeperkt in het bestuur blijven. Daarna werd door het bisdom gesteld dat je 2 x 4 jaar bestuurslid mocht zijn. In Haarlem merken ze nu ook dat het erg moeilijk is om nieuwe mensen te vinden dus wordt de termijn weer opgerekt. Koos is aan zijn derde termijn bezig.

Bisdom

Alle PCI's zijn verplicht om hun jaarverslagen naar het bisdom te sturen. Dat gaat niet via het parochiebestuur. Het is wel vreemd, we zijn onderdeel van de parochie maar leggen rechtstreeks verantwoording af aan het bisdom. Er zit wel iemand van het parochiebestuur bij de vergaderingen.

Kermisgave

De PCI probeert mensen incidenteel te helpen die, door welke omstandigheden dan ook, in financiële nood verkeren. Het gaat om mensen die van een minimum rond moeten komen, waar ziekte is of kleine kinderen, waardoor er meer uitgaven zijn dan inkomsten. Als de wasmachine dan ook nog stuk gaat, kunnen

ze bij ons aankloppen. Dan overleggen wij even met elkaar en zeggen: daar doen we wat aan of niet, maar meestal wel.

Daarnaast geven we ook jaarlijks wel iets, een kerstgave of een kermisgave voor de vaste gezinnen met kinderen die in ons bestand staan.

Je raakt hiermee meteen een van de problemen die wij hebben; hoe weet je wie financiële hulp nodig heeft.



De kermisgave is er voor om toch even met de kinderen naar de kermis te kunnen gaan

Schroom

In contact komen met mensen die onze hulp kunnen gebruiken, is niet makkelijk. Voorheen hadden we onze onvolprezen maatschappelijk werkster Mia Rood, die zat er heel dicht bij en wist veel. Nu is dat veel moeilijker.

We hebben daarom contact gezocht met de afdeling Sociale Zaken van gemeente. De gemeente deed daar erg moeilijk over vanwege de privacy van de mensen. Toen hebben wij het omgedraaid: "Jullie mogen wel ons telefoonnummer aan die mensen geven. Vertel ze maar dat er een PCI is in ons dorp die je altijd om hulp kunt vragen. Of je het krijgt is een tweede, maar in principe zijn ze altijd bereid om mensen in nood te helpen." De laatste jaren is dat al diverse keren gebeurd. We zijn blij dat de gemeente op die manier haar medewerking verleent.

Daarnaast houden mensen die in het bestuur zitten ook hun ogen en oren open in het dorp. Regelmatig zetten we berichtjes in Nu en Straks en in Binding om te melden dat we er zijn voor hen.

We zijn ook blij met een telefoontje van andere parochianen als ze zien dat ergens iets aan de hand is waarbij onze hulp uitkomst kan bieden.

Toch ervaren we als bestuur veel schroom bij de mensen die om hulp vragen.

Dikke doos sigaren

De meeste mensen zijn heel erg dankbaar. Ze vinden het geweldig. Dat leidt soms weer tot andere verzoeken door vrienden of kennissen die in de problemen zitten. Sommigen willen het niet weten en anderen spreken daar wel over.

Na een vraag gaan we altijd op bezoek en horen het verhaal aan. Wij hebben wel de instelling dat wij niet controleren en gaan er vanuit dat ze ons niet voor de gek houden. Wij hoeven ook niet te weten wat de mensen met het geld gaan doen. Ze mogen er bij wijze van spreken ook een keer een dikke doos sigaren voor kopen als ze dat zouden willen.

Vroeger was het heel vernederend voor de mensen, dan moesten ze precies overleggen wat ze met het geld gingen doen. Maar dat willen wij niet, wij denken dat het meestal wel goed gaat.

Gerichte vraag

Als mensen bij ons komen, gaat het vaak om een heel gerichte vraag: het gas of elektra wordt afgesneden omdat er geen geld meer is, of ze worden 'vandaag' uit hun woning gezet. Dan kunnen wij even wat bijspijkeren. Je merkt ook dat mensen al een hele tijd gewacht hebben voordat ze de stap nemen om hulp te vragen. De verhalen er achter zijn meestal: faillissement, werkloosheid, ziekte, handicap of scheiding. Soms kunnen mensen ook niet met geld omgaan en kopen ze te veel op afbetaling via postorderbedrijven, of ze weten niet hoe ze (belasting)formulieren moeten invullen en laten het dan maar zitten. Het zou nuttig zijn als iemand in dergelijke situaties kon helpen met het invullen van formulieren. Die mensen zijn er wel bij de Ouderenbond of bij WonenPlus.

Mia Rood was daar heel goed in. Als mensen hun schulden hadden laten oplopen, schreef ze de schuldeiser aan: "we kunnen 10 of 20 %, betalen, daarmee moet je maar akkoord gaan." En meestal lukte dat ook.

Er zijn diverse mensen die in de schuldsanering zitten. Wij begeleiden ze daar niet in, maar brengen ze soms wel in contact met een hulpverlenende instantie.

We lenen geen geld aan mensen. Soms willen mensen ons in termijnen terugbetalen, maar in principe willen wij dat niet. Wij geven het geld liever, wij willen geen administratie bijhouden omdat wij geen bank van lening zijn.

Voor alle gezindten

Wij zijn wel een parochiële instelling, maar iedereen uit het kerkdorp Wervershoof kan bij ons aankloppen. Onderdijk en Zwaagdijk hebben hun eigen PCI.

Legaatje

Als er uitgaven zijn, moeten er voldoende inkomsten tegenoverstaan, daarom houdt de PCI structureel vier keer per jaar een collecte bij het uitgaan van de kerk. Dat levert echter niet genoeg op. We hebben ook een vast groepje mensen die doneren en er zijn mensen die incidenteel iets geven. Soms krijgen we een legaatje. We kunnen tot nu toe wel rondkomen. Twee jaar terug kwam de bodem van de schatkist zomaar in zicht. Het was een heel druk jaar en we dachten: "dit moet niet structureel worden". Als PCI hebben we het dat jaar dus heel goed gedaan, we mochten veel mensen helpen. We kunnen best wel wat doen maar we zijn toch beperkt in onze middelen.

Gemiddeld 25

We denken dat we gemiddeld zo'n vijftieng huishoudens per jaar kunnen helpen.

We vergaderen iedere maand in de pastorie over de binnengekomen vragen. Tussendoor komen er ook aanvragen aan de orde. In noodgevallen bellen we een paar PCI-leden en wordt het gelijk afgehandeld.

Initiatief van de mensen zelf

Er zijn geen criteria voor het in aanmerking komen van een gift. We horen het verhaal aan en gaan naar de mensen toe. Dan zeggen we, afhankelijk van wat er nodig is, hoe we kunnen helpen. We zijn wel beperkt in de middelen, we proberen ook de kosten te delen met Sociale Zaken van de gemeente als er bijvoorbeeld een wasmachine nodig is. Dit gebeurt echter alleen op initiatief van de mensen zelf. De gemeente geeft ons absoluut géén informatie over mensen die in de problemen zitten.

PCI-werk is leuk werk

Soms helpen we financieel een beetje bij een schuldsanering, maar daar mag de hulpverlenende instantie niets van weten, anders wordt dat weer gekort op hun budget. Mensen worden zo strak gehouden, alle leuke dingen worden ze afgenomen. Dan is het leuk dat je af en toe even kan helpen. Het is ook nodig in de meeste gevallen.

Dat soort dingen maakt het PCI-werk ook leuk om te doen. Je wilt toch niet dat in Wervershoof mensen van elektriciteit worden afgesneden. Dan ga je je toch schamen als dorpsgenoot.

Het is een goede zaak dat de mensen in het rijke Wervershoof beseffen dat dergelijke dingen óók in hun dorp gebeuren.

De opvolgster van Mia Rood constateerde wel dat mensen hier heel sociaal zijn en goed op elkaar letten. Het viel haar op dat ze elkaar helpen als dat nodig was.

Toch wonen er ook mensen in ons dorp waar geen zicht op is. Maar het is gelukkig nog niet zo erg dan in een achterstandswijk in de stad. Daarom is de PCI nog steeds een noodzakelijke instelling binnen onze gemeenschap, giften en gaven zijn ook in 2006 meer dan welkom!

De redactie dankt de beide heren Koos en Piet voor dit interessante gesprek. Als leek op dat gebied merken we maar weinig van de problemen die zich in ons dorp afspelen. Goed dat jullie er zijn.

Wij wensen het bestuur nog vele vruchtbare jaren met veel inkomsten en uitgaven.

FAMILIEBERICHTEN



IN MEMORIAM

ONZE OVERLEDENEN

Op 23 maart 2006 is in het St.Nicolaas Verpleeghuis te Lutjebroek overleden **Jacobus Gerardus (Koos) Hoogland**, op de leeftijd van 81 jaar.

In Spanbroek geboren op 10 november 1924 liggen zijn levensjaren bijna helemaal op Wervershoof. Zoon van een boerenknecht, met 5 broers en 2 zussen. In zijn werkzame leven heeft Koos gewerkt in 't Westland, Zeeland en in Velsen. Het was arbeid vooral in tuinen en kassen. Hij heeft eens met een bijzondere geranium de krant gehaald. Het bijzondere was dat

het ging om een geranium met zelfs 27 bloemen. Terecht mocht hij er trots op zijn.

Verschillende vakantie-reizen werden ondernomen, met broer Frits. Samen ook verre reizen naar Israël, Bulgarije, Joegoslavië, Portugal en het eiland Madeira. Als bloemeneiland vond Koos deze vakantiebestemming heel bijzonder. Zijn levensavond kreeg 5 jaar geleden onverwacht door een ernstige terugval in gezondheid een onvermijdelijke wending. Het werd een opname in het St. Nicolaas Verpleeghuis. Hij heeft er goede verzorging ontvangen in de situatie van afhankelijkheid. Hij heeft zijn best gedaan om er het beste van te maken. In de laatste fase van zijn leven kwam er, niet helemaal onverwacht, stilte over zijn leven. We mogen het beeld voor ons bewaren van een beminde, vriendelijke en rustige man, binnen eigen familiekring en binnen de kring van huisgenoten of medebewoners van zijn afdeling in het Verpleeghuis. Het zal een waardevolle herinnering blijven. Op 27 maart hebben we in onze kerk afscheid genomen en hebben we hem daarna gebracht naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof.



Op 26 maart 2006 is in Huize St. Jozef overleden **Elisabeth Anna (Betje) Dudink-Steltenpool**. Op 1 februari 1907 geboren is haar overlijden gekomen, zoals geschreven op de circulaire, in haar honderdste levensjaar. Het betekent dat haar leven praktisch samenviel met de jaren van de vorige eeuw.

In Onderdijk geboren was zij de eerste uit een gezin met 6 kinderen. Ze heeft genoeg meegeemaakt, zoals het overlijden van haar moeder, toen ze zelf nog maar 11 jaar was. Als oudste van het gezin kreeg ze al gauw een zorgende taak op haar schouders. Op 20 jarige leeftijd leerde zij Nars Dudink kennen. Er volgde een huwelijk. Zij zouden van en voor elkaar goede maatjes voor het leven worden. Er kwam in hun leven een gezin, maar ook kwam er verdriet door het overlijden van een van de kinderen. Ze hield van het leven. Ze probeerde er alles uit te halen. Gastvrijheid was een woord dat bij haar paste, met een welkom aan wie maar binnen kwam, met aangename verrassingen vanuit de keuken. Ze was een sterke vrouw. In haar latere leven heeft ze met haar man verschillende vakantie-reizen gemaakt. Ze had een brede interesse en kon daaruit vertellen. In 1985 stierf haar man. Het was opnieuw een verwerking in haar leven, afscheid en gemis. Haar levensavond heeft lang geduurd. Ze heeft in een van de Aanleunwoningen gewoond. Er is een terug-

val in gezondheid gekomen, met een ziekenhuisopname en daarna een langdurig verblijf in het St. Nicolaas Verpleeghuis in Lutjebroek, voor verzorging en herstel. Ruim een jaar heeft zij, terug op Wervershoof, een kamer gehad in Huize St. Jozef, naar volle tevredenheid. Het was in de laatste maanden dat zij opnieuw moest inleveren aan kracht. Nog zeer gehecht aan het leven kwam er, niet onverwacht, stilte over haar leven. In Avondwake en Uitvaartliturgie hebben we afscheid genomen, met dank en respect, en hebben we haar op 30 maart gebracht naar haar laatste rustplaats op het kerkhof.



Op 29 maart 2006 is in het ziekenhuis in Hoorn overleden **Johannes Nicolaas (Jan) Roozendaal**, op de leeftijd van 89 jaar. 'Tot het laatst genoot hij van de kinderen om zich heen. Tot het laatst genoten wij van zijn humor. Met een goed gevoel om wat hij achterlaat, is hij aan zijn nieuwe reis begonnen'. De circulaire is met deze woorden een verwijzing naar een beminde vader, opa en over-opa.

Het was 4 juni 1916 dat Jan werd geboren op het Noordeinde van Onderdijk, met zijn tweelingzus Marie. Hij groeide op met 5 broers en zussen. Land- en tuinbouw trok hem aan. Het volgen van de tuinbouwschool lag voor de hand. Daarin is hij werkzaam geweest in eigen omgeving, ook in de Wieringermeer. In 1949 was zijn huwelijk met Nel van Ammers uit Westwoud. Na 4 jaar Wervershoof volgde een verhuizing naar de Nes op Onderdijk. In het gezin kwamen er 8 kinderen, 5 zonen, 3 dochters. Vele jaren heeft hij bij Verkade gewerkt, met plezier. In juni 1977 stierf zijn echtgenote, na een ernstige ziekte. Zoon Nico 3 jaar later door een bedrijfsongeval, verdriet en een hele verwerking, zo kort na elkaar. Zelf ging hij, een jaar later, in de VUT. In en om het huis voelde hij zich thuis. 'Oost west, thuis best', dat was zijn motto. De voortuin met molen was zijn trots. De Nes-grond achter het huis werd intensief bebouwd. Hij kon zijn kinderen er graag van voorzien. Hij hield ervan om met handgemaakte creaties mensen bij gedenkdagen te verrassen, als een gelukwens naar hen toe. Na 51 jaar wonen op de Nes kwam Huize St. Jozef in beeld. Het werd thuis allemaal wat moeilijker. Een verhuizing kwam er, 2 jaar geleden, een hele verandering maar een verstandig besluit. Er kwam een spoedige gewenning, met dankbaarheid voor de goede verzorging. Onverwacht werd een ziekenhuisopname noodzakelijk, met zorg, wachten en waken. Er kwam stilte over zijn goede leven.

De afscheidsvieringen waren in de parochiekerk te Onderdijk, met dankbare herinneringen. De begrafenis was op het kerkhof aldaar, op zaterdag 1 april.



Op 21 april 2006 is onverwacht overleden **Wim Verdonschot**, op de leeftijd van 68 jaar. Het was in het ziekenhuis in Hoorn. Het was na een dag voorafgaand, zonder bijzonderheden, zonder een aanwijzing dat het ergste zou kunnen gebeuren. Toen kwam die nacht, met een onverwachte ziekenhuisopname, een nacht in meer dan één opzicht donker en verdrietig, met stilte en een eerste verwerking en niet begrijpen.

Er is herinnering aan een beminde echtgenoot, vader en opa, broer, zwager, oom, goede buur en vriend. Er was in de laatste 4 jaar de schaduw van ziek-zijn, sluimerend, met zorg en onzekerheid hoe het zou gaan. In het laatste jaar was er een ernstige boodschap vanuit het ziekenhuis. Als troost mag er herinnering blijven, dat hij was wie hij was, dat hij zoveel mogelijk deed wat hij kon doen. Dat is nog heel veel geweest, in en om het huis, voor zichzelf en zijn gezin en voor anderen, als vertrouwde en geliefde invulling van de dagen. De aanhef van de circulaire heeft in die richting bijzondere woorden als we lezen: 'Nooit zal je meer door de tuinen lopen, waar iedere bloem en iedere plant, getuigde van je liefdevolle hand. Nu gaat voor jou de hemeltuin open'.

Tuinieren werd voor Wim zijn grote passie. Bezigt zijn in de natuur, volop natuur. Naast zijn tuindersbedrijf ging hij werken bij Takken- en tuinaanleg, een gouden greep. Passie zegt iets over betrokkenheid, van binnenuit.

In de Afscheidsvieringen hoorden we toepasselijke woorden in het gedicht 'de tuinman'. We hoorden het beeld van de graankorrel in de aarde, op weg naar groei, bloei en oogst. We hoorden over kwetsbaarheid en vergankelijkheid: de mens, zijn dagen zijn als het gras. Hij bloeit als een bloem in het veld, in het open veld van zijn eigen leven, in de tuin van zijn leven, goed verzorgd, goed bijgehouden, ten einde toe. Op de circulaire verbonden met het woord, met het geschenk van een hemeltuin, die open mag gaan.

In Avondwake en Uitvaartliturgie hebben we afscheid genomen, met dank en herinnering, en hebben we hem gebracht naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof, een tuin van gedenken, op 25 april.



Op 28 april 2006 is overleden **Cornelis Jozef (Cor) Oud**, op de leeftijd van 78 jaar. Dit overlijden kwam, zoals de circulairewoorden zijn gekozen, na een langzaam verval van krachten, maar nog sterk van geest.

Grootebroek was zijn geboorteplaats, op 9 december 1927. Al gauw was er een verhuizing naar Lutjebroek. Na verkering en huwelijk met Netty Smit (in 1953) volgde Zwaagdijk als woonplek, met een eigen tuindersbedrijf. Er kwam een gezin, met 3 kinderen. Na moeilijke jaren in de tuinbouw en de verkaveling is het tuindersbedrijf verkocht. Een nieuw huis werd neergezet. Een nieuwe invulling van arbeid werd gezocht en gevonden, in het grondwerk en als produktiemedewerker bij Philips en Monroe. In latere jaren kwam hiervan de afbouw. In 1991 volgde een verhuizing vanuit Zwaagdijk naar Wervershoof, naar een woning op de Slotlaan, naar het zin. Het was het begin van zijn levensavond. Op zijn Zündapp-motorfiets en later met de fiets heeft hij heel veel van West-friesland gezien. Hij hield van voetbal (Volendam), van circus en kermis. Hij was een man van de tijd, alles graag op tijd, punctueel. In het jaar 1998 kwam er een terugval in gezondheid, met behandeling in het ziekenhuis. Het gaf beperkingen. Hij had zijn vaste plek in de huiskamer, met een zwaai naar wie er maar langs kwam. Met de fiets erop uittrekken werd moeilijker. Het werden nu wandelingen in deze omgeving, dikwijls een vast rondje. Hij kon ervan genieten. Tijdens een van die wandelingen kwam hij te vallen. Het gaf nog meer beperkingen. Het verval van krachten is toen begonnen. Onderzoek in het ziekenhuis in april van dit jaar gaf geen mooi bericht. Vanaf dat moment was hij aan huis gebonden, met goede, liefdevolle verzorging. Stilletjes is zijn levenseinde gekomen. In Avondwake en Uitvaartliturgie hebben we afscheid genomen en hebben we hem gebracht, op 2 mei, naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof.



Op 17 mei 2006 is in het ziekenhuis in Hoorn overleden **Jacobus (Jaap) Spigt**, op de leeftijd van 80 jaar. Het was een bijzondere verjaardag om naar uit te zien, een kroonjaar, 80 jaar. Het was op zaterdag 13 mei om met gezin, familie en goede vrienden er een mooie invulling aan te geven. Het was goed voorbereid. En dan een onverwachte wending in de ochtend van die dag: een ernstige terugval thuis, een zieken-

huisopname, onzekerheid en zorg die dag en de verdere dagen. Geen mooie berichten in het ziekenhuis. Er kwam stilte, enkele dagen later. Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar om de betekenis van zijn leven, daar spreekt de circulaire van in een eerste verwerking. Er zijn ook die andere woorden waar respect, bewondering en dankbaarheid uit spreekt op de circulaire: 'Nooit klagend, nooit vragend, je lasten dragend. Jouw handen hebben voor ons gewerkt, jouw hart heeft voor ons geklopt, jouw ogen hebben ons tot het laatst gezocht. Rust nu maar uit, je hebt het verdiend'.

Jaap Spigt, tuinder in hart en nieren in zijn actieve leven. Zorgzame vader en opa binnen zijn gezin. Beminde broer, zwager en oom binnen familiekring. Geliefde toeverlaat en hulp voor zijn echtgenote Annie, onafscheidelijk met elkaar verbonden, in lief en leed. De zorg in haar gezondheid heeft hij gedeeld, gedragen en verlicht, met liefde en trouw. Het afscheid door haar overlijden, in september 2004, was zwaar, een hele verwerking. Ook zelf voelde hij daarna de vermoeidheid van zijn levensavond en in moeten leveren aan kracht en mogelijkheden, meer gebondenheid aan huis de laatste tijd, minder kunnen. Onverwacht is zijn levenseinde gekomen, in herinnering verbonden met zijn bijzondere verjaardag.

In Avondwake en Uitvaartliturgie hebben we in onze kerk afscheid genomen, met eer en dank. Op 22 mei was daarna de begrafenis op het kerkhof, in het familiegraf, bij zijn echtgenote.



GEDOOPT

Mitchel Petrus Cornelis,
zoon van Perry en Linda Bakker-Zwaan.
Rink Leendert Albert, zoon van Lennart van
Wijk en Brigit Droog.
Johannes Cornelis Petrus (Jan), zoon van
Simon en Jolanda Ruiters-Baas.
Nicolaas Petrus (Niek), zoon van Bas en Maya
Tensen-Laan.

Hartelijke gelukwensen aan de doopouders en familie, een gelukkige en blijde levensweg voor de kinderen binnen onze gemeenschap.

GETROUWD

Sander Steltenpool en
Inge Keeman.

Van harte proficiat aan
het bruidspaar, op weg
naar een gelukkige
levensweg en toekomst.



HUWELIJKSJUBILEUM

50 jaar: Toon en Tiny Boon-Kooter.

50 jaar: Nic en Riet Mol-Kaarsemaker.

40 jaar: Theo en Els Koomen-Steltenpool.

Een hartelijke proficiat, met herinnering aan vele jaren samen, een gedenkdag om dankbaar te zijn, een momentopname met veel betekenis binnen gezin en familiekring.



**INLEVERDATUM KOPY VOOR
DE VOLGENDE UITGAVE:**

WOENSDAG 30 AUGUSTUS 2006

UW CONTACTPERSOON:

VOOR DE KINDEREN



Op eigen kracht

Vijftig dagen na Pasen zaten de vrienden van Jezus samen in een huis. Ze waren weer een beetje bijgekomen na alle ellende van de afgelopen tijd. Dat Judas Jezus had verraden. Dat Jezus was opgepakt en veroordeeld. Dat hij ter dood was gebracht. En dat de vrouwen hem gezien hadden, levend en wel op de derde dag. Ze geloofden erin. 'Jezus leeft. En dat moeten wij gaan vertellen aan alle mensen', zeiden ze. Ze hadden in de plaats van Judas een nieuwe apostel geloot. Nu waren ze plannen aan het maken voor de toekomst. 'Ik vind dat we marktonderzoek moeten doen', zei Petrus. 'Dan weten we op welk volksdeel we ons moeten richten'. 'Onzin', zei Magdalena, 'We moeten overal huizen stichten, waar zieken en daklozen naar toe kunnen komen, verstoten vrouwen, kinderen zonder ouders, dronkaards, je weet wel. Dan wordt de boodschap vanzelf duidelijk'. 'Veel te duur', zei Jakobus,

'We kunnen er veel beter twee aan twee op uit trekken en overal vertellen wat er gebeurd is. De mensen moeten horen dat ze veel fout doen en dat Jezus daarvoor gestorven is'. Zo ging de discussie door. 'Was Jezus er maar', zeiden ze. 'Wij komen er alleen niet uit. We kunnen het toch niet'.

Ineens kwam uit de hemel een gedruis, alsof er een hevige wind opstak. Heel het huis was er vol van. Er verscheen iets dat op vuur leek en dat in tongen boven ieders hoofd zweefde. Jezus was in hun midden, ze wisten het zeker. Zo krachtig en blij voelden ze zich. 'We moeten in ieder geval niet binnen blijven zitten!' riep Maria. Ze stormden naar buiten en wensten elkaar succes. 'Tot volgende week!' riepen ze. 'Tot volgende week!'.

En daar gingen ze. Ze wisten ineens wat ze moesten doen, wat ze moesten zeggen, hoe ze het moesten zeggen en tegen wie. Iedereen verstond ze, ook de vreemdelingen in Jeruzalem!

Petrus ging gesprekken voeren met de geleerden. Magdalena ging op zoek naar een leegstaand huis. En Jakobus stippele een reisplan uit, samen met zijn broer Johannes. Zo deed iedereen wat de Geest van Jezus hem of haar ingaf.

